

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ὡ Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἦν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν (Α΄ Τιμ. ζ΄ 20-21)

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 • ΤΕΥΧΟΣ 107

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἐθνική προδοσία. Ξυπνήστε!	σελ. 1
Ἡ κατάρρευση τῆς πατρίδας μας ἦταν σχεδιασμένη	σελ. 3
Ἡ πατρίδα μπροστά στὴν ἀναγκαιότητα νέας πολιτικῆς πρότασης	σελ. 5
Ποιοὶ πρόσφυγες;.....	σελ. 8
Ἡ ἀσύμμετρη ἀπειλή τῶν λαθρομεταναστευτικῶν εἰσροῶν	σελ. 13
Ἡ ἀλήθεια γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες.....	σελ. 15
Προσφυγικό: Ἕνα γεωπολιτικό μνημόνιο	σελ. 19
Καυτὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸ «προσφυγικό»	σελ. 27
Καὶ ὁ πανταχοῦ παρῶν κύριος Σόρος	σελ. 30
Ἀπαντήσεις καὶ στατιστικά στοιχεία γιὰ τὸ «προσφυγικό»	σελ. 31
Ἄρνηση παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη	σελ. 33
«Ὁμοφωνία» καὶ «Αὐθεντία» τῆς μελλούσης Ἀγ. καὶ Μεγάλης Συνόδου	σελ. 37
Ἔχει δικαίωμα νὰ ἀρνηθεῖ τὴν αὐθεντία καὶ τὸ κῦρος τῆς συνόδου	σελ. 41
Εἰδήσεις καὶ Σχόλια	σελ. 43

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Ἡ ἐπίθεση, πού δέχεται ὁ Ἑλληνισμός καὶ ἡ Ὁρθοδοξία αὐτὴ τὴν ἐποχή, ἐκδηλώνεται σὲ τρία κυρίως μέτωπα:

1. Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων **διαλύει σήμερα τὴν Ἑλλάδα** μέ μεθόδους Μαφίας καὶ μέ τὴ βοήθεια τῶν ντόπιων ἐντολοδόχων της, τῶν πολιτικῶν-μα-

ριονεπτῶν· ἀφ' ἑνός τῶν ἀριστερούληδων-διεθνιστούληδων τῆς «Ἀριστερᾶς» καὶ ἀφ' ἑτέρου (σὲ μικρότερο βαθμὸ) τῆς «Δεξιᾶς» «τοῦ κεφαλαίου πού δέν γνωρίζει πατρίδα».

Ξεπουλοῦν τὴν πατρίδα μας ὅσο-ὅσο. Τὴν μετέβαλαν ἤδη σὲ «ἀποικία χρέους» καὶ τὴν ἐποικίζουν μέ στρατιές Ἀφροα-

σιατών μωαμεθανών, οί όποίοι σύντομα θά λάβουν έλληνική ύπηκοότητα καί θά άπαιτήσουν γλώσσα, τζαμιά καί σαρία (ισλαμικό νόμο).

Σ' αυτό τό έγκλημα **συνεργοῦν** άπό κοινού οί «άγαπούλιδες» χριστιανοί τών σαλονιων καί τό «ζαλισμένο κοπάδι» καί οί «χρήσιμοι ήλίθιοι», πού δημιουργεί ή πλύση έγκεφάλου, πού άσκούν τά διαπλεκόμενα καί έξωνημένα ΜΜΕ.

Ίδιαίτερα μās πονά αυτό πού βλέπουμε νά γίνεται: Νά συνεργεί, άθελά της, καί ή διοίκηση τής Έκκλησίας (εύτυχώς όχι όλοι οί Μητροπολίτες) στό άνιερο καί άντεθνικό αυτό έγκληματικό σχέδιο, πού ίσοδυναμεί μέ έσχάτη προδοσία! Η θλίψη φθάνει στό κατακόρυφο, καθώς για δεύτερη φορά (ή πρώτη τό 2001), **ό αίρεσιάρχης πάπας τής Ρώμης θά πατήσει τά άγιασμένα μας χώματα**, καί μάλιστα αυτά τής νήσου Λέσβου, προσβάλλοντας τούς άγίους μάρτυρες καί όμολογητές τής πίστεώς μας.

Δέν καταλαβαίνουν οί άγιοι Άρχιερείς, πού συγκατατέθηκαν στην άνιερη επίσκεψη, ότι μέ τίς φιέστες, πού θά γίνουν στή νήσο τών άγίων, προωθείται στό όνομα του «άνθρωπισμού» καί τής άλληλεγγύης προς τούς «πρόσφυγες» ό έπικρισμός τής Ελλάδος άπό έκατομμύρια Άφροασιάτες μωαμεθανούς;

Δέν καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά παίζουμε τό παιχνίδι τής Τουρκίας καί τών δουλεμπόρων;

Τό έργο **έκφοβισμού** του λαού, για νά δεχθεί τήν καταστροφή του χωρίς νά άντιδράσει, έχουν αναλάβει οί «άναρχοαυτόνομοι» καί «Άλληλέγγυοι», πού πλειοδοτούν στό «καλωσόρισμα τών προσφύγων» καί στή διεκδίκηση τών «δικαιωμάτων» τους. Τό ίδιο κάνουν καί

πράκτορες ξένων μυστικών ύπηρεσιών.

2. Η έπιχείρηση στό δεύτερο μέτωπο είναι ή **προσπάθεια στέρησης τής έλευθερίας τών πολιτών**. Γι' αυτόν τόν σκοπό προωθοῦν: α) τήν «κάρτα του πολίτη», δηλαδή τό σφαιρικό ήλεκτρονικό μας φακέλωμα, β) τήν άχρήματη κοινωνία καί γ) τόν έλεγχο μέσω τής διατροφής (Codex Alimentarius: διάθεση σπόρων μόνο μέσω τών πολυεθνικών κολοσσών Monsanto κ.ά., προώθηση τών μεταλλαγμένων κ.ο.κ.).

3. Η έπιχείρηση στό τρίτο μέτωπο είναι ή **προσπάθεια αλλοίωσης του Όρθόδοξου φρονήματος**, μέσω κυρίως του Οικουμενισμού. Στην Κρήτη τόν Ιούνιο πραγματοποιείται ή λεγομένη Άγία καί Μεγάλη Σύνοδος, μέ ουσιαστικό σκοπό νά κατοχυρώσει καί νομιμοποιήσει τήν παναίρεση του Οικουμενισμού!

Καί στά τρία αυτά θέματα, πού πραγματικά «καίνε», έχουμε αναφερθεί πολλές φορές άπό τίς στήλες τής *Παρακαταθήκης*. Σ' αυτό ειδικά τό τεῦχος, πού κυκλοφορεί καί μέ περισσότερες σελίδες –λόγω αύξημένης ύλης– αναφερόμαστε έκτενώς στή **λαθρομετανάστευση**, ως τό βασικό εργαλείο, πού χρησιμοποιεί ή Νέα Τάξη, για νά διαλύσει τήν Έλλάδα καί τούς Έλληνες.

Όσοι ζωντανόι, όσοι Έλληνες Όρθόδοξοι αισθανόμαστε τήν κρισιμότητα τών καιρών καί τόν θανάσιμο κίνδυνο, πού διατρέχει ή πίστη καί ή πατρίδα μας, όφείλουμε νά ξυπνήσουμε καί νά δράσουμε. Χρειάζεται καί **μετάνοια** μέ **προσευχή** διάπυρη, αλλά καί **κοινωνική καί πολιτική παρέμβαση**, ώστε νά ματαιωθοῦν –σύν Θεώ– τά άντίχριστα καί άντεθνικά σχέδιά τους. Άμίν.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου

Δέν ξέρω εάν έδω πού φτάσαμε υπάρχει έλπίδα καί έξοδος από τή δύσκολη ώρα πού περνάμε. Εάν υπάρχει όμως ένα ένδεχόμενο έλπίδας, αυτό μόνο από τόν λαό μπορεί νά προέλθει, εάν μπορέσει νά συνενωθεί, εάν μπορέσει νά μετανοήσει, εάν μπορέσει νά αναλάβει τίς ευθύνες του.

Οί έξουσίες στάθηκαν αδύνατες, γιατί υπήρξαν λίγες σέ ποιότητα. Οί κατά καιρούς έξουσίες, πού κυβέρνησαν αυτό τόν τόπο, στάθηκαν ανίκανες καί ένα καθαρό μάτι διαβλέπει ότι δέν έχουν πλέον τήν δυνατότητα νά βοηθήσουν τήν Πατρίδα. Εάν μπορούσαν θά τό είχαν κάνει.

Όχι δέ μόνον δέν έκαναν καλό, αλλά έκαναν κακό, για τήν ακρίβεια **κακούργησαν έναντίον τής Πατρίδας καί του λαού**. Τό κακούρημα δέν είναι μόνο ότι τόν κατέστρεψαν οικονομικά, αλλά τόν διέφθειραν ψυχικά. Προκειμένου νά μποροῦν νά απολαμβάνουν τήν έξουσία τους καί τά λάφυρά της, **διέφθειραν τήν ψυχή αυτού του λαού** καί μάλιστα μέ τέτοιο τρόπο πού καταντᾶ δαιμονικός.

Έκμεταλλεύθηκαν τά ανθρώπινα πάθη μέ στόχο νά εκμαυλίσουν συνειδητά τόν λαό. Μέ ύποταγμένα στήν έξουσία τά τηλεοπτικά κανάλια διαμόρφωσαν τίς ειδήσεις, διά νά διαφθείρουν τόν λαό καί νά κλονίσουν συνειδήσεις, ώστε κάποτε νά μποροῦν νά του πετάξουν στά μούτρα τό «μαζί τά φάγαμε».

Ό λαός διαβρωμένος έγινε αιχμάλωτος του δικού του όράματος, αυτού πού του καλλιέργησαν καί τώρα κάποιοι

έχουν τήν έλπίδα ότι θά ξανάρθουν εκείνες οί «καλές ημέρες» τής καλοπέραςης καί κανείς από τούς πολιτικούς δέν έχει τό θάρρος νά τους πει ότι αυτές δέν θά ξανάρθουν, γιατί ήταν μέρες ανομίας, καί δέν πρέπει νά ξανάρθουν.

Η κατάρρευση τής Πατρίδας μας ήταν σχεδιασμένη μέ βασικούς συνεργάτες τούς πολιτικούς, πού αφιονισμένοι μέ τό αφιόνι τής έξουσίας στάθηκαν ανίκανοι νά αντιδράσουν. Τό σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου δέν ήταν μιά καλοστημένη παγίδα μέ τόν τότε Πρωθυπουργό νά σπρώχνει τό λαό νά παίρνει δάνεια για νά αγοράζει μετοχές; Ποιός λογοδότησε γι' αυτό;

Ό καταναλωτισμός έγινε όραμα ζωής. Μέ κάθε τρόπο οί Έλληνες ώθοῦντο προς τήν κατεύθυνση αυτή. Δάνειο για διακοπές, δάνειο για Χριστούγεννα σέ έξωτικούς προορισμούς, δάνεια, δάνεια, δάνεια. Οί έξουσίες δέν γνώριζαν πού πήγαινε αυτή ή ιστορία; Αν γνώριζαν, έχουν τήν πρώτη ευθύνη καί πρέπει νά αναζητηθεί. Εάν δέν γνώριζαν ήταν ένοχοι για λόγους βλακειάς. Ήξεραν όμως τά πάντα.

Παράλληλα μέ τόν ευδαιμονισμό, **ένα πνεῦμα λαιδορίας απέναντι σέ ό,τι πνευματικό, ό,τι παραδοσιακό** καί ταυτόχρονα ένα τσουνάμι επιθέσεων έναντίον τής Έκκλησίας. Συνασπισμένα κανάλια, υπηρέτες ξένων πρώτα συμφερόντων καί τής έλληνικῆς έξουσίας μετά, προσπαθοῦσαν νά γκρεμίσουν τή σχέση των νεοελλήνων μέ τήν πηγή τής δύναμης.

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς με-



τήν εἶπε κανείς στον λαό γιατί δέν συνέφερε τίς ἐξουσίες.

Ἡ λύση δέν θά ἔλθει ἀπό καμμία ἀπό τίς συνηθισμένες ἐξουσίες. Ἡ **λύση θά προέλθει ἀπό τόν λαό, ὅταν** πρῶτα συνειδητοποιήσει τίς δικές του τεράστιες εὐθύνες, ὅταν καταλάβει ὅτι ἔχει καί ἐκεῖνος εὐθύνη γιά τό σημερινό κατάντημά του.

Ὅταν καταλάβει ὅτι καμμία λύση δέν θά εἶναι ἀνώδυνη πλέον. Ὅταν ἀποφασίσει νά λειτουργήσει ἐνωτικά καί ὄχι διασπαστικά. Ὅταν ἀποφασίσει νά γονατίσει ὀλόκληρος, γιά νά γίνει ὁ καθένας ἀλληλέγγυος μέ τόν ἄλλο. Τέλος ὅταν ἀποφασίσει ἐθελούσια καί ὄχι ἀναγκαστικά νά δυσκολευτεῖ, γιά νά σπκωθεῖ καί πάλι ὀλόκληρος.



Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

τοῦ Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

Ἡ πατρίδα μας διέρχεται σήμερα μιά τρομακτική πολιτική, οἰκονομική καί κοινωνική κρίση, πού στήν πραγματικότητα βέβαια δέν εἶναι παρά ἀπλῶς ἡ πιό ὀρατή πλευρά μᾶς βαθύτατης πνευματικῆς παρακμῆς, ἡ ὁποία ἔρχεται νά σφραγίσει μιά μακρά περίοδο εὐτέλειας, ἱστορικῆς ἀμνησίας, πολιτισμικῆς διάβρωσης καί ἠθικῆς καταρράκωσης. Μιά περίοδο σταδιακῆς ἀποσάθρωσης τῆς ἴδιας μας τῆς συλλογικῆς ἰδιοπροσωπείας καί αὐτοσυνειδησίας, κατά τήν ὁποία, ἐκούσια ὑποταγμένοι στά σκύβαλα τοῦ ἀτερμάτιστου εὐδαμονισμού καί τῆς δυτικότητροπης «ἐκσυγχρονιστικῆς» ὑστερίας, πετάξαμε στή χωματερή βιώματα, ἀξίες, παραδόσεις, ἰδανικά καί ὅλα ἀκόμη ὅσα μᾶς διαμόρφωσαν ὡς λαό καί μᾶς κράτησαν ζωντανούς σέ καιρούς χαλεπούς καί δύσβατους, σέ καιρούς ἀνέχειας, ξένης κατοχῆς, διωγμῶν καί δοκιμασίας. **Ἡ σταδιακή ἀπονέκρωση τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης καί κυρίως ἡ ἀπώλεια τῆς ζωντανῆς καί βιωματικῆς μας σχέσης μέ τήν Ὁρθοδοξία** (πού δέν ἦταν ἀπλῶς μιά «θρησκεία», ἀλλά τό ἴδιο τό

ἐσώτατο ὀξυγόνο τῆς ταυτότητάς μας, ἕνας συνολικός τρόπος ζωῆς, συμπεριφορᾶς καί συναντίληψης τῶν πάντων), γέννησαν ἦδη ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες τά σπέρματα τῆς σύγχρονης ἐθνικῆς μας ψυχασθένειας καί τῆς συλλογικῆς ὑπαρξιακῆς μας σύγχυσης.

Στό τέλος αὐτῆς τῆς διαδρομῆς, ἦρθε καί ἡ τραγική ἐπισφράγιση, μέ τήν περίοδο τῆς λεγόμενης Μεταπολίτευσης. Ἐδῶ καί 40 περίπου χρόνια ἐπιβλήθηκε σταδιακά στή χώρα μας –καί ἐν ὀνόματι μᾶς... κάποιος προόδου καί ἑνός... κάποιου ἐκσυγχρονισμού– τό ἀπόλυτο ξεχαρβάλωμα τοῦ παντός: μιά πλημμυρίδα ἀσύδοτου πλουτισμοῦ, πλήρους ἀτιμωρησίας, ἐλληνοφοβικῆς ὑστερίας, πολιτιστικῆς ἀσυναρτησίας, πολιτικῆς διαφθορᾶς, ἀδιάντροπης κλεπτοκρατίας, προκλητικῆς ἀναξιοκρατίας, ἐκκλησιαστικῆς ἐκκοσμίκευσης, ἐκποίησης κάθε ἀξίας, εὐτελισμοῦ ὄλων τῶν θεσμῶν. Ἄς θυμηθοῦμε τόν «ἐκδημοκρατισμό» (στήν πραγματικότητα διάλυση) τοῦ στρατοῦ καί τῆς ἀστυνομίας. Τόν ἐκμαυλισμό τῆς Δικαιοσύνης. Τήν (μέσω ἀλλεπάλληλων

νομικῶν μεταρρυθμίσεων) νομιμοποίηση τῆς κλειψιάς καί τῆς λεπλασίας τοῦ δημοσίου χρήματος. Τόν πλήρη εὐτελισμό τῆς λειτουργίας ἑνός πολιτεύματος, πού ἔχει ἐδῶ καί καιρό ἀποδειχθεῖ ἐξ ὀλοκλήρου κίβδηλο καί μόνο κατ' εὐφημισμὸν δημοκρατικό. Καί κυρίως τὴν ἀπολύτως ἐσκεμμένη καί μεθοδική προσπάθεια ἐκ μέρους τοῦ γηγενοῦς πολιτικοοικονομικοῦ συστήματος (δηλαδή μιᾶς δράκας ἐξωνημένων κολαούζων τῆς διεθνοῦς σιωνιστικῆς μεγαλοσυμμορίας) νά καταστρέψει ὅ,τι εἶχε ἕως τότε ἀπομείνει στὸν ἑλληνικό λαό ἀπὸ πλευρᾶς ὀρθόδοξης πίστεως, ἐθνικῆς συνείδησης καί ἱστορικῆς μνήμης. Στὸν βωμό τοῦ ἀφελλνισμού καί τῆς ἐκκλησιομαχικῆς παράνοιας κατομνύουν πλέον ἐδῶ καί πολλά χρόνια ὅλα τὰ **μεγάλα ΜΜΕ** καί ἅπασα ἡ προβεβλημένη ἀπὸ αὐτὰ **δῆθεν διανόηση**, ἐνῶ πλέον τὸν ἴδιο ρόλο παίζει δυστυχῶς μέ τρόπο ὀλοένα καί πιό ἀπροκάλυπτο καί ἡ ἴδια ἡ δημόσια ἐκπαίδευση, σέ ὅλες τῆς ἀνεξαιρέτως τίς βαθμίδες. Καί ἀφοῦ ἡ χώρα ἀπονευρώθηκε καί εὐνουχίστηκε πνευματικά, ἤρθαν ἐν τέλει καί οἱ ταφόπλακες τῶν **μνημονίων** καί τῆς ἀθρόας **λαθρομετανάστευσης** (δηλαδή τῆς προϊούσας ἰσλαμοποίησης τοῦ τόπου μας) γιὰ νά ἐπιστεγάσει καί ὑλικά –μέσῳ τῆς οικονομικῆς καταστροφῆς, τῆς κοινωνικῆς διάλυσης, τῆς δημογραφικῆς συρρίκνωσης καί τῆς ἐθνικῆς ὑποδούλωσης– τὴ θανατική τῆς καταδίκη.

Ἔτσι σήμερα ἡ πατρίδα μας δείχνει μοιραία πιά νά βουλιάζει μέσα στὴν πιό ζοφερή ἀπόγνωση. Στερημένη πλέον ἀπὸ τὰ βασικότερα δομικά στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς της, παραλυμένη ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἀμνησία, ἀποξενωμένη ἀπὸ τίς ἀξίες της, σέ πλήρη ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό ἀλλά καί ἀπ' τὸν ἴδιο τὸν ἐσώτατο

ἑαυτό της, ἐπιδέξια χειρουργημένη ἐπὶ χρόνια πάνω στό κρεβάτι τοῦ Προκρούστη μέ τὸ νυστέρι τῆς δανεικῆς εὐμάρειας καί τοῦ εὐκόλου πλουτισμοῦ, πού ἀποστέγνωσαν μέσα μας κάθε ἔννοια πνευματικῆς ἰσορροπίας καί ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας, κυριεύεται πλέον ἀπὸ ἄγχος, κατάθλιψη καί πανικό καί ὀδηγεῖται – μᾶλλον φυσιολογικά ὑπὸ αὐτὲς τίς συνθῆκες– στὴν ἀπελπισία, τώρα πού ἡ εὐδαιμονία τῆς χλιδῆς ἀπομακρύνθηκε πιά ὀριστικά ἀπὸ τὰ μάτια της. Μετά ἀπὸ τόσα χρόνια πνευματικῆς παρακμῆς, παρασιτισμοῦ, χυδαιότητος καί εὐτέλειας, δείχνει νά ξυπνᾷ ἀπότομα ἀπὸ τὴν ἀποχαύνωση στὴν ὁποία εἶχε περιέλθει, καί διαπιστώνει μέ τρόμο, πὼς ἔχει φτάσει πιά στὸν πάτο.

Μπροστά στὴν κατάρρευση, πού ἐπίκειται (καί τὴν ὁποία τίποτε αὐτὴ τὴ στιγμή δέν δείχνει ἀνθρωπίνως ἱκανὸ νά τὴν ἀνακόψει), καί καθὼς ἡ πατρίδα μας σύρεται ὡς «πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν» πρὸς τὸν ὀλοκληρωτικό πολιτισμικό, δημογραφικό καί οἰκονομικό ἀφανισμό κάτω ἀπὸ τὴ μπότα τῶν ξένων ἐπιβητόρων της καί τῶν ντόπιων τοποτηρητῶν τους, εἶναι φανερό ὅτι **ὄσες ὑγιεῖς δυνάμεις ἔχουν ἀπομείνει πλέον ζωντανές στὸν τόπο μας πρέπει νά ἐγερθοῦν καί νά δράσουν μέ ἀποφασιστικότητα γιὰ τὴ σωτηρία του**. Οἱ πάσης φύσεως ἕως τώρα ἡγεσίες καί ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ ὑπάρχουσες πολιτικὲς δυνάμεις, ρημαγμένες ἀπὸ τὴ φαυλότητα καί τὴν ἰδιοτέλεια, εἶναι φανερό πὼς εἶναι εἴτε ἀπρόθυμες εἴτε ἀνίκανες νά ἀνασχέσουν τὴν ἐπερχόμενη καταστροφή. Καί τόση ἀπελπισία γεννᾷ πλέον ἐδῶ καί χρόνια στὸν λαό ἡ διαωνιζόμενη ὑπαρξή τους, πού δυστυχῶς τὸν ὠθεῖ σέ ἀκραῖες ἐπιλογές ἀντίδρασης, μέσα κυρίως ἀπὸ τὴ στήριξη σχημάτων, πού ἀποτελοῦν εἴτε



μηδενιστικά και έλληνοφοβικά άνεμομαζώματα είτε φασιστικούς συρφετούς πατριδοκάπηλης χυδαιότητας. Πρόκειται και στίς δύο περιπτώσεις για άποτροπια προσωπεία τής ίδιας άκριβώς πνευματικής μας παρακμής. Και κατά βάθος όλοι τό γνωρίζουν (άκόμη και οί -έλέφ άνυπαρξίας κάποιας άξióπιστης έπιλογής- όψιμοι ψηφοφόροι και ύποστηρικτές τους) ότι τέτοιου είδους σχηματισμοί άποτελοϋν ένα άκόμη σύμπτωμα τής άρρώστιας -και πάντως κατά κανένα τρόπο τί θεραπεία της.

Γιά όλους αύτούς τούς λόγους άποτελεϊ σήμερα -περισσότερο άπό ποτέ- **έπιτακτική άναγκαιότητα ή έμφάνιση μιās μαζικής, δυναμικής κίνησης και ενός νέου πολιτικού φορέα**, πού θά έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά σέ σχέση μέ τό ύπάρχον πολιτικό σκηνικό. Ένός φορέα πού θά ξεπεράσει έντελώς τίς άνούσιες και παρωχημένες «άριστερές» και «δεξιές» έτικέτες και τίς διχαστικές πομόλυγες τών κομματικών μαντριών. Ένός φορέα πού θά ανατρέψει συθέμελα τό σάπιο πολιτικό κατεστημένο και θά δρομολογήσει τίς διαδικασίες για τήν έξοδο τής πατρίδας άπό τήν ξένη κατοχή, αλλά και για τί σωτηρία της άπό τόν θανάσιμο νεο-όθωμανικό κίνδυνο. Ένός φορέα πού θά όραματισθεϊ και θά έργασθεϊ για τήν αναγέννηση τής Ελλάδας, μέσα άπό τήν επανασύνδεση μέ τίς παραδοσιακές άξίες της. Ένός φορέα πού θά έντρυφήσει σέ αυτές τίς άξίες όχι ως κάτι στατικό και μουσειακό, αλλά αναγεννώντας συγχρόνως και τήν πάλαι ποτέ ικανότητα του Έλληνισμού νά μετουσιώνει προο-

δευτικά και νά ανακαινίζει δημιουργικά. Ένός φορέα πού θά βασισθεϊ πραγματικά στό φώς τής Όρθοδοξίας και τά ιδεώδη του Έλληνισμού και δέν θά τά καπηλευθεϊ άπλως για έπικοινωνιακούς λόγους, όπως πράττουν πάλι έσχάτως κάποιοι τεχνητά νεκραναστημένοι έπαγγελματίες χριστιανοκάπηλοι έλλαδέμποροι. Ένός φορέα πού θά έπιδιώξει τό τέλος του παρασιτισμού, τί δημιουργία ύποδομών πρωτογενούς παραγωγής στον οικονομικό τομέα, αλλά και τήν άξιοποίηση τών άφθονων πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας, προς όφελος όμως του λαού της και όχι τών ξένων συμφερόντων. Ένός φορέα πού πρέπει νά στελεχώνεται άπό νέα, καθαρά και άφθαρτα πρόσωπα και στον όποιο χωροϋν όλοι άνεξαιρέτως οί Έλληνες πού νιώθουν πόνο και άγωνία για τό μέλλον τής πατρίδας, αλλά κανείς (μά άπολύτως κανείς) άπό όσους άσκησαν μέχρι τώρα όποιαδήποτε μορφή διοίκησης και έξουσίας, όσους λέρωσαν έστω και έμμεσα τά χέρια τους μέσα στό παιχνίδι τής συναλλαγής.

Έρχεται λοιπόν ή ώρα τής κινητοποίησης, τής συστράτευσης και τής πραγματικής αντίστασης στα σχέδια τών όλετήρων τής πατρίδας. Ήδη μάλιστα έχει χαθεϊ ύπερπολύτιμος χρόνος. Τήν ώρα πού όλα γύρω μας καταρρέουν μέ πάταγο, τί στιγμή πού ό τόπος μας, οί μνήμες μας, οί ζωές μας οί ίδιες καταστρέφονται και ξεπουλιούνται, **κανείς πραγματικός Έλληνας δέν έχει πιά τό δικαίωμα νά παραμένει άπαθής και άνενεργός.**



ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ;

της Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παρακαταθήκης

Ἐάν ὑπάρχει σήμερα ἓνα θέμα πού πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ μέ ἀπόλυτη προτεραιότητα καί κυρίως μέ σωστά κριτήρια, αὐτό σίγουρα εἶναι τό θέμα τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ἀπό στρατιές ἀλλοφύλων καί ἀλλοθρήσκων.

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015, καί λίγο νωρίτερα, οἱ διαμορφωτές γνώμης, οἱ ἰνστούχτορες αὐτοί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, οἱ μεγαλοδημοσιογράφοι καί κυρίως αὐτοί πού δίνουν τή γραμμή ἀπό πῶς πάνω, βάφτισαν τή λαθρομετανάστευση «προσφυγικό», ἐνῶ μέχρι τότε ὅλοι σχεδόν οἱ πολιτικοὶ μιλοῦσαν γιά τό πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης, χωρίς ὅμως νά τό ἀντιμετωπίζουν σωστά. Ἡ χρήση τῆς γλώσσας μέ στόχο τήν ἐπίτευξη στόχων πολιτικῆς καί γεωστρατηγικῆς σημασίας εἶναι ὀλόκληρη ἐπιστήμη. Τά λέγει αὐτά ὁ Τζώρτζ Ὁργουελ στό κλασσικό βιβλίο του «1984».

Ἐπειδή ἡ προπαγάνδα εἶναι ἐντονότατη, εἶναι σημαντικό νά δοῦμε τό θέμα μέ ἀπροκατάληπτη ματιά καί μέ βάση τήν κοινή λογική καί τά πραγματικά δεδομένα.

Τί λένε οἱ ἀριθμοί; Οἱ καταγεγραμμένοι λαθρομετανάστες τό 2014 ἦσαν περίπου 75.000. Ἀνάλογα νούμερα εἴχαμε καί τίς προηγούμενες χρονιές.

Ξαφνικά μετά τήν ἄνοδο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στήν ἐξουσία ὁ ἀριθμός ἐκτινάσσεται ἀπό τίς 75.000 στίς 855.000 τό 2015!

Πῶς καί γιατί συνέβη αὐτό; Γιά δύο κυρίως λόγους:

1) Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τό κύμα τῶν λαθρομεταναστῶν ἐκτινάχθηκε μετά

πού ἄρχισε ὁ Ἄσσαντ, μέ τή βοήθεια τῶν Ρώσων, νά νικᾷ τούς τζιχαντιστές στή Συρία.

Ἔτσι, ὅταν ἡ Τουρκία τῶν Ἑρντογάν-Νταβούτογλου ἄρχισε νά βλέπει ὅτι ὁ στρατός τοῦ Ἄσσαντ νικᾷ κατά κράτος τούς τζιχαντιστές, πού ἡ ἴδια ἐφοδίαζε -ἐκπαίδευε- προστάτευε καί τούς εἶχε στό ἔδαφος τῆς μέ προοπτική νά μποῦν πάλι στή Συρία, ἄρχισε νά τούς στέλνει στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη, ἀφ' ἑνός γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτούς καί ἀφ' ἑτέρου γιά νά μεταφέρουν τό τζιχάντ στήν Εὐρώπη. Θυμίζουμε τά τρομοκρατικά κτυπήματα στό Παρίσι τόν Νοέμβριο τοῦ 2015 καί τό πρόσφατο στίς Βρυξέλλες τόν Μάρτιο τοῦ 2016. [Βλ. καί «Ἀπαντήσεις καί στατιστικά στοιχεία γιά τό “προσφυγικό”», σσ. 31-33 τῆς «Π»].

Θυμίζουμε ἐπίσης τό σχέδιο *Coudenhove-Kalergi* γιά τή σταδιακή ἀντικατάσταση τῶν λευκῶν Εὐρωπαϊῶν Χριστιανῶν μέ Ἀφροσιάτες μωαμεθανούς. Τό σχέδιο Kalergi καί ἡ ἀμέριστη ὑποστήριξη τοῦ νεοταξικοῦ παγκόσμιου διευθυντηρίου πρὸς τούς μωαμεθανούς εἶναι ἓνα ἀπό τά κλειδιά, γιά νά καταλάβει κανεὶς αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα. Χρησιμοποιοῦν τούς μωαμεθανούς [εἶναι καλύτερα νά τούς ὀνομάζουμε ἔτσι, δηλαδή ὀπαδούς τοῦ Μωάμεθ καί ὄχι μουσουλμάνους (=πιστούς)], γιά νά ἀνατρέψουν τήν παλαιά (χριστιανική ἐν πολλοῖς) τάξη πραγμάτων καί νά φέρουν τήν Νέα, πού ὀνειρεύονται. Δηλαδή τήν Παγκόσμια Κυβέρνηση μέ τόν βδελυκτὸ Ἀντίχριστο.

2) Αὐτό τό κύμα ὅμως τῶν μωαμεθανῶν δέν θά προωθοῦνταν εὐκόλα



στήν Ευρώπη, εάν δέν είχαμε από τόν Ίανουάριο του 2015 κυβέρνηση στήν Ελλάδα, πού έχει ως σημαία τήν κατάργηση τών συνόρων! Τά χαλαρά ή άνύπαρκτα σύνορα (έκει πού τούς συμφέρει) εἶναι νεοταξική τακτική γιά τήν άνατροπή τῆς «παλαιᾶς» Τάξης.

Ἔτσι λοιπόν ή διεθνιστική ιδεολογία τών άνοιχτῶν συνόρων από τούς «διεθνιστούληδες» τών Βορείων Προαστείων, πού έκαψαν τήν Ἀθήνα τόν Δεκέμβριο του 2008, μέ άφορμή τόν θάνατο του Ἀλέξη (καί αυτός Ἀλέξης) Γρηγορόπουλου, έδημιούργησε τίς κατάλληλες προϋποθέσεις, ὥστε ὁ σουλτάνος Ἐρντογάν καί οἱ ὑποκριτές τῆς Δύσης, πού άνέκαθεν μισοῦσαν τήν Ὁρθόδοξη Ἑλλάδα, νά μᾶς δημιουργήσουν τό σημερινό ὀξύτατο πρόβλημα τῆς μετατροπῆς τῆς ἄλλοτε κυρίαρχης καί άνεξάρτητης (έστω καί σέ σχετικό βαθμό) χώρας μας σέ «άποικία χρέους» καί άποθήκη εκατομμυρίων Ἀφροασιατῶν μωαμεθανῶν λαθρομεταναστῶν (μετά καί τό γνωστό **κλείσιμο τών συνόρων** από Βουλγάρους, Σκοπιανούς καί Ἀλβανούς, κατ'έπιταγή τών «φίλων» μας Ευρωπαίων). Σέ ὅλους αὐτούς σταδιακά θά δώσουν ἑλληνική ὑπηκοότητα. Αυτό, σέ συνδυασμό μέ τό ὀξύτατο δημογραφικό μας πρόβλημα καί τή φυγή τών νέων μας στό έξωτερικό, λόγω τῆς άνεργίας καί οικονομικῆς κρίσης, σημαίνει ὅτι –άνθρωπίνως– ή **Ἑλλάδα μετά από 15-20 χρόνια, εάν δέν ξεσηκωθοῦμε καί δέν βάλει ὁ Θεός τό χέρι του, εἶναι τελειωμένη!** Ὅμως ἄλλα σχεδιάζουν οἱ νεοταξίτες καί ἄλλα ὁ Χριστός! Γι' αὐτά τά ἄλλα μᾶς μιλοῦν οἱ ἅγιοί μας, μέ κορυφαίους τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τόν ἅγιο Παῖσιο τόν Ἀγιορείτη.

Ἄς επανέλθουμε ὁμως στήν παρούσα κατάσταση. Τό «χοντρό» παιχνίδι, πού

παίζουν πίσω από τήν πλάτη του «κυρίαρχου» λαοῦ οἱ νενέκοι πολιτικάντηδες έντολοδόχοι, πού εκτελοῦν δουλικά τίς έντολές, πού παίρνουν από ἔξω, εἶναι ή δημιουργία ενός ὑπερεθνικοῦ κράτους–δορυφόρου άδιάφορου θρησκευτικά, τουλάχιστον σέ πρώτη φάση.

Τό μέγεθος τῆς επικινδυνότητας τών πολιτικῶν μαριονεττῶν φαίνεται καί από αὐτό πού κατά καιρούς λένε, ὅτι, δηλαδή, μέ τούς «μετανάστες» θά λύσουμε καί τό δημογραφικό μας πρόβλημα. Ἐάν δηλαδή άναμιχθοῦμε φυλετικά μέ τούς Ἀφροασιάτες!

Ὅσο γιά τήν ὑπουλότητα καί άναξιόπιστία τους, φαίνεται καί μόνον από τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ τόν Ίανουάριο του 2016 ἔλεγαν ὅτι θά δημιουργήσουν ἔξι (6) Hot Spots (ἄλλη λέξη κι αὐτή!) γιά ταυτοποίηση καί προσωρινή φιλοξενία τών «προσφύγων», ἤδη **μετατρέπουν τήν Ἑλλάδα σέ ἓνα ἀπέραντο Hot Spot**, ὅπου, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες χάνουν τά σπίτια τους από τά χρέη, πεινοῦν καί δέν ἔχουν πολλοί από αὐτούς ἱατροφαρμακευτική καί ὑγειονομική περίθαλψη, ἐνῶ ἤδη πάνω από ἔξι (6) χιλιάδες ἔχουν αυτοκτονήσει, οἱ λαθροεισβολεῖς ἔποικοι στήν ἠρωική μας πατρίδα του πατρο-Κοσμᾶ, του Κολοκοτρώνη καί του Μακρυγιάννη, θά τά ἔχουν ὅλα. Καί ἐπίδότηση ἐνοικίου καί σίτιση καί ὑγειονομική περίθαλψη! Ἐάν αὐτό δέν εἶναι **ἐθνική προδοσία**, τότε ποιά εἶναι ή ἐθνική προδοσία; Καί δέν εἶναι τυχαῖο, πού ή πλειοψηφία τών λαθρομεταναστῶν ἐγκαθίσταται στή Βόρειο Ἑλλάδα οὔτε καί ἦταν λεκτικό τό λάθος Μουζάλα, πού ὀνόμασε τά Σκόπια Μακεδονία.

Οὔτε εἶναι τυχαία ή ἐμπλοκή του NATO στό Αἰγαῖο γιά νά ἐλέγξει δῆθεν τίς «προσφυγικές ροές». Ἄν πραγματικά ἤθελαν νά τό κάνουν, θά πήγαιναν νά

σταματήσουν τά δουλεμπορικά στά μικρασιατικά παράλια, εκεί απ' όπου ξεκινούν. Έκει θά έφτιαχναν καί τά Hot Spots γιά τήν ταυτοποίηση, όπως λένε, των «προσφύγων».

Οί πραγματικοί στόχοι όμως του NATO είναι άλλοι: Ο έλεγχος της καθόδου των Ρώσων στή Μεσόγειο, έν ύφει γενικότερης ανάφλεξης μέ επίκεντρο τή Συρία, καί ή διχοτόμηση του Αιγαίου, όπως τήν ζητούν οί Τουρκοί καί οί πολυεθνικές των πετρελαίων. Ήδη ό πρώην ύπουργός Γιάννης Πανούσης είπε (βλ. στά σχόλια της «Π») ότι έρχεται αναδιάρταξη των συνόρων!

Στους παραπάνω λόγους 1) καί 2) θά πρέπει νά προστεθει ως 3) ή καταστροφική γιά τήν Ελλάδα Συμφωνία Δουβλίνο-2, ως αποτέλεσμα καί συμπλήρωμα των Σένγκεν-1 καί Σένγκεν-2. Η Συμφωνία Δουβλίνο-2 υπεγράφη τό 2003. Μέ βάση τή συμφωνία αυτή, οί τυχόν επαναπροωθούμενοι από τίς χώρες του Βορρά (Γερμανία κ. ά.) λαθρομετανάστες αποστέλλονται στή χώρα της πρώτης των εισόδου (π.χ. Ελλάδα) καί εκεί παραμένουν(!) (Γιά εκτενέστερη ανάλυση βλ. άρθρο Αντιστρατήγου έ.ά. Θεοκλίτου Ρουσάκη, μέ τίτλο *Η Συνθήκη Σένγκεν, οί κακοί χειρισμοί – Η ασύμμετρη απειλή της Λαθρομετανάστευσης*, τμήμα του οποίου δημοσιεύουμε στίς σσ. 13-14).

Έπειδή όλα αυτά τά έθνοπροδοτικά, πού ήδη εφαρμόζουν, καταλαβαίνουν ότι άργά ή γρήγορα θά προκαλέσουν έκρηξη στήν κοινωνία πού διαλύουν, ζητούν από όσους πολίτες έχουν κυνηγετικά όπλα νά τά παραδώσουν (ήδη, όπως μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί της περιοχής, εφαρμόσθηκε στον νομό Κιλκίς, όπου υπάγεται ή Εϊδομένη καί τό κράτος έν κράτει των «προσφύγων», πού έχουν εγκατασταθει εκεί). Έκει καί

άλλοι οί «ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες» έβγαλαν τά μαχαίρια καί σφάζονται μεταξύ τους, επιτίθενται στήν Αστυνομία, αποκλείουν δρόμους καί παραδρόμους καί κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων στους Έλληνες όδηγούς!

Η απαιτητικότητά τους είναι τέτοια, ώστε ζητούν τό φαγητό, πού τους παρέχεται, νά έχει τίς προδιαγραφές χαλάλ, πού θέτει τό ισλάμ, πετούν τίς σακκούλες του Έρυθρου Σταυρου, λόγω άκριβώς της παρουσίας του σταυρου, πετούν καί τά κρεατικά, πού τους πηγαίνουν οί άφελείς χριστιανοί (**τά μελλοντικά τους θύματα**), εάν έχουν τήν ύποψία ότι τό κρέας μπορεί νά είναι χοιρινό! Μάλιστα οί δικοί μας προδότες δίνουν περισσότερα απ' όσα απαιτούν οί θρασύτατοι εισβολείς. Στους Έλληνες στρατιώτες, πού τους μετέβαλαν σε υπηρέτριες των λαθραίων, δίνουν οδηγίες νά μή φορούν στά Hot Spots πηλίκιο, **γιά νά μήν προκαλει ό σταυρός του έθνοσήμου τους μωαμεθανούς!**

Αυτά όλα, όπως είπαμε, είναι αναμενόμενο νά προκαλέσουν **κοινωνικές εκρήξεις**.

Γνωρίζοντάς το αυτό, σχεδιάζουν οί «ευαίσθητοι άνθρωπιστές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης νά μās στείλουν καί ενισχύσεις, αποτελούμενες από ξένες («συμμαχικές») δυνάμεις, συνοριοφύλακες, Frontex κ.ά., γιά νά μās «βοηθήσουν» στή διαχείριση των «προσφυγικών ροών». Ήδη μās «βοηθούν» καί Τουρκοί άξιωματικοί πού έχουν εγκατασταθει στά ελληνικά νησιά!

Βέβαια ό πραγματικός σκοπός της παρουσίας των ξένων πραιτωριανών στήν Ελλάδα θά είναι **νά καταστείλει τή γενικευμένη λαϊκή αγανάκτηση**, άν εκδηλωθει πιο έντονα, μέ δεδομένο ότι οί Έλληνες αστυνομικοί –κομμάτι κι



αυτοί του λαού μας- θά ἀρνηθοῦν νά χτυπήσουν Ἑλληνες.

Αὐτοί ὅμως πού παίζουν τόν χειρότερο ρόλο στήν προώθησι τῶν ἐθνοπροδοτικῶν αὐτῶν σχεδιασμῶν εἶναι τὰ **ἀργυρώνητα ΜΜΕ τῆς διαπλοκῆς**. Καθημερινά κάνουν πλύσι ἐγκεφάλου στούς Ἑλληνες, γιά νά ἀνοίξουν καί τίς καρδιές τους καί τὰ σπίτια τους καί τὰ (ἄδεια) πορτοφόλια τους καί νά βοηθήσουν τούς «ταλαιπωρημένους πρόσφυγες». Αὐτοί ὅμως τὰ δικά τους σπίτια καί πορτοφόλια τὰ κρατοῦν κλειστά!

Οἱ ἄλλοι, πού ἔχουν ἀναλάβει νά ἐκφοβίσουν τόν λαό, εἶναι οἱ «ἀναρχοαυτόνομοι», πού φαίνεται νά ἐκτελοῦν διαταταγμένη ὑπηρεσία γιά τήν προώθησι τῶν πιό σκοτεινῶν σχεδίων τῆς Νέας Τάξης. Μέ συνθήματα-αἰτήματα τοῦ τύπου «Νόμμοι ὅλοι οἱ μετανάστες», «Ἀνοιχτά σύνορα» (λές καί τώρα εἶναι κλειστά!), «Νά ἀπελαθοῦν οἱ φασίστες» κ. ἄ.. Μέ ἀντι-συγκεντρώσεις, ὅπου φορώντας κράνη καί κρατώντας ρόπαλα καί μαχαίρια, αὐτοί πού φωνάζουν γιά εἰρήνη καί δημοκρατία(!), εἶναι ἔτοιμοι νά πιοῦν τό αἷμα ὅσων δέν συμφωνοῦν μαζί τους. Αὐτό ἀκριβῶς προσπάθησαν νά κάνουν στή Θεσσαλονίκη τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 27 Μαρτίου 2016, ὅποτε ὀργανώθηκε ἀπό τόν «Ἱερό Λόχο 2012» καί μέ τή στήριξη καί ἄλλων Ἑθνικῶν καί Ὀρθόδοξων Σωματείων ἡ πρώτη ἀκομμάτιστη ἐκδήλωσι διαμαρτυρίας, γιά νά μὴ μετατραπῆ ἡ Ἑλλάδα σέ ἓνα ἀπέραντο Hot Spot λαθραίων μεταναστῶν καί «προσφύγων».

Ἐνα ἐρώτημα εἶναι πού βρίσκουν τὰ χρήματα γιά νά γεμίζουν ὅλοι αὐτοί οἱ «ἀντιεξουσιαστές» κάθε τόσο τή Θεσσαλονίκη μέ πανάκριβες αυτοκόλλητες (!) ἀφίσες;

Ἐκεῖ ὅμως, ὅπου ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλ-

ληνας πονᾷ ιδιαίτερα, εἶναι ὅταν βλέπει ὅτι οἱ **ἐκκλησιαστικοί του ταγοί (εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι)** γίνονται **ἄθελά τους συνεργοί στό συντελούμενο ἐθνικό ἔγκλημα**.

Τί ἄλλο νά ποῦμε ὅταν βλέπουμε τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νά πηγαίνει στούς «πρόσφυγες» χωρὶς σταυρό καί ἐγκόλπιο; Καί νά σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ὁ εἰκοσάχρονος Ρῶσσοι στρατιώτης Εὐγένιος Ροντιόνωφ ἐμαρτύρησε πρό ἐτῶν καί τιμᾶται ὡς ἅγιος –ὅπως καί εἶναι– ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νά ἀφαιρέσει τόν σταυρό ἀπό τό λαμό του, ὅπως τόν πίεζαν οἱ Τσετσένοι τζιχαντιστές!

Τί νά ποῦμε, ὅταν ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος σέ συνέντευξή του στόν Alpha 98.9 δηλώνει ὅτι «ὅποιος ἀρνεῖται τήν προσφορά στούς πρόσφυγες δέν εἶναι οὔτε Ἑλληνας οὔτε Ὀρθόδοξος»(!)

Δέν βλέπουν ὅτι ἡ ἀδίστακτη νεοσταξική παγκόσμια Μαφία ἐπιστρατεύει τή χριστιανική ἀγάπη καί φιλανθρωπία γιά νά ναρκώσει τό ὑγιές ἔνστικτο ἐθνικῆς μας ἐπιβίωσις μπροστά στό συντελούμενο ἔγκλημα;

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σέ συνέντευξή του στην ΕΡΤ1 ἀργά τό βράδυ τῆς Δευτέρας 21.3.2016 εἶπε, ἀπαντώντας σέ σχετικὴ ἐρώτησι ὅτι, δυστυχῶς, θά ἀλλάξουν τὰ ἦθη μας, θά ἀυξηθεῖ ἡ ἐγκληματικότητα, θά ἀυξηθεῖ ἡ ἀνεργία, **ἀλλά** «πρέπει ὅμως νά τούς βοηθήσουμε»(!) Τί αὐτοκαταστροφικό σύνδρομο εἶναι αὐτό;

Τό τελευταῖο θλιβερό καί ἐξοργιστικό νέο εἶναι ὅτι πάπας Φραγκίσκος, Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος, Τσίπρας καί Παυλόπουλος θά ἐπισκεφθοῦν ἀπό κοινοῦ τή νῆσο Λέσβο, γιά νά βοηθήσουν –λέγει– ὥστε νά εὐαισθητοποιηθεῖ ἡ διεθνῆ κοινὴ γνώμη γιά τό «δράμα τῶν προσφύγων».

Τό τηλεοπτικό κοινό συνιστάται νά προμηθευθῆ πολλά μαντίλια γιά τά δάκρυά του, καθώς θά παρακολουθεῖ τί φιέστα στή Μυτιλήνη.

Ἔτσι ὁ πάπας γιά δεύτερη φορά μετά τό 2001 θά μαγαρίσει τά ἑλληνικά χώματα. **Εὐχόμεστε κάτι νά κάνουν ὁ Ταξίαρχος τοῦ Μανταμάδου καί οἱ Ἅγιοι τῆς Λέσβου.**

Καί δέν νομίζουμε ὅτι εἶναι τυχαία ἡ συγκυρία, καθ' ὅτι ἐπίκειται ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» τόν Ἰούνιο στήν Κρήτη. Ἔτσι «μ' ἓνα σμπάρο δυό τρυγόνια»! **«Προσφυγικό» καί Οἰκουμενισμός προωθοῦνται ἀπό κοινού ἐπίζημία καί τῆς Ὁρθοδοξίας καί τῆς Ἑλλάδος.**

Εἶναι ἀπαράδεκτο ἡ Ἐκκλησία νά γίνεται δεκανίκι τῆς Νέας Τάξης, πού προσπαθεῖ νά διαλύσει ὅλα τά πολυτίμητα, κατά Μακρυγιάννη, τζιβαϊρικά μας. Καί μή μᾶς ποῦν ὅτι τόν πάπα τόν κάλεσε ὡς ἀρχηγό κράτους ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παυλόπουλος (αὐτός πού ὡς ὑπουργός Ἑσωτερικῶν ἐπί κυβερνήσεως «Νέας Δημοκρατίας» εὐχαριστοῦσε τούς λαθρομετανάστες, πού διάλεξαν νά ἔλθουν στήν Ἑλλάδα). Μήν τό ποῦν, γιατί, ὅπως ἀκριβῶς καί τό 2001 ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, προηγήθηκε ἡ συγκατάθεση τῆς Διαρκoῦς Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.). Μάλιστα αὐτή τί φορά, ὅπως ἐγράφη στό διαδίκτυο, πῆγε νωρίτερα μυστικά στό Βατικανό ὁ

Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ γιά νά ἐτοιμάσει τήν ἐπίσκεψη. Ὅπως ἐγράφη, «πηγαίνει ὁ θύτης νά δεῖ τά θύματα», ἀφοῦ **ὁ πάπας καί οἱ ὑπόλοιποι μεγάλοι καί τρανοί τῆς Δύσεως εἶναι αὐτοί πού στήνουν τούς πολέμους.** Νά σταματήσει λοιπόν ἡ ὑποκρισία!

Καί γιά νά συνοψίσουμε:

1) Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε **ὅτι ἔχουμε πόλεμο σέ πολλά ἐπίπεδα.**

2) Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι αὐτό πού γίνεται σήμερα στήν Ἑλλάδα εἶναι **ἐθνικό ἔγκλημα καί ἐθνική προδοσία!**

3) Λένε πολλοί ἐκκλησιαστικοί: Μόνον ἡ προσευχή καί ἡ μετάνοια θά μᾶς σώσει. Τό προσυπογράφουμε. Συγχρόνως ὅμως πρέπει ὡς ἐνεργοί πολίτες, ἀπόγονοι ἀγίων καί ἡρώων, **νά κάνουμε καί ὅ,τι ἄλλο περνᾷ ἀπό τό μυαλό καί τά χέρια μας,** γιά νά μὴν τούς ἀφήσουμε νά μᾶς διαλύσουν.

4) Ἡ λύση τοῦ προβλήματος τῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι νά σταματήσει αὐτό πού γίνεται σήμερα. Νά κλείσουν τά σύνορα μέ τήν Τουρκία καί νά **ἀπελαθοῦν οἱ παράνομοι μετανάστες καί «πρόσφυγες».**

5) Συνιστοῦμε: **Κλείστε τίς τηλεοράσεις.** Σᾶς κάνουν πλύση ἐγκεφάλου μέ τά πιό χοντρά ψέμματα.

6) **Ἐυπνήστε τώρα!** Μήν περιμένετε νά βιάσουν τί γυναίκα καί τήν κόρη σας. Μήν περιμένετε νά αισθανθεῖτε στό λαμό σας τό ξίφος τῶν τζιχαντιστῶν!

Τουργκούτ Ὁζάλ, Πρωθυπουργός καί κατόπιν Πρόεδρος τῆς Τουρκίας (1983-1993): **«Δέν χρειάζεται πόλεμος μέ τήν Ἑλλάδα γιά τήν ἐκ νέου κατάκτησή της, ἀπλῶς μόνον ἡ βαθμιαία ἀποστολή ἐκεῖ τριῶν-τεσσάρων ἑκατομμυρίων φανατικῶν μουσουλμάνων»**

(giorgosthalassis.blogspot.com/2014/03/blog-post_4159.html)



Η ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ*

του Άντιστρατήγου Θεοκλήτου Ρουσάκη, Έπιτίμου Διοικητού Β΄ Σ.Σ.

Οί συνέπειες τῆς μαζικῆς αὐτῆς λαθρομετανάστευσης κρίνονται σοβαρές σέ πολλούς τομείς τῆς κρατικῆς μας ὄντοτητας ὅπως στόν οἰκονομικό τομέα, στόν τομέα τῆς ὑγείας, τοῦ τουρισμοῦ, τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, τῆς παιδείας κλπ. Ἐκεῖ ὅμως πού τό θέμα εἶναι μείζον καί ἐθνικῆς σημασίας, εἶναι **στόν τομέα τῆς ἀσφάλειας τῆς χώρας καί τῆς διατήρησης τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης ὡς ἔθνους**.

Τοῦτο διότι ἡ λαθρομετανάστευση ἀποτελεῖ μιά ἀσύμμετρη ἀπειλή ἡ ὁποία ὑποβόσκει στά θεμέλια τοῦ συστήματος ἀμύνης καί ἀσφαλείας τῆς χώρας καθ' ὅσον:

A. Οἱ λαθρομετανάστες στήν συντριπτική πλειοψηφία τους, πλὴν ἐλαχίστων Συρίων, εἶναι Μουσουλμάνοι καί συνδέονται ἐθνολογικά καί θρησκευτικά μέ τόν ἐξ ἀνατολῶν ἐχθρό μας, πού εἶναι

βέβαιο ὅτι θά τούς χρησιμοποιήσει καί θά τούς βοηθήσει **νά ὀργανωθοῦν σέ συμπαγεῖς κοινότητες** προκειμένου νά τούς ποδηγετήσει γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων του στό Αἰγαῖο καί τήν Θράκη. Πρέπει δέ νά θεωροῦμε βέβαιο ὅτι γιά τό ἐνδεχόμενο αὐτό, ἡ Τουρκία ἔχει ἤδη δημιουργήσει τήν ἀπαραίτητη ὑποδομή μέ κατάλληλους ἀνθρώπους (πράκτορες, στελέχη εἰδικῶν ἐπιχειρήσεων, εἰδικούς σέ δολιοφθορές κλπ) πού ἤδη βρίσκονται μεταξύ τῶν λαθρομεταναστῶν στήν Ἑλλάδα καί θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι.

Εἶναι ἐφιαλτικό μόνο καί στή σκέψη τό σενάριο μιάς κρίσης ἢ ἑνός θερμοῦ ἐπεισοδίου μέ τήν Τουρκία καί ἐνῶ τό μείζον τῆς ἀμυντικῆς μας προσπάθειας νά εἶναι προσανατολισμένο πρὸς ἀνατολάς, στά νῶτα μας καί ἐντός τῆς χώρας μας νά καταστρέφονται ἐργοστάσια πα-

* Ἀποτελεῖ **τμήμα ἐκτενέστερου ἄρθρου** τοῦ στρατηγοῦ Ρουσάκη μέ τίτλο: «Ἡ Συνθήκη Σένγκεν, οἱ κακοί χειρισμοί - Ἡ ἀσύμμετρη ἀπειλή τῆς Λαθρομετανάστευσης». (Ἀναζητήστε το στό aktines.blogspot.gr καί ἄλλου). Ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου ἀναλύει κατ' ἀρχὴν διεξοδικά τό ἱστορικό ἐφαρμογῆς τῶν συνθηκῶν Σένγκεν-1 καί Σένγκεν-2, ὅπως καί Δουβλίνο-2.

Μέ τίς Συμφωνίες αὐτές, καί ἰδιαίτερα μέ τό Δουβλίνο-2 (2003), ἐστόχευαν στό νά κάνουν ἕνα «φιλτράρισμα» τῶν «προσφύγων» καί λαθρομεταναστῶν καί οἱ μὲν «χρήσιμοι» –γιά τήν γερμανική εἰδικά οἰκονομία– νά προωθοῦνται καί νά μένουν ἐκεῖ, ἐνῶ οἱ «μὴ ἀξιοποιήσιμοι» νά ἐπιστρέφονται στίς χῶρες εἰσόδου (Ἑλλάδα, Ἰταλία, Ἰσπανία). Αὐτό τό «φιλτράρισμα» προϋπέθετε τήν προηγούμενη καταγραφή τῶν λαθραῖως εἰσερχομένων. Αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς Frontex (ἡ καταγραφή) καί ὄχι ἡ παρεμπόδιση εἰσόδου τῶν λαθρομεταναστῶν.

Μετά τήν λεκτική ἀλλά καί ἔμπρακτη διακήρυξη περὶ ἀνοικτῶν συνόρων ἀπό τήν συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (2015) εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι μειώθηκε δραστικά ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσερχομένων σέ Ἰταλία καί Ἰσπανία, διότι ὅλοι πλέον «προτιμοῦν» τήν Ἑλλάδα. Ἔτσι, ἀκόμη καί λαθρομετανάστες ἀπὸ χῶρες, πού βρίσκονται ἀπέναντι ἀπὸ τήν Ἰσπανία καί Ἰταλία, προτιμοῦν νά κάνουν ἕνα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων, ὥστε νά εἰσέλθουν στήν Ἑλλάδα μέσῳ Τουρκίας! Τό ἄρθρο τελειώνει μέ τό δημοσιευμένο ἐδῶ τμήμα του, ἐνῶ ἀκολουθοῦν προτάσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.

ραγωγής ρεύματος, λιμάνια, αεροδρόμια, ύδραγωγεία, νοσοκομεία, γέφυρες, οδικοί άξονες, σιδηροδρομικό δίκτυο ή νά σφάζεται άμαχος πληθυσμός.

Β. Έπιπρόσθετα πρέπει νά θεωροΰμε βέβαιο ότι μεταξύ τών λαθρομεταναστών **παρεισέφρησαν ή θά παρεισφρήσουν στελέχη ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων** προκειμένου νά συνεχίσουν στην Ελλάδα ή στην υπόλοιπη Εϋρώπη τό έργο πού άρχισαν οί όμοϊδεάτες τους στις Βρυξέλες και στό Παρίσι δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας, σύμφωνα μέ τίς διακηρύξεις τους, σέ όλο τόν Δυτικό κόσμο.

Γ. Έξίσου σοβαρή είναι και ή **άπειλή** πού δημιουργοΰν οί λαθρομετανάστες **στήν κοινωνική συνοχή τής χώρας μας**. Προερχόμενοι από χώρες μέ έντελώς διαφορετικό από έμās πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο, κυρίως δέ μέ διαφορετική θρησκεία πού διδάσκει και άπαιτεί τήν έξόντωση όποιου δέν άσπάζεται τίς άρχές του κορανίου και τόν ισλαμισμό, δημιουργοΰν κλειστές κοινωνίες. Συγκροτοΰν έτσι άρραγείς φυλετικές, έθνικές και θρησκευτικές ομάδες, πού όχι μόνο δέν άφομοιώνονται

άπό τίς τοπικές κοινωνίες, όπως άποδεικνύεται σέ άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, αλλά προσπαθοΰν μαχητικά και διά τής βίας νά έπιβληθοΰν επ' αυτών, αποκτώντας τελικά κοινωνική αυτοδυναμία, αναγκάζοντάς τους νά έγκαταλείψουν τίς έστιές τους και νά γίνουν πρόσφυγες στή χώρα τους.

Δ. Τέλος οί λαθρομενατάστες, ένα μεγάλο ποσοστό τών όποίων είναι βέβαιο ότι θά μείνουν στην πατρίδα μας λόγω τών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων πού ανέλαβαν ανεύθυνες πολιτικές ήγεσίες, μέ τούς πολύ αύξημένους ρυθμούς τής πληθυσμιακής ανάπτυξής τους, **θά καταστοΰν πολύ γρήγορα πλειοψηφία στή χώρα μας**, κατ' άρχήν στις περιοχές πού θά έγκατασταθοΰν και έν συνεχεία στό σύνολο του πληθυσμοΰ. Εάν στην Μ. Βρετανία, μιά μεγάλη χώρα τής Εϋρώπης, οί Βρετανοί θά είναι μειοψηφία σέ λιγότερο από 10 χρόνια, είναι εύκολο νά αντιληφθοΰμε τίς έπιπτώσεις, πού θά έχει για τή χώρα μας αυτό τό φαινόμενο, όσον άφορα τήν έθνική μας ασφάλεια και έδαφική μας κυριαρχία, όταν έθνολογικά οί πρόσφυγες είναι συγγενείς μέ γειτονικά μας κράτη πού διεκδικοΰν έδάφη από τή χώρα μας.

**Ή «Παρακαταθήκη» εΰχεται «Καλήν Άνάσταση»
μέσα από τήν προσωπική μας επανάσταση (έναντίωση) κατά τών παθών
και από τήν συλλογική μας επανάσταση - αντίσταση
άπέναντι σέ πρόσωπα και καταστάσεις πού μās φτωχαίνουν
και μās βουλιάζουν έκκλησιαστικά και έθνικά.**



Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!*

Αποσπάσματα από μία έκπομπή
του Δημητρίου Νατσιού με τον Λυκοῦργο Μαρκούδη

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Ἐγώ ἔχω δυστυχῶς προσωπική ἐμπειρία, γιατί ἔμεινα 10 μέρες... στό δικό μου προσωπικό ἀρχεῖο, γιά μελλοντική χρήση στίς μελλοντικές γενιές.

Αὐτά πού ἔζησα ἐγώ τά κατέγραφα, δέν θά τά δείξω πουθενά, ἀπλά θέλω νά ὑπάρχουνε [Σημ. «Π»: θά ἦταν πολύ καλό νά δοθοῦν αὐτά τά βίντεο στή δημοσιότητα], γιατί αὐτά πού δείχνουν τά κανάλια εἶναι ψέματα. Καί τό λέω μετά πάσης βεβαιότητος. Αὐτά πού μᾶς λένε γιά τά δῆθεν θύματα πού πνίγονται, γιά τά δῆθεν παιδιά πού ἔρχονται καί τίς γυναῖκες εἶναι ψέματα.

Δημήτριος Νατσιός: Τί ἐννοεῖτε;

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Δέν γίνονται αὐτά τά πράγματα ἔτσι ὅπως μᾶς τά παρουσιάζουν. Ἔρχονται κατά χιλιάδες νέοι ἄνθρωποι, κάτω τῶν 30...

Δημήτριος Νατσιός: ... Μαρόκο, Ἀλγερία ...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Δέν εἶναι Σύριοι, ξεκινᾶμε ἀπό ἐκεῖ. Τά σκίζαν τά διαβατήρια μπροστά μας. Σᾶς τά λέω γιατί τά ἔζησα 10 μέρες στό σημείο πού βγαίνουν οἱ βάρκες, ἡ μία μετά τήν ἄλλη, δίπλα μου, χωρίς νά ἔρχεται ποτέ λιμενικό, στρατός, ἀστυνομία νά ἐλέγξει. Καί ὅταν εἶπα, θά πάω στόν εἰσαγγελέα τῆς Μυτιλήνης νά καταθέσω μήνυση γιά παραβίαση Ἐθνικῶν συνόρων, γελάγανε.

Μά ἔχουμε παραβίαση Ἐθνικῶν συνόρων. Καί μοῦ εἶπαν δέν ἔχουμε. Γιατί ὁ πρωθυπουργός εἶπε νά μποῦν ἐλεύθερα καί μᾶς ἔχει δέσει, λέει, τά χέρια καί δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα. Τότε ποιός εἶναι ὁ λόγος νά ὑπάρχει στρατός, ἀστυνομία, λιμενικό, νά μέ προστατέψουν ἀπό τί, ἂν δέν μποροῦν νά προστατέψουν τά σύνορα τῆς Πατρίδας μου;

Καί πῶς μπορεῖ νά λέει ἓνας ἐν ἐνεργείᾳ καί ὑποψήφιος πρωθυπουργός ὅτι δέν ὑπάρχουν σύνορα καί νά τόν ἐπιβραβεύουμε; Ἄφοῦ δέν ὑπάρχουν σύνορα, γιατί παίρνει ἄδεια τό πρωθυπουργικό ἀεροσκάφος, ὅταν μπαίνει ἀπό τόν ἓναν ἐναέριο χῶρο στόν ἄλλον, γιά νά ταξιδέψει ὁ πρωθυπουργός;

Δημήτριος Νατσιός: Γιατί βάζουν φράχτες ἐδῶ στά Σκόπια; Δίπλα μας εἶναι.

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Δέν ξέρω...

Δημήτριος Νατσιός: Ὅλα τά εὐρωπαϊκά κράτη τώρα...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Νά ἀναρωτηθοῦν ὅλοι αὐτοί πού ὑποστηρίζουν τόν διεθνισμό, κύριε Νασιέ. Ὅλοι αὐτοί πού ἐλαφρᾶ τῇ καρδίᾳ ἐπειδή τούς τάξανε πάλι λεφτά, σκέφτηκαν μόνο τά λεφτά καί ὄχι τήν Πατρίδα. Αὐτό λοιπόν πού εἶδα ἐγώ, πού τό ἔζησα, δέν μπορεῖ κανεῖς νά μοῦ τό βγάλει ἀπό τό μυαλό.

* Ἀπό τήν έκπομπή τοῦ Δημητρίου Νατσιού στήν τηλεόραση 4Ε (16 Φεβρουαρίου 2016) μέ καλεσμένο τόν Διευθυντή τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς «Πειραικῆς Ἐκκλησίας» Λυκοῦργο Μαρκούδη. Τήν ἀπομαγνητοφώνηση βρήκαμε στό averoph.wordpress.com/2016/03/15. Εὐχαριστοῦμε τούς ὑπευθύνους τῆς ἴστοσελίδας γιά τόν κόπο τους. Ἡ «Π» ἔκανε μόνο κάποιες ἐπεμβάσεις στή στίξη τοῦ κειμένου γιά καλύτερη κατανόηση.

Δέν εἶναι Σύριοι αὐτοί πού ἔρχονται, ἢ συντριπτική πλειονότητα δέν εἶναι Σύριοι, εἶναι ἄλλες ἐθνικότητες. Σκίζουν τά διαβατήρια. Ἄς πᾶνε οἱ ἀρχές νά ψάξουνε. Ὅλα τά παράλια τῆς Μυτιλήνης σκισμένα διαβατήρια εἶναι· ὅ,τι ἐθνικότητα θέλεις.

Δημήτριος Νατσιός: Δηλώνουν ὅτι νά ἔναι μετά, Σύριοι ὅλοι...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Δέν μιλάνε ἀραβικά γιατί μπορῶ νά τήν ξεχωρίσω τήν ἀραβική γλώσσα, οἱ περισσότεροι μπαίνανε καί δέν μιλάγανε ἀραβικά, ἦτανε καλοχτενισμένοι, καλοξυρισμένοι, πιά καλά ντυμένοι ἀπ' ὅτι εἶμαι ἐγώ αὐτή τή στιγμή, ἄρα δέν ἦταν πρόσφυγες, βγάζανε ἀπό τήν τσέπη ἕνα πάκο τά εὐρώ, τόσο ὅπως σᾶς τό δείχνω καί εἶχαν στό λαμό, καί γι' αὐτό λέω ὅτι δέν θά μπορέσει ποτέ νά μέ πείσει κανείς ὅτι αὐτά πού λέω δέν εἶναι ἔτσι, γιατί αὐτά ἐγώ τά ἔζησα, ἐνῶ τά κανάλια δέν τά δείχνουν, ἦταν ἐκεῖ καί δείχναν ἄλλα τά κανάλια γιατί αὐτή εἶναι ἡ ὁδηγία.

Εἶχανε στό λαμό τό πιά σύγχρονο κινητό τηλέφωνο, πολύ πιά ἀκριβό ἀπό τό δικό μου. Μέ τό πιά φτάνανε βγάζανε τό κινητό τηλέφωνο, πετάγανε τήν κάρτα sim πού εἶχαν μέσα, καί βάζανε ἤδη τήν ἑλληνική κάρτα πού τούς εἶχανε δώσει οἱ ἀπό κεῖ ἀπό τά ἀπέναντι παράλια.

Γιατί εἶναι ὀργανωμένο τό σύστημα. Βάζαν τήν κάρτα, μιλάγαν μέ τόν διακινητή πού τούς ἔλεγε πού θά πᾶνε, τί θά κάνουνε, καί ἤξεραν, ὅταν φτάσουν στόν Πειραιά, σέ ποιά γωνία τούς περιμένουν τά λεωφορεῖα νά τούς πᾶνε ἐκεῖ πού πρέπει νά τούς πᾶνε.

Αὐτό εἶναι τυχαῖο; Εἶναι ἄνθρωποι πού ἔρχονται ἀπό ἐμπόλεμη ζώνη; Καί πότε φύγανε οἱ ἄνθρωποι ἀπό τίς ἐμπόλεμες ζώνες καί ἀφῆσαν πίσω πατρίδα,

μᾶνα, παιδιά, συγγενεῖς γιά νά πᾶνε στήν ὑποτιθέμενη Εὐρώπη, γιά νά περάσουν καλά;

Δημήτριος Νατσιός: Θέλω νά σᾶς κάνω μιά ἐρώτηση...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Νά τελειώσω λίγο αὐτό...

Δημήτριος Νατσιός: ... Παρακαλῶ...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: ... Γιά νά δεῖτε πόσο συγκλονιστικό εἶναι, γιατί ἔχουμε κι εὐθύνη ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες. Εἶχαν λοιπόν λεφτά, εἶχαν μιά πλαστική σακούλα, βγάζαν ἀπό πάνω τους τά ροῦχα, πού φοράγανε, τά πέταγαν καί βγάζανε ἀπό τήν πλαστική φρέσκα καθαρά ρουχαλάκια καί τά βάζαν καί μόνο τά λεφτά καί κανένα ἔγγραφο. Πηγαῖναν στό κοντινότερο ἀστυνομικό τμήμα 8 χιλιόμετρα μακριά ἀπό κεῖ πού κατέβηκαν, γιά νά δηλώσουνε ὅτι θέλουνε πολιτικό ἄσυλο καί ὅτι εἶναι ὅλοι ἀπό τή Συρία.

Σ' ὅλα τά χαρτιά ἔλεγε ὅτι λέγονται Μωχάμετ. Ὅλα. Μά εἶναι δυνατόν; Ποιόν κοροϊδεύουνε; Καί τό χαρτί, γιατί τό εἶδα, πού τούς ἔδινε ἡ ἀστυνομία ἔλεγε ἄν ὑπάρχει διαβατήριο. Οἱ περισσότεροι δέν εἶχανε διαβατήριο· χάθηκε στά δύο ναυτικά μίλια πού ἐρχόντουσαν μέ ἀπόλυτη γαλήνη θάλασσας –μιλάμε γιά ἀρχές Σεπτεμβρίου– πού δέν εἶχε οὔτε κυματάκι, χάθηκε τό διαβατήριο; Ξαφνικά; Καί πῶς τούς πιστοποιοῦνε ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὅ,τι εἶναι;

Καί νά λοιπόν πού ἦρθαν τά ἐπεισόδια μετά στή Γαλλία καί μᾶς λέγανε πῶς κάποιον μπῆκαν ἀπό δῶ, κάποιον μπῆκαν ἀπό κεῖ καί δέν μποροῦσαν νά τούς ἐλέγξουνε καί οὔτε θά τούς ἐλέγξουν καί ποτέ. Μπαίνανε λοιπόν στρατός νέων ἀνθρώπων καί ποῦ καί ποῦ εἶχαν καί μιά βάρκα μέ γυναῖκες καί παιδιά. Ὅταν ἦταν οἱ βάρκες μέ γυναῖκες



καί παιδιά, τρέχαν τά κανάλια. Όταν μπαίνουν οί βάρκες, οί δεκάδες βάρκες; 60 βάρκες τήν ήμέρα [μέ νέους άνδρες, τίποτε].

Δημήτριος Νατσιός: ... 25άρηδες όλοι, βράζει τό αίμα τους...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: ...κάτω από 30 όλοι, μέ φάτσες φρεσκοπλυμένες, φρεσκοξυρισμένες φρεσκοχτενισμένες, μή Άραβες, μή Σύριοι, ό,τι άλλο θές, όταν μπαίνανε όλοι αὐτοί μέσα δέν ἦταν κανένα κανάλι. Περπατάγανε, κάνανε. Κι ἂν ἦταν Σύριοι, πού εἶναι ἕνας λαός μέ πολιτισμό καί σεβασμό, πότε θά μπαίνανε σέ ἕνα ἐκκλησάκι καί θά κάναν τίς ἀνάγκες τους; Κάνανε τά ἐκκλησάκια τά ξωκκλήσια τῆς Μυτιλήνης ἀποχωρητήρια...

Δημήτριος Νατσιός: ... αὐτό εἶναι ...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Πότε ἔχει μπεῖ ἕνας μουσουλμάνος σέ ἕνα τζαμί νά τά κάνει αὐτά;

[...]

Δημήτριος Νατσιός: Οἱ ντόπιοι οἱ κάτοικοι, οἱ Ἑλληνας; Αὐτό θέλω νά ρωτήσω...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: ... ἐκεῖ εἶναι ὁ ἄλλος πόνος.

Δημήτριος Νατσιός: Γιατί τούς βγάζουν νά πανηγυρίζουν ἀπό τήν χαρά τους ...

[...]

Λυκοῦργος Μαρκούδης: Ἀγαπητέ δάσκαλέ μου, ἔφτανε ἡ βάρκα καί τρέχανε σάν τά κοράκια. Ἄλλος νά πάρει τά σωσίβια γιά νά τά ξαναπουλήσει, πρῶτος νά πάρει κάποιος τή μηχανή γιά νά τήν πουλήσει. Ἄλλος νά πάρει τά ἀλουμίνια γιά νά τά κάνει ἀνακύκλωση. Μετά ἀπό λίγες μέρες στήσανε πάγκους, ξέρανε ποῦ βγαίνανε οἱ βάρκες καί τί ὥρα ἔρχονται, δέν ὑπῆρχε συγκεκριμένη ὥρα εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐρχόντουσαν συνέ-

χεια, ἀνεξέλεγκτα. Καί εἶχανε πάγκους, πουλάγανε νερά, χυμούς, παντόφλες, ροῦχα, ὅ,τι μπορεῖς νά φανταστεῖς. Σάν λαϊκή ἀγορά.

Πηγαίνανε οἱ ἄλλοι ἐπιτήδαιοι «δῶσ' μου ἕνα πεννητάρικο», λέγανε καί θά σέ πᾶω στό λιμάνι. Ἐνα πεννητάρικο, τέσσερα ἄτομα στό ταξί, ἕνα διακοσάρι γιά κάθε δρομολόγιο.

Καί παρακαλάγανε, γιατί τούς ἄκουγα μέ τά ἴδια μου τ' αὐτιά, «**μακάρι νά ξαναβγεῖ ὁ πρωθυπουργός ὁ συγκεκριμένος νά σωθοῦμε, ἔχουμε βγάλει ἕνα σωρό λεφτά**». Τό ἀποτέλεσμα τό εἶδαμε στίς ἐκλογές τί ἔβγαλε ἡ Μυτιλήνη. Τό πρότυπό μας λοιπόν εἶναι νά βγάλουμε ἕνα σωρό λεφτά καί νά πεθάνουμε όλοι. Καί λέγανε «μά αὐτοί δέν μᾶς ἐνοχλοῦνε, ἔρχονται καί θά φύγουνε». Ὅχι δέν θά φύγουνε γιατί ὅλες οἱ χῶρες κλείσαν τά σύνορα ἐκτός ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ὅλες. Καί θά μείνουνε ἐδῶ καί τό πρόβλημα τό ἔχει ἡ Ἀθήνα, ἴσως κάποια στιγμή καί ἡ Θεσσαλονίκη, γιατί δέν θά χωρέσουνε όλοι στήν Ἀθήνα ...

Δημήτριος Νατσιός: ... ἐτοιμάζουν στρατόπεδα καί στήν Πιερίαι...

Λυκοῦργος Μαρκούδης: ... θά τά φτιάξουν γιά νά τούς βγάλουνε. Ποίος μπορεῖ νά μείνει στά στρατόπεδα; Νά κάνει τί;

Τούς δώσανε ἕνα χαρτί καί τούς λέει τάδε τοῦ μήνα πᾶτε στό ἀστυνομικό τμήμα ἐκεῖ νά καταγραφεῖτε. Ποίος θά πάει; Εἴμαστε σοβαροί; Ὑπάρχει περὶπτωση νά πάει, γιατί θά τόν ἐλέγξουνε; Ὅλοι αὐτοί οἱ παράνομοι, πού εἰσέρχονται, τούς ξέρομε ποιοί εἶναι; Ποῦ πᾶνε καί τί κάνουνε; **Ἔγινε λοιπόν καί γίνεται μία σύληψη τῆς Ἑλλάδας, γιατί στήν οὐσία όλοι αὐτοί ἐδῶ θά ἀποκλειστοῦνε καί ἐμεῖς πανηγυρίζουμε.** Καί ναί, κάθε τόσο, γιά νά ὑπάρ-

ξει άνοχή, βουλιάζουν πλοία, πνίγονται παιδιά, δέν πνίγονται κάθε μέρα όμως. Για κάθε παιδάκι πού πνίγεται έχουν μπει 5-6 χιλιάδες, πού δέν πνίγηκαν. Γιατί παρουσιάζουμε τό παιδάκι πού πνίγηκε και όχι όλους αυτούς πού μπήκανε και έρχονται νά αλώσουν Πατρίδα και Εύρώπη;

Δημήτριος Νατσιός: Πρέπει νά αισθανόμαστε ένοχοι έμεις οί Έλληνες, επειδή –για όνομα του Θεού νά μίν παρεξηγηθώ γι' αυτό πού λέω– επειδή πνίγονται κάποιες γυναίκες και παιδιά;

Λυκούργος Μαρκούδης: Όχι.

Δημήτριος Νατσιός: ...είμαστε υπεύθυνοι έμεις;

Λυκούργος Μαρκούδης: Καθόλου και ούτε ευχόμαστε νά πνιγει κανένας.

Δημήτριος Νατσιός: Τά κανάλια προσπαθούν νά μās περάσουν τήν ένοχή ...

Λυκούργος Μαρκούδης: Ναί είδατε τώρα τί πāνε νά κάνουνε; Θέλουν νά μās δώσουνε τό Νόμπελ Ειρήνης. Ποιό Νόμπελ Ειρήνης; Νά τό δώσουνε σέ ποιόν; Και ποιός θά πάει εν όνόματι του Έλληνικού λαού νά τό παραλάβει; Και ποιός θά πάρει τό χρηματικό έπαθλο πού παίρνει όποιος παίρνει τό Νόμπελ;

Δημήτριος Νατσιός: Κάποιοι δήμαρχοι, νά μίν πω καμιά βαριά λέξη, μυρίστηκαν ψητό. Δυστυχώς δέν υπάρχει αντίσταση, αυτό πού είπατε πριν.

[...]

Λυκούργος Μαρκούδης: Υπάρχει μιά πολύ ωραία άτάκα από μιά ελληνική ταινία, τήν ξέρετε: «είναι πολλά τά λεφτά Άρη».

Δημήτριος Νατσιός: Μάλιστα...

Λυκούργος Μαρκούδης: Πολλά τά λεφτά ...

Δημήτριος Νατσιός: Τώρα μυρίστη-

καν και οί ψευτοπροοδευτικοί μέσω των μή κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)... όσμίστηκαν αίμα...

Λυκούργος Μαρκούδης: ...και πήγαν αυτοί νά αναλάβουν φύλαξη και νά αναλάβουν τί; Και τί είναι αυτοί; Άμειμπτοι; Καθαροί; Ηθικοί είναι όλοι αυτοί πού πήγαν εκεί πέρα;

Δημήτριος Νατσιός: Ποιοί;

Λυκούργος Μαρκούδης: Οί περισσότερες μή κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) δυστυχώς...

Δημήτριος Νατσιός: ... οργανωμένες συμμορίες ...

Λυκούργος Μαρκούδης: ... τρώνε πακτωλό χρημάτων και δέν κάνουν τίποτα.

Δημήτριος Νατσιός: ... έτσι ...

Λυκούργος Μαρκούδης: ... και φέρνουν τώρα 5 διεθνείς άστέρες από τή Δύση, νά μās πούνε και νά κλαίνε, και τί καλό και τί εκείνο και τί κάνουν οί πρόσφυγες ...

[...]

Λυκούργος Μαρκούδης: ... τώρα είμαστε εδώ και μιλάμε. Πουθενά άλλο δέν θά μπορούσαμε νά κουβεντιάσουμε και νά ποῦμε αυτή τήν αλήθεια ... δέν τους συμφέρει ...

Δημήτριος Νατσιός: ... αγοράζουν οί Άραβες, μέ συγχωρείτε κύριε Μαρκούδη νά τό πω αυτό, ομάδες μέ τρισεκατομμύρια στην Εύρώπη για νά κάνουν τήν πλάκα τους. Θα μπορούσε νά εξανθίσει ή έρημος τής Άραβίας, δεχόμενι τους όμόθρησκούς τους, γιατί δέν γίνεται αυτό; Δέν δέχονται οί άραβικές μουσουλμανικές χώρες ούτε έναν πρόσφυγα και τους δέχεται ή Όρθόδοξη ή καμμένη Έλλαδίτσα μας, πού έχυσε ποταμούς αίματος για νά γλυτώσει από τους μιναρέδες;



ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: ΕΝΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ*

του Γιώργου Ρακκά, Πολιτικού Έπιστήμονα

Τό ξέσπασμα τής προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης στήν χώρα μας, από τίς αρχές του 2015 κι έπειτα έμελλε νά λειτουργήσει ως ένα «πολιτικό έργαστήριο» καθώς και ως «τελική κρίση» σέ σχέση μέ τά έμπρακτα άποτελέσματα τής ιδεολογίας του κοσμοπολίτικου άνθρωπισμού και των «άνοιχτων συνόρων».

Γιά πρώτη φορά στό τιμόνι τής χώρας, βρέθηκε ένα κόμμα κι ένας άνθρωπος, πού ό πυρήνας τής σκέψης τους άπνηχούσε πραγματικά αυτές τίς άντιλήψεις –όσο κι άν είχαν λειανθεί στόν βωμό τής συγκυβέρνησης μέ τούς ANEA, καθώς και έξαιτίας των «γενικών άναγκαιοτήτων» πού επέβαλε ό μετασχηματισμός από ένα μικρό κοινοβουλευτικό κόμμα ριζοσπαστικού εύρωκεντρικού έκσυγχρονισμού, σ' ένα κόμμα έξουσίας.

Οί προγραμματικές άναφορές του ΣΥΡΙΖΑ στό ζήτημα, ήδη από τό 2012, θά έπρεπε νά μās είχαν προΐδεάσει, ότι, δοθειςών των δραματικών έξελίξεων στό γεωπολιτικό πεδίο τής εύρύτερης περιοχής, ένδεχόμενη άνοδος του στήν κυβέρνηση κυοφορούσε έκ των πραγμάτων τόν κίνδυνο διολίσθησης τής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, πού ούτως ή άλλως άντιμετώπιζε ή χώρα, σέ ένα ναρκοθετημένο άδιέξοδο.

Μέσα στήν «άντιμνημονιακή» πρεμούρα τής έποχής, όμως, σχεδόν κανείς δέν διατηρούσε τήν όξυδέρκεια νά διαπιστώσει εκείνο πού κατά τά άλλα παρήλαυνε μπροστά στά μάτια του: Η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ γιά τό μετα-

ναστευτικό εισηγοϋνταν ένα άπόλυτο Laissez-passer, πού ίσοδυναμούσε μέ **de facto κατάργηση κάθε έννοιας συνόρου τής έλληνικής έπικράτειας**, και καθιέρωνε μέρμνες δυνάμει νομιμοποίησης όλων των άνθρωπων πού θά εισέρχονταν στήν χώρα μας. Η ούσία του τότε προγράμματος (τό όποιο εισηγήθηκε ό ΣΥΝ ως κύριος κορμός του έκλογικού μετώπου) βρίσκονταν σέ δύο άναφορές ως προς τήν προτεινόμενη πολιτική νομιμοποίησης:

Θέσπιση ενός πρόσθετου τύπου άδειας, πού θά λέγεται «άδεια προς άναζήτηση έργασίας», μέ τήν όποία θά έφοδιάζεται αυτομάτως κάθε ένδιαφερόμενος (είτε μέ αίτηση προς τίς άρμόδιες έλληνικές αρχές είτε μέ αίτηση στό έλληνικό προξενείο τής χώρας προέλευσης) και θά άποκτά αυτοδικαίως τό δικαίωμα παραμονής στήν έλληνική έπικράτεια γιά ένα χρόνο, μέ στόχο νά άναζητήσει δουλειά.

Άποσύνδεση τής άνανέωσης τής άδειας παραμονής από τήν ύπαρξη όρισμένου άριθμού ένσήμων, γιά νά μίν μεταπίπτουν έργαζόμενοι μετανάστες, μαζικά και άδικα, από τό καθεστώς τής νομιμότητας στό καθεστώς τής παρανομίας, έξαιτίας τής άπροθυμίας των έργοδοτών τους νά καταβάλουν τίς προβλεπόμενες από τή νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές¹.

Τί θά σήμαινε όμως ή έφαρμογή μās τέτοιας πολιτικής, σέ συνδυασμό μέ άλλα μέτρα πού προέβλεπε τό πρό-

* Από τό περιοδικό Άρδην, τ. 103, Δεκέμβριος 2015-Φεβρουάριος 2016, σσ. 11-15.

γραμμα, ὅπως ἡ διευκόλυνση τῆς οἰκογενειακῆς ἐπανένωσης, ἡ ἀκρραία σχετικοποίηση τῶν κριτηρίων ἀπόδοσης Ἰθαγένειας, ἡ μαζική χορήγηση ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων γιά τήν προώθηση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων στίς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ε.Ε., εἶναι πολύ εὐκόλο νά τό φανταστεῖ κανεῖς. Ἡ δυστοπία **ἐνός «ἔθνους τῶν περαστικῶν»**, συνωστισμένου στόν προθάλαμο τῆς Εὐρώπης.

Διότι προφανῶς, ἡ κατάργηση ὁποιασδήποτε ὀριοθέτησης πού νά προσδιορίζει τό περιεχόμενο τῶν ἐννοιῶν «ἀνεξάρτητη χῶρα» καί «κυρίαρχος λαός» θά ὀδηγοῦσε στήν ἐκπτώση τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας σέ μιά ἐθνο-πολιτισμική βαβέλ· καί βέβαια, δέν ἀποτελεῖ ἀντισταθμιστικό μέτρο ἡ ἔμμεση ἀμφισβήτηση τοῦ «Δουβλίνο II» διά τῆς μαζικῆς χορήγησης ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων, καθῶς ἤδη κάτι τέτοιο εἶχε προσπαθήσει νά κάνει ὁ Μπερλουσκόνι στήν Ἰταλία, καί σταμάτησε ὅταν ὁ Σαρκοζί τόν ἀπειλῆσε μέ διακοπή τῆς συνθήκης Σέγκεν.

Τρία χρόνια μετά, ὁ σκληρός πυρήνας αὐτῆς τῆς ἀντίληψης ἔμελλε νά υλοποιηθεῖ ἐμμέσως καί πλαγίως, ὅταν τό δίδυμο Δρίτσα-Χριστοδουλοπούλου ἀποποιήθηκαν κάθε εὐθύνη φύλαξης τῶν ἐλληνικῶν συνόρων, καί **μετέβαλαν τίς ἀρμόδιες ἀρχές σέ ὑπηρεσίες συνδρομῆς τῶν δουλεμπορικῶν κυκλωμάτων πού δροῦσαν στήν ἀπέναντι πλευρά τοῦ Αἰγαίου**. Πράξη, τήν ὁποία ἐπικρότησε ἔμμεσα καί ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας, ἀμφισβητώντας μέ δηλώσεις του τήν ὑπαρξη τῶν θαλάσσιων συνόρων της στό Αἰγαῖο, γνωρίζοντας πολύ καλά ὅτι τήν ἴδια στιγμή αὐτά ἀμφισβητοῦνται ἀπό τόν... τουρκικό ἐπεκτατισμό(!).

Σήμερα, ζοῦμε τίς πρῶτες ἄμεσες συνέπειες αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, ὅπου στήν οὐσία ἔθεσε τό κράτος στήν ὑπηρεσία τῶν δουλεμπόρων καί τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ: Τά δουλεμπορικά κυκλώματα ἀνθοῦν καί ἔχουν στήσει μιά μέγα-ἐπιχείρηση στίς ἀνατολικές ὄχθες τοῦ Αἰγαίου, κυριολεκτικά πάνω στά πτώματα τῶν πνιγμένων, πού προσπαθοῦν νά εἰσέλθουν στήν χῶρα μας· νησιά ὅπως ἡ Κῶς καί ἡ Μυτιλήνη ἔχουν «γονατίσει» στήν κυριολεξία ἀπό τό δι-αρκές πέρασμα ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων· ἀπειλούμαστε ἀπό τίς γειτονικές χῶρες μέ σφράγισμα τῶν βορείων συνόρων τῆς χώρας, [σημ. «Π»: δέν εἶχαν κλείσει ἀκόμη τά σύνορά τους] ἀντιμετωπίζοντας τόν κίνδυνο νά ἐγκλωβιστοῦν ἐδῶ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι· τά θαλάσσια σύνορα τῆς χώρας μας μέ τήν Τουρκία ἀποδομήθηκαν καί γιά πρώτη φορά μετά τήν κήρυξη τῆς ἐλληνικῆς ἀνεξαρτησίας τελοῦν ὑπό καθεστῶς συνδιαχείρισης ἀπό δυνάμεις, οἱ ὁποῖες τά ... ἀμφισβητοῦν!

Ἀπέναντι σέ αὐτήν τήν πραγματικότητα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ (καί οἱ ANEΛ, οἱ ὁποῖοι πλέον ἔχουν μεταβληθεῖ ὀλοκληρωτικά στήν ἐλαφρολαϊκή του συνιστώσα) ἐπιστρατεύουν μισές ἀλήθειες, γιά νά συγκαλύψουν μιά ἀμείλικτη πραγματικότητα: Γι' αὐτήν τήν κατάσταση, λένε, φταίει ἡ Εὐρώπη, πού κωφεύει στίς ἐκκλίσεις τῆς Ἑλλάδας καί δέν ἀντιμετωπίζει τό ζήτημα στήν σωστή, ἀνθρωπιστική του βάση. Εἶναι γνωστό, βέβαια, ὅτι οἱ δυτικο-εὐρωπαϊκές χῶρες θέλουν τήν Ἑλλάδα νά παίζει ρόλο «ἐξωτερικῆς μεθορίου» στήν προοπτική μιᾶς Εὐρώπης-Φρουρίου καί μεθοδεύουν σταδιακά τήν ἀπόδοση

1. Βλέπε τό σχετικό κείμενο πού εἶναι ἀκόμα ἀναρτημένο στήν ἴστοσελίδα τοῦ Συνασπισμοῦ: <http://www.syn.gr/programma/b10.htm>. Καί ἐπίσης: Βασίλης Στοιλόπουλος, «Τί θά γίνει μέ τό μεταναστευτικό;», Ἐφημερίδα *Ρήξη*, τεῦχος 82, Ἰούλιος 2012.



αυτού του ρόλου στην χώρα μας. Αυτό, έντοτους, αποτελεί δεδομένο και κάθε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πολιτεύεται βάσει των δεδομένων που της θέτει ή ίδια ή πραγματικότητα. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα, δεν είναι οι «κακοί ξένοι», οι όποιοι δημιούργησαν τό προσφυγικό/μεταναστευτικό αδιέξοδο στην χώρα μας, αλλά ή ίδια ή ελληνική κυβέρνηση που τους επέτρεψε να τό δημιουργήσουν. Και ως προς αυτό, είναι απόλυτως σαφές και ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε άμεσα, και πρακτικά αποτελέσματα των λογικής των «ανοιχτών συνόρων», του ριζικού κοσμοπολιτισμού και του έθνομηδενισμού, ό όποιος συστηματικά διακινούνταν τά τελευταία χρόνια στην χώρα μας από έναν πολιτικό άστερισμό που είχε ως βαρυτικό κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και δορυφόρους ομάδες από τον αντι-έξουσιαστικό χώρο και την άκρα άριστερά.

Έν τοις πράγμασι, λοιπόν, ή ιδεολογία τους λειτούργησε ως «όργανική ιδεολογία» των... δουλεμπόρων, του ΝΑΤΟ, του τουρκικού επέκτατισμού και της... Εύρώπης-φρούριο. Μέ την ίδια θεαματική αντιστροφή σημαίνοντος και σημαίνόμενου, ως προς τά «άνθρωπιστικά» και ψευδο-διεθνιστικά κίνητρα των έν λόγω τοποθετίσεων, που ίσχυσαν κατά τό παρελθόν κατά τους βομβαρδισμούς που έξαπέλυσε τό ΝΑΤΟ έναντίον της Γιουγκοσλαβίας, κατά την άμερικάνικη επέμβαση στό Αφγανιστάν, τό Ιράκ κ.ο.κ.

Πού βρίσκονται τά βαθύτερα αίτια αυτής της θεαματικής αντιστροφής, που ξεκίνησε, υποτίθεται, ως ευαίσθητη και ρομαντικά ά-εθνική τοποθέτηση, για να καταλήξει σε κρατική πολιτική αυτούπονομέυσης μιας όλόκληρης χώρας, που άπειλεί με άκραία σχετικοποίηση την

έθνική μας ανεξαρτησία, με απόλυτη διάλυση την κοινωνική συνοχή, και όριστική άποδόμηση τί λαϊκή κυριαρχία;

Τό ζήτημα είναι πολύ άπλό: Στόν πλανήτη γή, και όχι στόν «ούρανό των καθαρών ιδεών» σημασία έχει ποιός κάνει τί και γιατί. Κοινώς: Τό τί σημαίνει για μία άδύναμη από κάθε άποψη χώρα σαν την Ελλάδα να άμφισβητήσει τά ίδια της τά σύνορα, να σχετικοποιήσει την έθνική της συνοχή, να μεταβάλει την κοινωνική της σύνθεση, μεταβαλλόμενη σε βαβέλ έξαθλιωμένων. Όχι, δεν ζούμε ούτε στην κομμουνιστική ούτε σε μία άντιεξουσιαστική ούτοπία. Ζούμε τό 2015 σ' έναν πλανήτη που βαίνει μία μεταχιακή περίοδο άκράιας άποσταθεροποίησης, την όποία έκμεταλλεύονται παγκόσμιες ή περιφερειακές δυνάμεις, για να ύφαινουν σχέδια κυριαρχίας.

Και είναι αυτοί οι συσχετισμοί που κρίνουν τό περιεχόμενο μιας άποψης, και όχι οι «καλές προθέσεις», με τίς όποιες σπέρνεται ό δρόμος για την κόλαση. Πού έχει την ίδια άπόσταση, όση έχει και αυτή ή «ούτοπία» με την πραγματικότητα. Μέ λίγα λόγια, **όλη αυτή ή «no border» ιδεολογία ήταν και είναι άκραία άπολίτικη**, καθώς έπιμένει να άγνοεί τους πραγματικούς συσχετισμούς δύναμης και ισχύος που όρίζουν την μοίρα της ευρύτερης μας περιοχής. Και ταυτόχρονα φέρει μέσα της μία ριζική άποτυχία στό να συλλάβει τό πραγματικό περιεχόμενο των ίδιων αρχών τίς όποιες έπικαλείται -κύρια την κοινωνική δικαιοσύνη, τον πλουραλισμό και την δημοκρατία: Μπορούν να πραγματοποιούν άραγε αυτές οι αρχές στην πολιτιστική βαβέλ ενός φτωχού και έξαθλιωμένου πλήθους;

Έξ άλλου, πέραν όλων των άλλων, οι κύριοι έκφραστές αυτής της «ούτοπί-

ας», ό σκληρός, έθνομηδενιστικός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ, ύπῆρξαν άρκετά ρεαλιστές ως προς τήν σύμπραξη σέ ύπαρκτά σχέδια σχετικοποίησης τῆς έθνικῆς μας κυριαρχίας -μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, Μή-κυβερνητικές όργανώσεις, προγράμματα σύμπραξης μέ τόν τουρκικό έπεκτατισμό κ.ο.κ., γιά νά πιστέψουμε ότι πρόκειται γιά όνειροπόλους άφελείς. Ἡ τουλάχιστον, ἡ άφέλειά τους ἦταν άρκετά βολική στό νά τούς έπιτρέπει ταυτοχρόνως νά βόσκουν άνενόχλητοι στά λιβάδια τῶν άρχουσῶν τάξεων μέ τό άζημίωτο!

Ἡ δεύτερη πράξη τοῦ δράματος

Ἐλα τοῦτα, προφανώς, δέν έχουν γίνει άντικείμενο άναστοχασμοῦ στό πλαίσιό μιᾶς συζήτησης γιά τό πῶς φτάσαμε ὡς έδῶ. Διότι αὐτή ἡ συζήτηση δέν έχει κᾶν άνοιξει, καθώς σύσσωμο τό πολιτικό σύστημα -πλίν τῶν ναζί τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, πράγμα πού εἶναι πολύ επικίνδυνο- επί τῆς οὐσίας συναινεί στην πολιτική τῆς κυβέρνησης. Ἐχι γιατί, γιά παράδειγμα, ἡ Νέα Δημοκρατία ἢ ἄλλα κόμματα έξουσίας πού προέρχονται από τήν δεξιά άπηχει στην ιδεολογία τῶν «άνοιχτῶν συνόρων». Ἄλλά διότι πέραν τούτου, ό τρόπος μέ τόν όποϊον διαχειρίζεται ἡ χώρα μας τά προσφυγικά καί τά μεταναστευτικά κύματα, πού εισέρχονται σέ αὐτήν, άποτελεῖ ρητή άπαίτηση τῶν μεγάλων δυτικῶν δυνάμεων. Ἐπομένως, άποτελεῖ προϋπόθεση γιά όποιοδήποτε κόμμα έξουσίας νά ευθυγραμμιστεῖ, πλέον, μέ αὐτήν τήν άπαίτηση -πράγμα πού δέν ἴσχυε μάλλον πρὶν τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ὡστόσο σήμερα άποτελεῖ άδήριτη πραγματικότητα.

Ἐπό αὐτήν τήν έννοια, ἡ δημόσια άξιολόγηση τῶν κυβερνητικῶν πεπραγ-

μένων **ένταφιάζεται**, ένῶ ταυτόχρονα, ἡ δημόσια συζήτηση **έκβιάζεται** νά περάσει στην φάση Β' μιᾶς πορείας κρατικῆς/κοινωνικῆς άποδιάρθρωσης, ἡ όποία τείνει νά γίνει προδιαγεγραμμένη.

Γι' αὐτό καί τώρα, στιγμή πού ύπάρχει ξεκάθαρα άπειλή όλικοῦ άποκλεισμοῦ τῆς Ἑλλάδας στά Βόρειά της σύνορα, καί ἄρα κίνδυνος έγκλωβισμοῦ δεκάδων ἢ έκατοντάδων χιλιάδων άνθρώπων στό έσωτερικό τῆς χώρας, κράτος καί κοινωνία καλεῖται νά ύλοποιήσει μιᾶ έπιβαλλόμενη από τά έξω πολιτική ύποτιθέμενης «φιλοξενίας». Τό πραγματικό περιεχόμενο τῆς όποίας, εἶναι νά μεταβάλει σημεῖα σέ ὅλη τήν χώρα σέ άνοιχτά στρατόπεδα συγκέντρωσης τῶν έγκλωβισμένων.

Τά όποια, μάλιστα, προωθοῦνται υπό τήν ἴδια τήν άνθρωπιστική λεοντή, μ' ὄλο πού στην οὐσία άποτελοῦν μορφές άνοιχτῆς προσωποκράτησης (ἄς τά ποῦμε «γκέτο») άνθρώπων πού προέρχονται από διαφορετικές χῶρες, καί δέν έπιθυμοῦν νά παραμείνουν στην χώρα μας.

Μέ τό «ἔτσι θέλω» λοιπόν, ἡ κυβέρνηση, ὡς ἱμάντας μεταβίβασης τῶν έντολῶν πού έρχονται από τίς Βρυξέλλες, όρίζει τοποθεσίες γιά τά περίφημα κέντρα μετεγκαστάστασης καί τά «Hot Spots» (Κῶς, Σχιστό, Διαβατά, Μυτιλήνη, Λέρος καί Σάμος). Τά όποια θά φιλοξενήσουν άνθρώπους, οἱ όποιοι από έδῶ καί στό έξῆς θά εισέρχονται στην χώρα, τήν στιγμή πού τά σύνορά της θά φυλάνε αὐτοί πού... δημιούργησαν τήν άνθρωπιστική κρίση στην χώρα μας (Τουρκία) καί αὐτοί πού παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στό νά τί μεταβάλουν σέ άποθήκη ψυχῶν (Γερμανία)!

Καί όλα αὐτά δίχως οἱ ιθύνοντες νά έχουν τό παραμικρό σχέδιο ἢ ιδέα πό-



σους καλοῦνται νά φιλοξενήσουν καί γιά πόσο. Καθώς ἐπί τῆς οὐσίας μιλάμε ὄχι μόνον γιά τούς 50.000 πρόσφυγες πού ἀναλογοῦν στήν χώρα μας, βάσει τοῦ καταμερισμοῦ τῆς Ε.Ε., ἀλλά καί γιά ὅσους δέν εἶναι πρόσφυγες, καί θά ἐγκλωβιστοῦν στήν χώρα μας, μιᾶς καί ἡ προοπτική ἐπαναπροώθησης σέ μιά χώρα, πού συστηματικά κατευθύνει τά δουλεμπορικά δίκτυα μετακίνησής τους πρὸς τά ἐμᾶς, εἶναι ἀπολύτως γελοία.

Δέν εἶναι δύσκολο νά προβλέψει κανεὶς ὅτι αὐτή ἡ πολιτική εἶναι ἐξ ὑπαρχῆς ναρκοθετημένη, καί ὅτι θά ἔχει σοβαρότατες συνέπειες. Ἦς ἐξηγήσουμε γιατί; Πόσο βιώσιμη καί ὁμαλή εἶναι ἡ ἀναγκαστική συνύπαρξη σέ ἄθλιες ὑποδομές 3.000 ἢ 5.000 ἀνθρώπων, πού προέρχονται ἀπό τόσο διαφορετικές χώρες μεταξύ τους, ὅσο εἶναι ἡ Συρία, τό Ἀφγανιστάν τό Ἰράν, τό Ἰράκ, τό Μαρόκο καί ἡ Λιβύη; Ἦδη στήν Εἰδομένη πήραμε μιά πρόγευση αὐτῆς τῆς κατάστασης, καθὼς σύντομα ἐπικράτησε κλίμα ἀντιπαλότητας, καβγάδες γιά τήν σίτιση, ἐντάσεις, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἔφτασαν σέ σύρραξη πού εἶχε καί νεκρό.

Δεύτερον, τί θά σημάνει μιά ἐνδεχόμενη ἀδυναμία ἢ καθυστέρηση στίς ὑποχρέωσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους γιά παροχή σίτισης ἢ ὑγειονομικῆς περίθαλψης; Καί ἐδῶ, πιλότος εἶναι τά ὅσα συνέβησαν στήν Μυτιλήνη, στήν Κῶ, καί τήν Εἰδομένη, ὅπου πραγματοποιήθηκαν σποραδικές ἐξεγέρσεις τῶν ἐγκλωβισμένων. Ἦ μήπως εἶναι «ἀνθρωπιστικό» τό νά ἐπιστρατεύονται κάθε φορά τά ΜΑΤ, γιά νά ἀποκαταστήσουν τήν ὁμαλότητα τῆς «φιλοξενίας» (sic!);

Τρίτον, τί θά γίνει μέ τήν **ικανοποίηση τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων**; Θά στηθοῦν τζαμιά δίπλα σέ κάθε «κέντρο φιλοξε-

νίας»; Καί πῶς αὐτό θά συμβαδίσει μέ τίς πραγματικότητες τῶν κατά τόπους κοινωνιῶν;

Ἀκόμα, δέ, κι ἂν δέν ὑπῆρχε ἡ πολιτισμική καί θρησκευτική παράμετρος πού ἀποτρέπει ἢ δυσχεραίνει δραματικά τήν συνύπαρξη μεταξύ ντόπιων καί προσφύγων/μεταναστῶν, καθὼς καί τῶν μεταναστευτικῶν/προσφυγικῶν ὁμάδων μεταξύ τους, **τί εἶδους ἐνσωματάωση, ἔστω καί προσωρινή, μπορεῖ νά ὑπάρξει στό πλαίσιο μιᾶς κατεστραμμένης οἰκονομίας**, ὅπου ἀνακύπτουν προβλήματα «κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ» ἀκόμα καί μεταξύ τῶν ντόπιων κοινωνικῶν ὁμάδων;

Τά πράγματα εἶναι πολύ ἀπλά. Εἶναι ἡ ἀποτυχία αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, πού καταρτίζεται καί καθοδηγεῖται ἀπό ἀνθρώπους ἀνίκανους, πού θά δημιουργήσει **σοβαρότατο πρόβλημα κοινωνικῆς καί πολιτισμικῆς συνοχῆς στήν ἑλληνική κοινωνία**. Καί αὐτή ἀκριβῶς ἡ κατάσταση θά τροφοδοτήσῃ τήν γενίκευση κρουσμάτων ξενοφοβίας καί σέ δεύτερο χρόνο ρατσισμοῦ, πράγμα πού θά ἐνισχύσει τά γκέτο, τήν ἐθνοθρησκευτική περιχαράκωση κ.ο.κ. Πρόκειται γιά ἕνα **φαύλο κύκλο** πού λειτουργεῖ ἐν εἴδει κοινωνικοῦ καί πολιτισμικοῦ αὐτοματισμοῦ. Τόν ἔχουμε ἤδη νά ἐξελισσεται μπροστά στά μάτια μας, στόν Ἅγιο Παντελεῖμονα Ἀχαρνῶν. Ὁ ὁποῖος ἀπέτελεσε τό «πολιτικό ἐργαστήριο» μέσα στό ὁποῖο ἐπωάστηκε ἡ Χρυσή Αὐγή καί καθιερώθηκε ὡς πανεθνική κοινοβουλευτική δύναμη.

Πραγματικά, ὅμως, τό πάθημα δέν ἔχει γίνει μάθημα σέ κανέναν: Ὅπως καί μέ τό ἀσφαλιστικό ἢ τό εὐρώ, ἢ ἐν τέλει κάθε ἄλλο ζήτημα πού ὄρισε τίς μοῖρες αὐτῆς τῆς χώρας τήν τελευταία εἰκοσαετία, ἡ δημόσια συζήτηση πραγματοποιή-

είται μέ καθυστέρηση... 10ετίας!

Ἡ ἀποδόμηση ἀπό τά πάνω

Ἡ πολιτική τῆς κυβέρνησης στίς δύο της φάσεις, διάλυση τῶν συνόρων, καί ἐγκαθίδρυση μή-βιώσιμων μαζικῶν μηχανισμῶν ἐγκατάστασης, δημιουργεῖ de facto τίς συνθήκες ἑνός «γεωπολιτικοῦ μνημονίου ἀπό τά κάτω». Ἐπιτρέπει τήν βίαιη μεταβολή τῆς πληθυσμιακῆς, ἐθνοπολιτισμικῆς σύνθεσης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί δυναμιτίζει τήν ἐνότητα τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας στήν πιό οὐσιαστική της βάση: Ὅποιαδήποτε μορφή συλλογικῆς συνύπαρξης θεμελιώνεται πάνω σέ μιά συμφωνία γιά τούς κοινούς κανόνες πού τίς διέπει –αὐτό πού ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης ὀνόμαζε «φαντασιακή θέσμιση τῆς κοινωνίας». Στόν βαθμό πού ἡ τελευταία θρυμματίζεται, δέν νοεῖται οὔτε ἡ συλλογικότητα τοῦ «ἔθνους», καί παύει νά ἰσχύει ἡ ἐνιαία καί ἀδιαίρετη ἀρχή τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας. Ἀκόμα καί αὐτή ἡ ἔννοια τοῦ λαοῦ κατακερματίζεται σέ ἕνα πλῆθος ἐθνο-πολιτισμικῶν φατριῶν- μιά κοινωνική μορφή ὀργάνωσης πού θυμίζει τά «μιλιέτ» τῆς Ὄθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Προφανῶς ἡ ἀναλογία δέν γίνεται τυχαία, διότι μιά τέτοια μορφή ὀργάνωσης τῆς κοινωνίας, ἀπαιτεῖ μιά ἐξουσία πού θά ὀρθώνεται ἀπό πάνω της καί θά τήν ἀστυνομεύει. Καί ἤδη, ὁ **Νταβούτογλου** στό περίφημο «Στρατηγικό Βάθος» ὀρίζει αὐτό ἀκριβῶς τό μοντέλο ὡς πρότυπο ὀργάνωσης τῶν Βαλκανίων, τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, στό πλαίσιο μιᾶς νέας *pan-ottomanica*.

Ὡστόσο, οἱ κίνδυνοι τοῦ προσφυγικοῦ ἀδιέξοδου δέν περιορίζονται μόνο σέ αὐτό τό «μνημόνιο ἀπό τά κάτω». Τήν ἴδια στιγμή ἡ Δύση, παρεμβαίνει στό

ἑλληνικό προσφυγικό ἀδιέξοδο, συντονίζεται μέ αὐτές τίς ἐξελίξεις, καί ἐπιβάλλει μιά ἀντίστοιχη διαδικασία «ἀπό τά πάνω». Αὐτή, δέν συνίσταται μόνο στό γεγονός ὅτι τό ἑλληνικό κράτος ἀπλῶς λειτούργησε ὡς «ἰμάντας μεταβίβασης» μιᾶς πολιτικῆς φιλοξενίας πού ἐκπονήθηκε στίς Βρυξέλες καί ἐπιβλήθηκε στήν χώρα μας. Προχωράει καί παρακάτω, ὀργανώνοντας ἕνα **νέο «στύλ πολιτικῆς διακυβέρνησης» πού ἀρμόζει σέ χώρα περιορισμένης εὐθύνης**. Ἔτσι, τόσο τό πρόγραμμα τῆς **Ἑπαρχίας Ἀρμοστείας τοῦ ΟΗΕ** γιά τούς πρόσφυγες, ὅσο καί τά ἀντίστοιχα πού ἐκπονεῖ ἡ **Ε.Ε.** (καί τά ὅποια ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό συγκεκριμένο ζήτημα, ἀλλά ἐν γένει, κάθε κοινωνική πολιτική πού ὑλοποιεῖται μέ εὐρωπαϊκούς πόρους) εἶναι ἔτσι σχεδιασμένο ὥστε νά **παρακάμπτει τήν ἑλληνική πολιτεία!**

Οἱ πόροι γιά τούς μηχανισμούς φιλοξενίας τῶν προσφύγων/μεταναστῶν καθώς καί τίς ἄλλες δράσεις ἀνθρωπιστικῆς ἀνακούφισης **διοχετεύονται ἀπευθείας στήν τοπική αὐτοδιοίκηση**, ὑπό τήν ρητή προϋπόθεση ὅτι ἡ τελευταία θά τά ἀξιοποιήσει μεταβιβάζοντάς τα σέ μή-κυβερνητικές ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες ἀναλαμβάνουν ἐξ ὀλοκλήρου τήν ἐκτέλεσή τους. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, τεχνηέντως, ἀποφεύγεται κάθε δυνατότητα παρέμβασης καί ἐλέγχου τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους πάνω στήν πολιτική φιλοξενίας, δηλαδή, ἀποτρέπεται κάθε δυνατότητα δημοκρατικοῦ της ἐλέγχου. Καί ἐπί τῆς οὐσίας, ὁ μηχανισμός τῶν ΜΚΟ λειτουργεῖ ὡς **παράλληλη ἐκτελεστική ἐξουσία** στήν χώρα μας, ἡ ὁποία ἐντέλλεται ὄχι ἀπό τόν κυρίαρχο λαό, ἀλλά ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη (ΟΗΕ) καί τίς Βρυξέλλες (Ε.Ε.)!

Δηλαδή, ἡ ραχοκοκαλιά μιᾶς **ἀπο-**



κιακής διοίκησης έχει ήδη στηθεί de facto και... de jure στην χώρα μας: **Τά σύνορα τά φυλούν οι Τούρκοι και οι Γερμανοί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Τήν κοινωνική πολιτική τήν έκτελούν μή κυβερνητικές οργανώσεις, μέ τήν τοπική αυτοδιοίκηση νά παίξει άπλως ρόλο θησαυροφύλακα τών πόρων· και ή ελληνική πολιτεία περιορίζει τίς άρμοδιότητές της μόνο στό πεδίο τής φορολογίας, τής ρύθμισης του άστικού δικαίου μεταξύ τών κατοίκων αὐτῆς τής χώρας και τής... άστυνόμευσης.**

Ἔτσι, «άνεπαισθήτως», πού θά ἔλεγε και ό Καβάφης, ἔχει συντελεστεί ό υποβιβασμός τής ελληνικῆς πολιτείας, από ελεύθερη και κυρίαρχη πολιτείας στό πλαίσιο ενός άνεξάρτητου κράτους, σέ **άπλή διοίκηση**. Ἦ, ὅπως κωδικοποίησε τίς ἐξελίξεις ό Δήμαρχος Ἀθηναίων Γιώργος Καμίνης, πού ἐμφανίστηκε μέ τόν Δήμαρχο τής Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη σέ πρόσφατη ἐκδήλωση στην Ἀθήνα υπό τόν τίτλο «Μεγα-Πόλεις» ὡς κατ' ἐξοχήν **ἐκπρόσωποι αὐτοῦ τοῦ νέου, ἀποικιακοῦ μοντέλου διακυβέρνησης**: «Τά ἐθνικά σύνορα ἐξαφανίζονται, οί πόλεις ἀναδύονται»².

Ἄντι ἐπιλόγου:

Οί πελταστές τής ἀποδόμησης

Ἄν ή ελληνική κυβέρνηση προκαλεῖ μέ τίς πράξεις και τίς παραλείψεις της τήν ἀποδόμηση τής Ἑλλάδας «ἀπό τά κάτω», ἐνῶ οί μεγάλοι ὑπερεθνικοί ὀργανισμοί τήν ὀλοκληρώνουν «ἀπό τά πάνω», ὑπάρχει και ή συνιστώσα πού ἐν τοῖς πράγμασι λειτουργεῖ ὡς παράγοντας φήμωσης και εὐθυγράμμισης τών... κινήματων μέ αὐτές τίς διαδικα-

σίες ἀποικιοποίησης. Εἶναι ὅλος αὐτός ό «no-border» ὡρος, πού ξεκινάει ἀπό τήν νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, περνάει ἀπό τούς διαγραμμένους της και κομμάτια τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, και καταλήγει στή μεγαλύτερη μερίδα του ἀντιεξουσιαστικού ὡρου.

Ἔνας ὡρος, ό ὁποῖος τήν ἴδια στιγμή πού συμβαίνουν ὅλα αὐτά, και ἀπειλεῖται ή χώρα μέ ἀνθρωπιστική καθήληση, ἀναλαμβάνουν δράση πιέζοντας... νά ἀνοίξουν ὀλοσχερῶς τά σύνορα στό Αἰγαῖο και τόν Ἐβρο. Τό γεγονός, βέβαια, ὅτι τήν ἴδια στιγμή οί ὡρες πού συνορεύουν στά βόρεια τής χώρας μεθοδεύουν τό κλείσιμο τών συνόρων μέ φράκτες, ἔνταση τῆς στρατιωτικοποίησης κ.ο.κ. λίγο φαίνεται νά τούς ἀπασχολεῖ ή νά θίγει τήν εὐαισθησία τους περί «ἀνοιχτῶν συνόρων».

Γιατί τό ζήτημα για αὐτούς, δέν εἶναι οὔτε καν τό νά ὑπάρξει τελικά ἕνας ἀσφαλῆς δίαυλος τών προσφύγων και τών μεταναστῶν πρὸς τήν Εὐρώπη, ὅπου ἐπιθυμοῦν νά πάνε. Τό ζήτημα εἶναι νά καταπέσουν τά δικά μας σύνορα, **νά καταλυθεῖ τό ελληνικό κράτος, νά ἀποεθνικοποιηθεῖ ή δική μας κοινωνία**. Γιατί τό πρόβλημα για αὐτούς δέν εἶναι ό σωβινισμός, ή ἀκροδεξιά, και ὅλα τά παρελκόμενά τους -πού στό κάτω κάτω τῆς γραφῆς ἐπωάζονται ἐξ ἀντανακλάσεως ἀπό αὐτήν ἀκριβῶς τήν δραστηριότητα ριζικῆς ἀντιπαλότητας μέ τόν ελληνικό λαό. Εἶναι ἐν γένει ή πραγματικότητα του **ἔθνους**, ὡς ὑπαρκτό, ζωντανό αὐτεξούσιο και δημοκρατικό ὑποκεῖμενο.

Τό γεγονός ὅτι τό ἴδιο πρόβλημα ἔχουν και οί ἄρχουσες τάξεις αὐτῆς τῆς

2. «Καμίνης-Μπουτάρης: Δέν θέλουμε πόλεις, θέλουμε Μητροπόλεις», airetos.gr,17/02/2016. Ἡλ. διεύθυνση: <http://airetos.gr/default.aspx?pageid=17776#sthash.PagR-wlcB.dpuf>

χώρας, πού έχουν αποφασίσει νά προσχωρήσουν (μέ τό ἀζημιώτο φυσικά), ὡς ντόπιοι παράγοντες τοῦ νέου ἀποικιακοῦ σχεδίου, δέν φαίνεται νά τούς ἀπασχολεῖ καθόλου.

Οὔτε τό ὅτι ἡ δράση τους ἐπιταχύνει τήν εἰσαγωγή τῆς γενικευμένης πολιτιστικῆς ἀντιπαράθεσης στήν χώρα μας –πού θά σημαίνει τήν ἐγκαθίδρυση ἐνός καθεστῶτος ἀκραίας ἀνελευθερίας στήν ἑλληνική κοινωνία, πού θά σαρώσει ἐν τοῖς πράγμασι κάθε δημοκρατική, κοινωνική καί πολιτική κατάκτηση τοῦ λαοῦ μας. Διότι πέρα ἀπό τίς πολιτικές διακηρύξεις καί τά συνθήματα, καί ἐδῶ ἀναμφίβολα ὁ Μάρξ διατηρεῖ αὐτούσια τήν ἐπικαιρότητά του, σημασία σέ τελευταία ἀνάλυση ἔχει «τό κοινωνικό εἶναι» τῶν ἀνθρώπων. Καί αὐτή ἡ μερίδα τῶν global μεσαίων καί μεγάλων ἀστῶν, γιατί αὐτή εἶναι πλέον ξεκάθαρα ἡ κοινωνική φυσιογνωμία πού κυριαρχεῖ σέ αὐτούς τούς χώρους, ἔχουν αποφασίσει, μέ ἀμιγῶς ταξικά κριτήρια, ὅτι τό μέλλον τους ἐγγράφεται μέσα στό νέο ἀποικιακό σχέδιο, καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτό.

Ἐπάρχει ἄραγε μέσα σέ αὐτόν τόν ἐφιάλτη μιά τρίτη ἄποψη πού νά διατηρεῖ τίς ἐλπίδες νά ὑπερβοῦμε αὐτό τό ἀδιέξοδο, περισώζοντας τίς ἐθνικές, δημοκρατικές, καί κοινωνικές μας ἐλευθερίες; Ἐπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἀμφισβητήσουμε τόν κυρίαρχο παροξυστικό ἐθνομυδενισμό, καί τόν σωβινισμό πού ἐξ ἀντακλάσεως αὐτός προκαλεῖ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι θεωρητικά, τοῦλάχιστον, **ναί**, ὥστόσο θά πρέπει νά προσθέσουμε ὅτι αὐτή ἡ προοπτική εἶναι ἐξαιρετικά

δύσκολη.

Γιά νά ἀρθρώσουμε ἕναν δημοκρατικό λόγο πάνω στό προσφυγικό ἀδιέξοδο, πού νά μὴν χαρίζει τόν **ἀνθρωπισμό** στίς δυνάμεις πού ἐπιδιώκουν τήν ἀποδόμηση τῆς χώρας, καί τήν πατριδα στήν ἄκρα δεξιά, θά πρέπει πρῶτα καί πάνω ἀπό ὅλα νά πολιτικοποιήσουμε τό προσφυγικό/μεταναστευτικό ἀδιέξοδο. Νά τό θέσουμε στίς σωστές του διαστάσεις: **Τό δημιουργεῖ ἡ Τουρκία, τό ὑλοποιοῦν οἱ δουλέμποροι, τό παροξύνει ἡ Εὐρώπη, τό ἐπιτρέπει ἡ ἑλληνική κυβέρνηση.** Αὐτοί εἶναι ὁ στόχος, καί ὄχι οἱ πρόσφυγες ἢ οἱ μετανάστες –ἐνα τέχνασμα στήν λογική τοῦ «ἀποδιοπομπαίου τράγου» πού ἐπιστρατεύει ἡ ἄκρα δεξιά γιά νά ἀποπολιτικοποιήσει τήν κοινωνική δυσἀρέσκεια σέ τυφλό μῖσος.

Ἡ φιλοξενία εἶναι ζητούμενο, ἀλλά στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ καί τοῦ ἐφικτοῦ –ποῦ ἀκούστηκε οἰκοδεσπότης νά γκρεμίζει τό σπίτι του, γιά νά ὑποδεχθεῖ τούς φιλοξενούμενους; Καί ἐξ ἄλλου ὅσο ἡ ἐπίκληση τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τίθεται ἀνταγωνιστικά ὡς πρὸς τήν βιωσιμότητα καί τίς ἐλευθερίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, θά εἶναι τό μακρὺ χέρι τῆς ὑποδούλωσής μας, ὅπως συνέβη καί μέ ἄλλες χώρες καί λαούς τῆς εὐρύτερης γειτονίας μας. Καί τό πρόσχημα, ὥστε νά μεταβληθεῖ μιά ὀλόκληρη χώρα σέ ἀνοιχτό στρατόπεδο συγκέντρωσης ἐγκλωβισμένων, μέ τμήμα τήν μεταβολή τοῦ τόπου μας σέ no man's land κατὰ τόν 21ο αἰῶνα τῆς γενικευμένης ἀποσταθεροποίησης...





ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ»*

του Άνδρέα Ανδριανόπουλου

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο λεγόμενο «προσφυγικό» πρόβλημα.

1. Ποιοί είναι πρόσφυγες

Πρόσφυγας θεωρείται όποιος διαφεύγει από τη χώρα του, όπου μαίνεται, απειλητικός για τη ζωή του εμφύλιος πόλεμος ή όπου διώκεται πολιτικά από φυλετικούς, θρησκευτικούς ή πολιτικούς του αντιπάλους. Πώς όμως μπορεί να θεωρείται ακόμη πρόσφυγας όταν έχει απομακρυνθεί από τη χώρα που κινδυνεύει και έχει περάσει τα σύνορα έξι ή και επτά ακόμη χωρών (λ.χ. Άφγανιστάν) και δεν υπάρχει κανένας πλέον κίνδυνος για τη ζωή του;

2. Ο ρόλος του NATO

Δεν έχει διευκρινισθεί ακόμη –τουλάχιστον δημόσια– τί ρόλο ακριβώς θα παίξουν οι δυνάμεις του NATO στην αστυνόμευση των συνόρων. Αν πρόκειται να βοηθήσουν απλά στην καταγραφή των εισερχομένων, κάτι δηλ. σαν την FRONTEX, αυτό θα είναι καταστροφικό για τη χώρα. Το μόνο αποτέλεσμα θα είναι να αποκτήσει η Ελλάδα σαν ιδιοκτησία της μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνων μεταναστών. **Ρόλος του NATO** θα πρέπει να είναι **τό σφράγιση των ελληνικών συνόρων** –μέ περιπολίες στα νοητά θαλάσσια σύνορα με

τήν Τουρκία– και η απαγόρευση εισόδου σε αυτά όλων των πλωτών μέσων που τά περνούν και σκόπιμα βουλιάζοντας καταστρέφουν τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας των επιβαινόντων.

3. Η Καταγραφή στην Τουρκία

Άφου όσοι έντοπιζονται στη θάλασσα αυτόματα διασώζονται και δίχως αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας γίνεται πραγματικός Γολγοθάς ή ταυτοποίηση της εθνικότητάς τους, **γιατί να μίν πηγαίνουν πλοία στα Τουρκικά παράλια-λιμάνια και να τους παραλαμβάνουν από εκεί;** Η καταγραφή θα γίνεται τότε με την είσοδο στο πλοίο –μέ τα έγγραφά τους ανέπαφα– και εύχερως θα απορρίπτονται όσοι δεν έχουν τις προδιαγραφές εισόδου/άσύλου. Όσοι πλέον θα επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα μέσω θαλάσσης θα είναι φανερό πως δεν είναι πρόσφυγες και συλλαμβανόμενοι αυτόματα θα επαναπατριζονται.

4. Ευρώπη και Έπαναπατρισμός

Πολλές χώρες αρνούνται να δεχθούν πίσω επαναπατριζόμενους υπηκόους τους. Τί έγγυήσεις προσφέρει η ΕΕ πως θα υποχρεώνει τις χώρες αυτές να δέχονται πίσω τους ανθρώπους αυτούς; Τί λέει γι' αυτό ο αρμόδιος Επίτροπος; Είναι δυνατόν να υπάρχουν διμερείς οικονομικές σχέσεις με χώρες που επισπράττουν χρήματα αλλά αρνούνται να εφαρμόσουν τις συμφωνίες τους με την

* Από τό capital.gr. Ο κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, με τόν όποιο σέ πολλές τοποθετήσεις του στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς δέν εὐθυγραμμίζομαστε, ἔχει, ὥστόσο, στό θέμα τῆς λαθρομετανάστευσης πολύ ξεκάθαρες θέσεις. Γι' αὐτό καί ἀναδημοσιεύουμε τό ἄρθρο του.

Ευρώπη; Πότε η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώματός της του βέτο για παρόμοιες συμφωνίες;

5. Γιατί Hot Spots σέ τουριστικά νησιά;

Τά hot spots για ποιό λόγο δέν δημιουργούνται σέ νησιά σχεδόν άκατοίκητα δίχως τουριστική κίνηση; Άπομονώνονται έτσι οί πάντες από τήν κυρίως χώρα καί η μετακίνησή τους προς τά σύνορα εἶναι απόλυτα έλεγγόμενη.

6. Η άποφυγή μουσουλμανικήσ πλημμυρίδας εἶναι [λένε] ρατσισμός

Κακώς πολλοί ταυτίζουν τήν προσπάθεια άποφυγής τεράστιων εισροών μουσουλμάνων μεταναστών μέ ρατσισμό. Τό θέμα δέν έχει νά κάνει μέ φυλετικές αντίθεσεις. Κατά κύριο λόγο συνδέεται μέ διαφορετικές πολιτισμικές έπιλογές καί άξιακές πεποιθήσεις. Οί μουσουλμάνοι δέν εντάσσονται σέ διαφορετικό κοινωνικό ιστό καί μακροχρόνια άπαιτοῦν άξιακές μεταβολές τής κουλτούρας στήν όποία εισέρχονται. Η ευρωπαϊκή πολιτική τής πολυπολιτισμικότητας έχει άποδειχθεί άποτυχημένη. Οί εισερχόμενοι θα πρέπει νά άποδέχονται άνεπιφύλακτα τίς άξίες τών κοινωνιών πού τούς δέχονται. Κι όχι τό αντίστροφο. Διαφορετικά θα μιλάμε για πολυεπίπεδες κοινωνίες μέ άντιμαχόμενες κουλτούρες, πού θα όδηγήσουν σέ άντιπαραθέσεις καί συγκρούσεις.

7. Ίσλάμ καί Τρομοκρατία

Πολλοί έπιμένουν πώς τό Ίσλάμ περιόπου ταυτίζεται μέ τήν τρομοκρατία. Άν καί ό ισχυρισμός αυτός εἶναι άκραϊός, τό έρώτημα για τήν πραγματική σχέση τών δύο παραμένει βασανιστικό.

Πρώην Ύπουργός Έξωτερικών τών ΗΠΑ δέν έκρυψε τό σχετικό της προβληματισμό. «Άν καί δέν μπορεί κανείς νά ισχυρισθεί πώς όλοι οί μουσουλμάνοι εἶναι τρομοκράτες, έν τούτοις εἶναι δυστυχώς γεγονός πώς σχεδόν όλοι οί τρομοκράτες εἶναι μουσουλμάνοι». Μέ βάση τά λόγια ισλαμιστών ηγετῶν οί άμφιβολίες διαλύονται. Ένας από τούς κορυφαίους ηγέτες τής Αίγυπτιακής Ίσλαμικής Τζιχάντ, ό Σεΐχης Άμπντούλ Καντέρ Ίμπν-Άμπντούλ Άζίζ, ξεκαθάρισε: «Η τρομοκρατία άποτελεί μέρος του Ίσλάμ, καί όποιος τό άρνεῖται εἶναι Άπιστος». Ένώ ό Ίρακινός Σίτης ιερωμένος Μωχάμετ Άλούσι προέβαλε τήν άποψη πώς η τρομοκρατία εἶναι αναπόσπαστο τμήμα τής τζιχάντ. Ο Ίσλαμιστής ηγέτης του Βόρειου Καυκάσου Σαγίντ Μουριάτσκι (Άλεξάντρ Τικομίρωφ) παραπέμπει στό ιερό κείμενο «χαντίντ». «Όποιος δέν έχει πολεμήσει, πού δέν έχει ξεσηκώσει τήν ψυχή του για ένοπλη σύγκρουση, έχει έξολοθρευθεί λόγω τής ύποκρισίας του». Σύμφωνα μέ τόν Σάμουελ Χάντιγκτον: «Οί επικίνδυνες [Σημ.«Π»: μάλλον έννοεί: κίνδυνοι] του μέλλοντος θα προέλθουν από τήν άλληλεπίδραση Δυτικής ύπεροψίας, Ίσλαμικής έλλειψης άνοχής

- Η Παρακαταθήκη αναρτάται στήν ιστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ φιλικές ιστοσελίδες.

- Ο π. Άρσένιος Βλαγκόφτης, σύμβουλος έκδόσεως τής Παρακαταθήκης, κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. έχει έκπομπή στήν τηλεόραση Atlas TV, η όποία έκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Οί έκπομπές αναρτώνται καί στό διαδίκτυο.



του διαφορετικού και Σινικής όρμητικότητας... Τό ούσιαστικό πρόβλημα τής Δύσης δέν εἶναι ό Ισλαμικός άρχεγονισμός αλλά τό ίδιο τό Ισλάμ. Ένας διαφορετικός πολιτισμός του όποιου οί όπαδοί εἶναι άπόλυτα πεπεισμένοι γιά τήν άνωτερότητά του, αλλά κι έξαγρωμένοι άπό τήν έκδηλη κατωτερότητα τής ισχύος του». «Παντου στήν περιμετρο του Ισλάμ», σημειώνει ό Χάντιγκτον, «οί μουσουλμάνοι έχουν πρόβλημα ειρηνικής συμβίωσης μέ τούς γείτονές τους».

Άπό ποϋ προκύπτει λοιπόν πώς οί πρόσφυγες-μετανάστες μποροϋν νά μεταμορφωθοϋν σέ νηφάλιους και νομοταγείς κατοίκους τών εϋρωπαϊκων χωρων που κατά χιλιάδες κατακλύζουν;

8. Ποιός Υπέγραψε τή Συμφωνία του Δουβλίνου;

Γιατί συνέχεια άποσιωπάται άπό ποιά έλληνική κυβέρνηση υπεγράφη ή άπαραδέκτη και σχεδόν ήλίθια Συμφωνία του Δουβλίνου, σύμφωνα μέ τήν όποία άπό όποιο σημείο τής Εϋρώπης εισέλθει κάποιος μετανάστης αυτόματα μετατρέπεται σέ «περιουσιακό στοιχείο» τής χώρας στήν όποία πάτησε γιά πρώτη φορά τό πόδι του; Όπου κι άν βρεθεί δηλ. έπιστρέφεται στήν εϋρωπαϊκή χώρα στήν όποία πρωτοεισήλθε. Μέ τή μέθοδο αυτή οί Βόρειες χώρες πουλάνε «έκ του ασφαλούς» τζάμπα ανθρωπισμό, μετατρέποντας τήν ίδια στιγμή τίς χώρες του Νότιου σέ άποθηκες τραγικών ανθρωπινων ψυχων...

9. Ποιός θά κλείσει τά βόρεια σύνορά μας;

Πώς ή Εϋρώπη θά συμβάλει στό κλείσιμο τών βόρειων συνόρων μας, όταν αυτά δέν άκουμποϋν σέ χώρες-μέλη τής ΕΕ (λ.χ. ΠΓΔΜ); Άν ή Εϋρώπη διευκο-

λύνει μέ χρήματα ή άστυνομικές δυνάμεις μιá τέτοια πράξη, θά εἶναι άνοιχτή **έχθρική ενέργεια κατά τής χώρας μας**. Νομιμοποιώντας τί λήψη και δικων μας άντιμέτρων (λ.χ βέτο σέ διάφορες εϋρωπαϊκές άποφάσεις) που θά όδηγήσουν άναπόφευκτα στή διάλυση τής Ένωσης.

10. Ποιός επιβάλλει στήν Τουρκία τήν προώθηση προς τήν Ελλάδα των προσφύγων;

Όταν ή Εϋρώπη καταδικάζει κάθε πρωτοβουλία τής Τουρκίας γιά σφράγισμα τών συνόρων της προς τί Συρία (γιά «άνθρωπιστικούς λόγους») και ούσιαστικά επιβάλλει τήν εισροή έκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στά έδάφη της, δέν προετοιμάζει και στή συνέχεια διαφυγή τους μέσω Ελλάδας προς τήν Δύση; Ποιά λογική ύπάρχει στίς πολιτικές αυτές; Πώς έχει ή Ελλάδα αντιδράσει;

11. Μπορεί ή Εϋρώπη νά «άγοράσει» τήν έξοδό της από τήν κρίση;

Έχει συνηθίσει ή Εϋρώπη νά επιλύει τά προβλήματά της μέσω βιβλιαρίου έπιταγων. Τήν φορά αυτή όμως ή κρίση δέν λύνεται μέ οικονομικά μέσα. **Άν ή Εϋρώπη δέν επιθυμεί νά αυτοκτονήσει, μετατρέπόμενη σέ Εϋραβία, όφείλει νά αντιμετώπισει τήν εισροή έκατοντάδων χιλιάδων μεταναστων σαν εισβολή που δέν έξαγοράζεται**. Πολιτικό εἶναι τό πρόβλημα και μοναχά πολιτικά μπορει νά αντιμετωπισθει. Ενισχύοντας δηλ. τούς έχθρους του Ισλαμικού Χαλιφάτου (Σύτες μουσουλμάνους και Κούρδους), ώστε νά ξεριζωθει τό Χαλιφάτο άπό τά έδάφη που σήμερα έλέγχει. Κι άπομονώνοντας τούς φανερούς ή κρυφούς του φίλους (Εμιράτα, Σ. Άραβία, Σουνιτικές δυνάμεις σέ Τουρκία και άλλου).

ΚΑΙ Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΣΟΡΟΣ*

Ὁ Σόρος εἶναι γνωστός ἀπό παλιά. Ἀπό τή δράση του μέσω ΜΚΟ γιά τήν ἀποδόμηση τῶν πρώην σοσιαλιστικῶν χωρῶν, γιά τήν ὑποκίνηση καί ἐνίσχυση τῶν «πολύχρωμων ἐπαναστάσεων», γιά τή διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας, γιά τόν ρόλο πού ἔπαιξαν οἱ ἐλεγχόμενες ἀπό αὐτόν ὀργανώσεις στή Λιβύη καί, βέβαια, τή δαμιανοποίηση τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ καί τή στήριξη τῶν δυνάμεων πού μεταβάλλουν τή Συρία σέ ἐρείπια καί ἀνοιχτό τάφο. Φυσικά, δέν θά μπορούσε νά μὴν παρέμβει καί στό προσφυγικό.

Μιλώντας σέ διεθνές φόρουμ γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης, ὁ περιβόητος χρηματιστής ἀνακοίνωσε τήν **ἴδρυση ταμείου ἀλληλεγγύης μέ στόχο τήν οἰκοδόμηση σπιτιῶν ἀλληλεγγύης γιά τούς πρόσφυγες καί μετανάστες** πού δέν ἔχουν πού τήν κεφαλήν κλίνη στή χώρα μας.

Τό ταμείο, στό ὁποῖο κατέθεσε ἤδη ὁ ἴδιος σεβαστό χρηματικό ποσό, ἔχει τήν ἔδρα του στή Σουηδία, μέ πρωτοστάτη τό **ἴδρυμα Ραούλ Βάλεμπεργκ**. «Ὁ στόχος μου εἶναι διπλός», εἶπε. «Πρῶτον, νά δείξουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἀλληλεγγύη πρὸς τούς Ἕλληνες καί δεύτερον νά δείξουν οἱ Ἕλληνες ἀλληλεγγύη στους ξένους».

Μέ τά χρήματα τοῦ νεότευκτου ταμείου θά μπορούσαν νά χτιστοῦν σπιτία ἀλληλεγγύης ἢ νά ἐνοικιαστοῦν ἤδη ὑπάρχοντα. Ἔτσι θά μπορούσε νά μπεῖ κάποιο φρένο στή συντελούμενη ἀνθρωπιστική καταστροφή. Τά χρήματα τοῦ ταμείου, συνέχισε ὁ κύριος Σόρος, θά δοθοῦν σέ ἐλληνικές ὀργανώσεις τῆς

κοινωνίας τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖες προσφέρουν ἤδη βοήθεια τόσο σέ ντόπιους ὅσο καί σέ ξένους. Ὁ «φιλόανθρωπος κερδοσκοπός» δέν χάνει εὐκαιρία νά ὑπαγορεύσει στους Εὐρωπαίους τήν πάγια θέση του γιά τήν παγκοσμιοποίηση καί τά ἐθνικά κράτη: **«Οἱ πρόσφυγες εἶναι τό ἀγαθό πού πρέπει νά προστατευθεῖ, τά σύνορα εἶναι τό πρόβλημα»**, εἶχε δηλώσει πρόσφατα. «Μιά ὀραματική ἰδέα», ἦταν ἡ φράση μέ τήν ὁποία συνεχάρη ἀμέσως μετά τόν κ. Σόρος ὁ πρώην πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου, πού δέν χάνει τέτοιες κοσμικές συνενυρέσεις.

Ὁ ἀνθρωπισμός, πού ἀρχίζει στήν ὀριογραμμή καί τίς ἀκτές καί ἐξαντλεῖται στίς νέες Ἀμυγδαλέζες, τόν ὁποῖο φυτεύει μιά κυβέρνηση πού λειτουργεῖ ὡς ΜΚΟ (κι ὄχι ὡς κυβέρνηση ἑνός κράτους καί μιᾶς κοινωνίας), μεταβάλλεται στό ἀντίθετό του, ἀποτελώντας παραπλήρωμα μιᾶς γραμμῆς παραγωγῆς προσφυγιάς, κινδύνων καί ἀνθρώπινου πόνου. **Ἀνθρωπισμός εἶναι νά κλείσουν οἱ θαλασσινοὶ δρόμοι τοῦ θανάτου** καί ὄχι ἀπλά νά περιθάλψουμε τούς ἐπιζήσαντες. Καί, πάνω ἀπ' ὅλα, **ἀνθρωπισμός εἶναι νά δράσουμε πολιτικά, γιά νά σταματήσουν πόλεμοι ὅπως αὐτός τῆς Συρίας, πού ξεκίνησε καί συντηρεῖται ἀπό τούς ἴδιους πού γέμισαν τή θάλασσα μέ πνιγμένα παιδιά**, χρησιμοποιώντας τα ὡς ὄπλο σέ ἕναν ἀσύμμετρο πόλεμο γιά τό ἱμπεριαλιστικό καί ὀθωμανικό ὄραμα τῶν «μηδενικῶν προβλημάτων».

* Ἀπό τήν ἐφημερίδα *Πήξη*, ἀρ. φύλλου 120, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, σ. 15.



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ»

1. Γιατί οι «πρόσφυγες» δέν πάνε στίς περιοχές πού δέν έχουν πόλεμο;

Εἶναι γνωστό ὅτι δέν γίνεται πόλεμος σέ ὅλη τή Συρία. Σέ ὄλο τό τμήμα ἀνατολικά τῆς Δαμασκοῦ μέχρι Λίβανο καί Ἰσραήλ καί σέ ὄλη τή Ἀραβική ἔρημο δέν ὑπάρχει πόλεμος. Οἱ οἰκογένειες πολλῶν ἀπό αὐτούς πού πολεμοῦν τόν Ἄσσαντ, εὐρίσκονται ἐδῶ καί τρία-τέσσερα χρόνια, εἴτε στήν Τουρκία, εἴτε σέ πρόχειρες ἐγκαταστάσεις στόν Λίβανο καί τήν Ἰορδανία, πού ἔγιναν μέ χρήματα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καί τοῦ πλούσιου Κατάρ. Δέν πάνε σέ περιοχές τῆς Συρίας, γιατί θά τοὺς συλλάβει ὁ Ἄσσαντ.

2. Γιατί δέν πάνε στή Σαουδική Ἀραβία ἢ τό Κατάρ πού εἶναι καί ὁμόθρησκοι (Σουνίτες);

Ἡ Σαουδική Ἀραβία καί τό Κατάρ δέν τοὺς ἐπιτρέπουν νά εἰσέλθουν στίς χῶρες τους γιά τρεῖς κυρίως λόγους. 1) Γιά νά μὴν τοὺς δημιουργήσουν προβλήματα στό μέλλον. 2) Γιά νά ἐπανέλθουν στή Συρία, ἐάν ὁ Ἄσσαντ χάσει τόν πόλεμο, καί δι' αὐτῶν νά ἐλέγχουν τή Συρία. 3) «Γιά νά καταλάβουν τήν Εὐρώπη χωρίς ἄρματα καί ἀεροπλάνα», ὅπως εἶχε δηλώσει ὁ Σουνίτης Καντάφι πρὶν τόν «βγάλουν ἀπό τή μέση» αὐτοὶ στοὺς ὁποίους ἦταν ἐμπόδιο. Ἄς μὴ μᾶς διαφεύγει ὅτι ὄλοι αὐτοὶ πού πολεμοῦν τόν Ἄσσαντ εἶναι Σουνίτες, τοὺς ὁποίους ξεσήκωσαν οἱ χῶρες Σαουδική Ἀραβία, Κατάρ, Τουρκία καί Η.Π.Α., ὁ καθένας γιά δικούς του λόγους. Οἱ Σουνίτες ὡς φανατικότεροι Μωαμεθανοὶ ὄνειρεύονται νά καταστρέψουν τοὺς ἄπιστους

(χριστιανούς, σίτες, ἀλεβίτες ἢ ἀλλαουίτες κ.λ.π.).

3. Γιατί οἱ Σύριοι πρόσφυγες εἶναι νέοι, γυναῖκες καί παιδιά; Ποῦ εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἄνδρες;

Οἱ μεγαλύτεροι (πατεράδες κ.ἄ.) συνεχίζουν νά πολεμοῦν. Πρέπει νά κερδίσουν γιά νά πάρουν τήν ἐξουσία, γι' αὐτό ἐξ ἄλλου παίρνουν παχυλοὺς μισθοὺς. Ἐάν κερδίσουν, οἱ οἰκογένειές τους θά ἐπανέλθουν στή Συρία. Ἐάν χάσουν, θά φύγουν γιά τήν Ἑλλάδα ἢ τήν Εὐρώπη, νά συνενωθοῦν μέ τίς οἰκογένειές τους. Δηλαδή ὁ πόλεμος τῆς Συρίας θά μεταφερθεῖ στήν Εὐρώπη.

4. Ποῦ βρῆκαν τόσα πολλά χρήματα ὄλοι οἱ «πρόσφυγες» τῆς Συρίας;

Εἶναι χρήματα τῶν Σαουδικῆς Ἀραβίας, Κατάρ, Τουρκίας καί τῆς παρέας τοῦ «φιλέλληνα» Σόρος. Σέ αὐτά τά χρήματα στηρίχθηκε ὁ Ἕλληνας ἀναπληρωτῆς ὑπουργός οἰκονομίας, ὅταν εἶπε «θά καλέσουμε τοὺς πρόσφυγες νά ἐπενδύσουν στήν Ἑλλάδα μέ ἀντάλλαγμα τήν παραμονή τους στή χώρα μας» (!), λές καί αὐτοὶ εἶναι ἀνόητοι νά ὑποθηκεύσουν τά χρήματά τους στήν κατεστραμμένη οἰκονομικὰ Ἑλλάδα.

5. Ἀφοῦ ἡ Τουρκία τοὺς εἶχε 3-4 χρόνια, γιατί δέν τοὺς κρατάει;

Ἡ Τουρκία, ὅπως προαναφέρθηκε, τοὺς κρατοῦσε μέχρι νά νικήσουν τόν Ἄσσαντ, γιά νά τοὺς ξαναστείλει στή Συρία, ὥστε νά ἐλέγχει δι' αὐτῶν ὄλο τό κράτος, φυσικά μέ τό ἀζημίωτο, ἀφοῦ

όλοι τους είχαν πάρα πολλά χρήματα. Βλέποντας τις νίκες του Άσσαντ δεν θέλει να τους κρατήσει, γιατί θα μείνουν

και οι άνδρες πολεμιστές, δηλαδή ένα φίδι στον κόρφο της.

ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ «ΕΛΛΑΔΑ». ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος» και η Έταιρεία δημοσκοπήσεων Κάπα Research έκαναν προσφάτως έρευνα μεταξύ των «προσφύγων» και λαθρομεταναστών που βρίσκονται στο Έλληνικό (κοντά στο πρώην αεροδρόμιο), στον Πειραιά, στο Σχιστό Σκαρμαγκά και στον Έλαιωνα Βοιωτίας.

Από την έρευνα, (πού θάφτηκε, επειδή τα συμπεράσματά της χαλούσαν την προπαγάνδα περί «προσφυγικού») προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως τα παρακάτω:

Στην πλειοψηφία τους οι λαθρομετανάστες είναι άνδρες (73,8%), νέοι (72,2% έως 35 ετών), με περιορισμένη μόρφωση (61,3%).

Στην πλειοψηφία τους είναι συνίτες (83%), όπως και οι τζιχαντιστές. Προσεύχονται καθημερινά (58,1%).

Τό 56,6% λέγει ότι για την προσφυγο-

ποίηση του φταίει ο Άσσαντ, ενώ 36,3% λένε ότι φταίει τό «Ισλαμικό Κράτος» των τζιχαντιστών (ISIS). Άρα η πλειοψηφία συμπαθεί τους τζιχαντιστές και αντιπαθεί τον Άσσαντ, τους αλαουίτες, τους σίτες μουσουλμάνους και τους χριστιανούς.

Στην πλειοψηφία τους (53,5%) χρησιμοποιούν «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) μέσω των οποίων και του διαδικτύου κανονίζουν και τά σχετικά μέ τό ταξίδι τους (πού θά πᾶνε, ποιούς θά συναντήσουν κ.λπ.)

Οι περισσότεροι θέλουν να πᾶνε στη Γερμανία [Σημ. «Π»: η όποία όμως μέ τό κλείσιμο των συνόρων τους «φόρτωσε» σέ μᾶς].

Διάλεξαν σέ ποσοστό 76,3% την Ελλάδα, λόγω τῆς εύκολίας να περάσουν τά σύνορα.

ΣΟΚ! ΑΠΟ 77 ΧΩΡΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Άπό τό pentapostagma.gr μέ ήμερομηνία 29 Φεβρουαρίου 2016 αναδημοσιεύουμε ανάρτηση μέ τόν άνωτέρω τίτλο. Γράφει:

Σόκ! Άπό 77 χώρες έρχονται οι λαθρομετανάστες, πού δεν έχουν καμία σχέση μέ τόν πόλεμο τῆς Συρίας!

Πολλοί λαθρομετανάστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα πλαστό έγγραφο, η άν δεν έχουν καθόλου χαρτιά, θά τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν

ἄσυλο από κάποια χώρα στή δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα μέ άνωτερα στελέχη του Λιμενικού Σώματος αυτό συμβαίνει καθώς είναι πιο εύκολο να ζητήσει κάποιος ἄσυλο όταν είναι πρόσφυγας από τόν πόλεμο και όχι οικονομικός μετανάστης. Μέσα στό 2015 (μέχρι 20.12.2015) μπῆκαν στην Ελλάδα 804.465 μετανάστες.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία του Λιμενι-



κοῦ Σώματος, οἱ μετανάστες πού ἔχουν περάσει στήν Ἑλλάδα ἢ ἔχουν μετακινηθεῖ κάποιοι ἀπό αὐτούς σέ χώρες τῆς Εὐρώπης ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2015 ἕως τίς 21 Δεκεμβρίου ἀνέρχονταν σέ 804.465, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ μισοί, 457.149, ἦταν πρόσφυγες ἀπό τή Συρία. [Σημ. «Π»: Αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθεῖ, ἀφοῦ στή συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ λαθρομετανάστες ἔχουν σχίσει καί πετάξει τά χαρτιά τους στό Αἶγαῖο!] Συνολικά 77 ἐθνικότητες ἀπαρτίζουν τό σύνολο τῶν ὑπόλοιπων οικονομικῶν μεταναστῶν. Πάνω ἀπό 340.000 αὐτοί πού δέν εἶναι πρόσφυγες. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους ἕως τίς 21 Δεκεμβρίου ἔχουν καταγρα-

φει ἀπό τά διάφορα κέντρα τῶν τοπικῶν λιμενικῶν Ἀρχῶν στά νησιά 347.316 ἄτομα πού δέν ἀποτελοῦν πρόσφυγες ἀπό τή Συρία, ἀλλά εἶναι οικονομικοί μετανάστες ἀπό ἀραβικές καί ἀφρικανικές χώρες.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι 194.827 ἄτομα εἶναι λαθρομετανάστες ἀπό τό Ἀφγανιστάν.

Ἀναφορικά μέ τούς διακινητές (δουλεμπόρους) τῶν λαθρομεταναστῶν, ἡ πλειοψηφία εἶναι ὑπὴκοοι Τουρκίας, ἐνῶ 12 ἄτομα ἀπό αὐτά πού συνελήφθησαν μέσα στό 2015 ἦταν καί ἀπό τήν Ἑλλάδα.



ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ἡ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ*

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πρός τόν/τήν:
Πρόεδρο τῆς Κυβέρνησης καί τοῦ Σύριζα
κ. Τσίπρα Ἀλέξιο
Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
κ. Βούτση Νικόλαο
Πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας
κ. Μητσοτάκη Κυριάκο
Πρόεδρο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς
κ. Μιχαλολιάκο Νικόλαο
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαρα-

ταξης **κ. Γεννηματά Φωτεινή**
Γ. Γ. Τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος
Ἑλλάδας **κ. Κουτσούμπα Δημήτριο**
Πρόεδρο τοῦ Κόμματος Τό Ποτάμι
κ. Θεοδωράκη Σταῦρο
Πρόεδρο τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων
κ. Καμμένο Παναγιώτη
Πρόεδρο τῆς Ἐνωσης Κεντρώων
κ. Λεβέντη Βασίλειο
καί τούς λοιπούς κ.κ. Βουλευτές
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου

* Τό Ὑπόμνημα αὐτό ἔχει ἤδη ἀποσταλεῖ προσωπικά σέ ὄλους τούς παραλήπτες, πού ἀναγράφονται ἀνωτέρω. Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς Παρακαταθήκης δημοσιεύσαμε στά Σχόλια καί ἄλλες ὑπογραφές Ἀγιορειτῶν, πού συνόδευαν παρόμοιο ἐκτενέστερο κείμενο. Πιστεύουμε ὅτι θά ὑπάρξουν καί ἄλλα ἀνάλογα κείμενα μέ ὑπογραφές.

Καρύες, Άγιον Όρος, 4/17-4-2016

Θέμα: Άρνησις Παραλαβῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἢ οἰασδήποτε παρεμφεροῦς ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Κυβέρνησης,
Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

Μετά βαθείας θλίψεως καί μεγίστης ἐκπλήξεως πληροφοροῦμεθα τὴν πρόθυμον καί ἐσπευσμένην πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως νά ὑλοποιήσῃ τίς ἔξωθεν ἐντολές σκοτεινῶν κέντρων, διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πρὸς δημιουργίαν δέ συγχύσεως καί παραπλανήσεως τῆς ἀντιδρώσης συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, δρομολογεῖ καί τὴν παράλληλον προώθησιν τῆς λεγομένης Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ὑψηλῆς ἀσφαλείας. Καί ὅλα αὐτὰ κάτω ἀπὸ ἓνα πέπλο μυστικότητος, ἀσάφειας καί διαχεομένων ἀντιφατικῶν πληροφοριῶν, ὅσον ἀφορᾷ τίς προδιαγραφές τους.

Θεωροῦμε τὰ ἀνωτέρω ὡς τὰ πλέον Ἀντίχριστα, ἀνθελληνικά, ἀντιλαϊκά, ἀντιδημοκρατικά (φασιστικά) καί ἀντισυνταγματικά νομοθετήματα ἐξ ὅλων ὅσα ἡ παροῦσα Κυβέρνησις, ἀλλὰ καί οἱ πρό αὐτῆς, ἔχουν νομοθετήσει, ἀποσκοποῦσαι εἰς τὴν πνευματικὴν καί σωματικὴν ἐξόντωσιν τοῦ Ὁρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ μας.

Τὴν ἐκπληξίν μας κορυφώνει τὸ γεγονός ὅτι μόλις πρό ἔτους τὸ ἐν λόγω νομοσχέδιον εἶχε δεχθεῖ εἰς ποσοστὸν 98% (!) ἀρνητικὰ σχόλια κατὰ τὴν σχετικὴν διαβούλευσιν, πού εἶχαν ἀναγκάσει τὴν Κυβέρνησιν νά ἀποσύρῃ τίς ἐπίμαχες περὶ «Κάρτας τοῦ Πολίτη» διατάξεις!

Τὴν δέ βεβαιότητά μας περὶ ὑποταγῆς ἄνευ ὄρων σέ ἔξωθεν ἐντολές ἐπισφραγίζει, ἀφ' ἐνός μὲν, τὸ ὅτι ὁ νῦν

Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας –μόλις πρό ὀλίγων ἐτῶν (2010)– εἶχε ἐντόνως ἀντιδράσει, καταθέτοντας σχετικὴν ἐπερωτήσιν μεθ' ἱκανῆς ἐπιχειρηματολογίας, εἰς τὴν προσπάθειαν ψηφίσεως τῆς ἐν λόγω «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ὑπὸ τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ Γ. Παπανδρέου, ἀφ' ἐτέρου δέ, τὸ ὅτι τὸ συγκυβερνῶν κόμμα, τὸ παρουσιαζόμενον πρὸς ψηφοθηρίαν ὡς Ὁρθόδοξον καί Πατριωτικόν, ἔχει ἐν προκειμένῳ κυριολεκτικῶς «καταπιεῖ τὴν γλῶσσαν του».

Ἀκολουθώντας τίς θεόπνευστες διδασκαλίαις τοῦ Ἁγίου καί Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Παΐσιου –τοῦ πλέον λαοφιλοῦς συγχρόνου Ἁγίου μας, ὃχι μόνον πανελληνίως, ἀλλὰ καί παγκοσμίως– δηλοῦμεν ὅτι, χάριτι καί βοήθειᾳ Χριστοῦ, δέν πρόκειται –διὰ λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί προσωπικῆς ἐλευθερίας– νά παραλάβωμεν τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», οὔτε οἰανδήποτε ἄλλην παρεμφερῆ ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα.

Σὰς ἐνημερώνουμε δέ ὅτι μαζί μας ἀντιδροῦν ὃχι μόνον οἱ ἐν Ἁγίῳ Ὁρει συμμονασταί μας (βλ. ἐπανειλημμένα ἀνακοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὁρους στὰ συνημμένα), ὃχι μόνον ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (βλ. σχετικὴν ἐγκύκλιόν της ὡς καί ἐτέραν ἀνακοίνωσίν της στὰ συνημμένα), ὃχι μόνον ὁ πιστός Ἑλληνικὸς λαός [ἦδη ἄνω τῶν 100.000 ἔχουν ἐνυπογράφως δηλώσει εἰς τὸ διαδίκτυο (βλέπε orthros.eu) ὅτι δέν θά παραλάβουν τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη»], ἀλλὰ καί ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀδιαφόρων γιὰ λόγους πίστεως ἢ ἀκόμα καί δεδλωμένων ἀθέων, πού ἀντιδροῦν διὰ τὴν κατάφορον παραβίασιν τῆς προσωπικῆς τους ἐλευθερίας (ἐνδεικτικὴ ἡ προαναφερθεῖσα πρόσφατος ἀρνητικὴ διαβούλευσις σέ ποσοστὸν 98%).



Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὅποιος ἐξ ὑμῶν ὑπερψηφίση τά ἐν λόγῳ νομοθετήματα, εἶναι πασιφανές ὅτι ἔχει ἐξαναγκασθῆ νά ψηφίση τήν πολιτικήν του αὐτοκτονίαν.

Πιστεύομεν ὅτι ἡ εὐσπλαχνία καί ἡ μακροθυμία τοῦ Παναγάρχου Θεοῦ μας, δυσωπουμένη ἀπό τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου –ἐφόρου τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου– καί τῶν Ἁγίων μας, δέν ἐγκατέλειπε τήν Ὁρθόδοξον Ἑλλάδα μας –παρά τίς ἁμαρτίες μας– καί ὅτι σύντομα θά διασκορπίση τίς ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν της.

Πρός λεπτομερεστέραν καί διεξοδικωτέραν ἐνημέρωσίν σας, πέραν τῶν ἄλλων, σᾶς συναποστέλλομεν συνημμένως καί τά:

1. Γέροντος Παΐσιου τοῦ Ἀγιορείτου, «Ἀντίχριστος – 666 – Κάρτες – Ταυτότητες – Χάραγμα».
2. Ἀρχμ. Σαράντη Σαράντου, «Κάρτα τοῦ Πολίτη»: Ἐπιστολή πρὸς τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο».
3. Ἀρχμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, «Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως».
4. Δημ. Χιωτακάκου, Διδάκτορος Πληροφορικῆς Πανεπιστημίου Μάντσεστερ, «Κάρτα Πολίτη, Γνωμάτευση διὰ τήν Κυβέρνησιν».

5. Μίαν ἐκ τῶν Ἀνακοινώσεων τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὁρους.

6. Μίαν ἐκ τῶν Ἐγκυκλίων τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀναμένοντας τίς ἐπιβεβλημένες ἐνεργειές σας πρὸς ματαίωσιν τῶν ἀντιχριστῶν σχεδιασμῶν,

Διατελοῦμεν μετὰ Τιμῆς,

- Γαβριήλ Μοναχός, Γέρον τοῦ Ἱ. Κελλίου Ὁσίου Χριστοδούλου (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετὰ τῆς συνοδείας.
- Γαβριήλ Ἱερομόναχος, Καψάλα.
- Ἀρσένιος Ἱερομόναχος, Γέρον τοῦ Ἱ. Κελλίου «Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου – Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου), μετὰ τῆς συνοδείας.
- Εὐθύμιος Ἱερομόναχος, Γέρον τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα), μετὰ τῆς συνοδείας.
- Ἀντώνιος Μοναχός, Γέρον τοῦ Ἱ. Κελλίου Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, (Ἱ. Μ. Παντοκράτορος).
- Νικόδημος Μοναχός, Γέρον τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Νεκταρίου (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα)
- Νικόδημος Μοναχός, Γέρον τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας).
- Ἀρσένιος Μοναχός, Γέρον τῆς Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Γερασίμου, Ἱ. Σκήτης Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου).
- Συμεών Μοναχός, Γέρον τοῦ Ἱ. Κελλίου Παναγία τοῦ Καζάν (Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα)



Ὁ ἅγιος Παῖσιος ἀγωνίσθηκε ὅσο λίγοι γιά τό καλό τῆς Πατρίδος

Ὅπως οἱ Προφῆτες τοῦ Ἰσραήλ συμμετεῖχαν στήν ζωή τοῦ ἔθνους ἐνεργά μέ τόν τρόπο τους, προσεύχονταν, θρηνοῦσαν, ἔλεγχαν βασιλεῖς, κήρυτταν μετάνοια καί προφήτευαν γιά τά ἐπερχόμενα δεινά, τό ἴδιο καί ὁ Γέροντας δέν ἦταν ἀδιάφορος καί ἀπαθής στά θέματα τῆς Πατρίδος. Ὁ προφήτης δέν ἦταν ἐθνικιστής πού ἔλεγε: «Διά Σιών οὐ σιωπήσομαι» (Ἠσ. ξβ´, 1). Τό ἴδιο καί ἡ στάση τοῦ Γέροντα ἦταν καθαρά πνευματική.

Ἐνῶ ζοῦσε ἐκτός κόσμου, ἀγωνίσθηκε ὅσο λίγοι γιά τό καλό τῆς Πατρίδος. **Ἀξιοθαύμαστη** ἦταν ἡ δραστηριότητα καί ἡ **προσφορά του** **στά ἐξωτερικά ἐθνικά θέματά μας**. Μιλοῦσε ἐναντίον τῶν ἀνθελληνικῶν ρευμάτων, τῶν πλαστογράφων τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, καί κυρίως ἐναντίον τῶν ἀδίκων ἐδαφικῶν διεκδικήσεων σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος, τῶν Σκοπιανῶν «Πανσλαυϊστῶν», Ἀλβανῶν, Τούρκων κ.ἄ. Ἔλεγε: «Ὁ ἕνας θέλει τήν Θεσσαλονίκη, ὁ ἄλλος θέλει νά φθάσει μέχρι τήν Λάρισα, ὁ ἄλλος θέλει τό Αἰγαῖο. Μά τέλος πάντων δέν ὑπῆρχε ποτέ Ἑλλάδα;».

Ἐπεσήμαινε τούς ἐθνικούς κινδύνους, πρῖν ἀκόμη φανοῦν. Βοήθησε πολλούς νά δοῦν ξεκάθαρα τίς ξένες προπαγάνδες σέ βάρος τῆς Πατρίδος, καί ὅσοι εἶχαν θέσεις καί εὐαισθησία, ἔλαβαν τά ἀνάλογα μέτρα. [...]

Οἱ προσπάθειές του αὐτές εἶχαν καί τίς συνέπειες. Κάποτε τόν βρῆκε ὁ μακαρίτης Κωνσταντῖνος Τσέλιος, ἔμπορος ἀπό τό Ἄγρινο, νά κάθεται ἔξω ἀπό τό Καλύβι του καί νά εἶναι πολύ στενοχωρημένος. Τόν ρώτησε τί εἶχε καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε: **«Δυστυχῶς, παιδί μου, ἀνοίξαμε τά σύνορα καί μπῆκε ὅ,τι θέλεις μέσα**. Πρῖν ἀπό λίγο, καθώς ἐρχόμουν πρὸς τά ἐδῶ, μέ περίμενε ἕνας νέος γεροδεμένος καί ψηλός. Μ' ἔπιασε ἀπειλητικά καί μοῦ εἶπε: “Γέρο, δέν θέλω νά σέ ξαναδῶ στήν Θράκη καί νά μὴν ξαναανακατευτῆς ἐκεῖ, γιατί...” (ἔκανε μορφασμό ὅτι τόν ἀπειλῆσε χυδαῖα). Τοῦ λέω: “Τί λές βρέ παλιάνθρωπε, ἐσύ πού ἦσουν Γερμανός κοτζάμ παλληκάρι, μέ σπουδές καί μόρφωση, πῆγες στήν Μέκκα, σέ ἔκαναν Μουσουλμάνο καί τώρα δουλεύεις γιά τούς Τούρκους στήν Κρήτη κάνοντας τόν βοσκό, καί κατασκοπεύεις τίς στρατιωτικές βάσεις ἐκεῖ: Φύγε ἀπό δῶ”. Δέν πρόλαβα νά τελειώσω καί τόν βλέπω κατακόκκινο νά φεύγη γρήγορα».

* Ἀπό τό βιβλίο τοῦ † Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, *Βίος Γέροντος Παΐσιου τοῦ Ἀγιορείτου*, Ἅγιον Ὄρος 2012, ἐκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς, ©2012, κεφάλαιον «Ἐπὲρ τοῦ Γένους καί τῆς Πατρίδος», σσ. 737-738 καί 740-741.



«ΟΜΟΦΩΝΙΑ» ΚΑΙ «ΑΥΘΕΝΤΙΑ»

ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

του Ίερομονάχου Ἀρσενίου, Γέροντος Ἱ. Κελλίου «Παναγούδα»

(Ι. Μ. Κουτλουμουσίου) καί τῆς συνοδείας

Α' Μέ μεγάλη χαρά καί ἀνακούφισι εἶχαμε πληροφορηθῆ ὅτι εἶχε συμφωνηθῆ ὥστε οἱ ἀποφάσεις τῆς μελλούσης νά συγκληθῆ βάνοντο μέ **ὁμοφωνίαν**. Αὐτό μᾶς εἶχε διασκεδάσει τούς φόβους καί τίς ἀνησυχίες –πού εὐλόγως μέχρι τότε ὑπῆρχαν– ὅτι, δηλαδή, αὐτά πού θά ἀποφασισθοῦν πιθανότατα θά παρεκκλίνουν ἀπό τήν Ὁρθόδοξον διδασκαλίαν καί παράδοσιν. Διότι, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχομε ὄχι μόνον ἕναν ἀλλά ἀρκετούς Ἱεράρχες, πού δέν εἶναι μόνον «θρόνων διάδοχοι» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλά καί τῶν «τρόπων (αὐτῶν) μέτοχοι».

Ὅταν, ὁμως, προσφάτως ἀνεγνώσαμε μερικά Προσυνοδικά κείμενα –πού ὕστερα ἀπό πιέσεις τελικῶς δημοσιολογήθηκαν– ἡ χαρά μας μετεβλήθη σέ βαθύτατη θλίψιν καί ἱεράν ἀγανάκτησιν, διότι διεπιστώσαμε ὅτι ἡ συμφωνηθεῖσα ὁμοφωνία ἦταν **ὄρος κενός περιεχομένου, κατ' εὐφημισμὸν** καί ὑπενθυμίζων τήν «νέαν γλῶσσαν» τῆς Νέας Ἐποχῆς πού προσδίδει στίς λέξεις τό ἀντίθετον νόημα (πρβλ. «ἀντιρρατιστικὸς» νόμος).

Συγκεκριμένως ἐπισημαίνομε –ἀφίνοντας ἀσχολίασθη τήν καιριωτάτην ἀσυνέπειαν τῆς μέ πᾶσαν **μυστικότητα** διαμορφώσεως τῶν κεμένων **ἄνευ τῆς ἐγκρίσεώς τους ὑπὸ τῶν τοπικῶν Ἱεραρχῶν**– ὅτι βάσει τοῦ «Κανονισμοῦ ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»:

1. Κωλύεται ἡ συμμετοχὴ πάντων τῶν ἐπιθυμούντων καί δυναμένων νά συμμετάσχουν ἐπισκόπων, παραβιαζο-

μένης πανηγυρικῶς τῆς Ὁρθοδόξου Παράδοσεως ἐν προκειμένῳ.

2. Ὁρίζεται συγκεκριμένος ἀνώτατος ἀριθμὸς ἐπισκόπων (25), διὰ τῶν ὁποίων θά ἐκπροσωπηθῆ ἕκαστη Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία (Μέ ποῖα ἄραγε κριτήρια θά ἐπιλεγοῦν;...)

3. Στὴν τελικὴ ψηφοφορίαν οἱ Ἐπίσκοποι δέν θά ἔχουν ψῆφον (!), ἀλλὰ μόνον οἱ Ἐκκλησίες.

4. Ἡ ψῆφος ἕκαστης Ἐκκλησίας ἐξάγεται βάσει τῆς ἀρχῆς τῆς πλειονοψηφίας καί ὄχι τῆς ὁμοφωνίας!

Συμφώνως δέ μέ τήν **ἐρμηνείαν τῆς «ὁμοφωνίας»** στήν Εἰσήγησιν τοῦ **Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου** στήν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στήν Γενεύη, ἀκόμη καί **ἡ ἀρνητικὴ ψῆφος** μᾶς ἢ περισσοτέρων Ἐκκλησιῶν –ὅπως καί ἡ λόγῳ διαφωνίας **ἀποχώρησις** τους ἐκ τῆς Συνόδου– **οὐδόλως θίγει τήν «ὁμοφωνίαν» τῆς ἀποφάσεως!** Οἱ Ἐκκλησίες πού διαφωνοῦν ἔχουν μόνον τήν δυνατότητα νά καταχωρήσουν τήν διαφωνίαν τους στά Πρακτικά, ἀλλὰ **ὑποχρεοῦνται νά προσυπογράψουν τήν ἀπόφασιν πρὸς τήν ὁποίαν διαφωνοῦν!!!** Ἔτσι, φυσικά, δέν θά εἶναι δύσκολον νά ἐπιτευχθῆ τοιαύτη **«ὁμοφωνία» ἐπὶ ὁποιασδήποτε ἀποφάσεως.**

Καί ἂν μὲν οἱ ἀποφάσεις ἀφοροῦν δευτερεύοντα καί τριτεύοντα θέματα, μικρόν τό κακόν. Ὅταν, ὁμως ἔχομε **θέματα πίστεως** «ἐνθα Θεὸς τό κινδυνευόμενον», τό νά **ὑποχρεοῦται μία Ἐκκλησία νά ὑπογράψῃ τήν αἴρεσιν (!),**

αυτό εἶναι φοβερόν καί ἀνήκουστον.

Ἄν ἴσχυαν αὐτά, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ἀφοῦ ὡμολογοῦσε στά Πρακτικά τήν Ὁρθόδοξον Πίστιν, **θά υπέγραφε** τελικῶς τήν Ἐνωσιν. Τότε, ὁ Πάπας Εὐγένιος θά πανηγύριζε καί δέν θά ἀναφωνοῦσε ἀπηλπισμένος τό «Λοιπόν, πεποϊκάμεν οὐδέν», καί σήμερα – κατὰ ἄνθρωπον ὁμιλοῦντες– θά ἤμαστε Οὐνίτες. Ἄν ἴσχυαν αὐτά, οἱ πιεσθέντες καί ὑπογράφαντες ἐπίσκοποι, μετά τήν ἐπιστροφὴν τους στήν Κωνσταντινούπολιν, δέν θά ἐκραύγαζαν μετανοοῦντες καί δακρῦοντες τό: «Ἡ δεξιὰ αὕτη υπέγραψεν· ἐκκοπήτω».

Β' Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, θεωροῦμεν ὅτι ὑπερβαίνει πάντα χαρακτηρισμόν ἢ προσπάθεια νά περιβληθοῦν οἱ ἀποφάσεις τῆς τοιαύτης Συνόδου **τό κύρος καί τήν ἀθεντίαν τοῦ Ὁρθοδόξου συνοδικοῦ συστήματος** καί, μάλιστα, **ἢ ἐκτόξευσις ἀπειλῶν** σέ ὅσους δέν ὑπακούσουν ἀπροϋπόθετα σ' αὐτές (βλ. Προαναφερθεῖσαν εἰσήγησιν τοῦ Οἴκ. Πατριάρχου καί τό κείμενον: «Σχέσεις τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»).

Φυσικά, καί τό **συνοδικόν σύστημα**, «μηχανιστικά» (κατά τόν εὐστοχον χαρακτηρισμόν τοῦ Καθηγητοῦ κ. Δ. Τσελεγγίδη) ἐφαρμοζόμενον, **δέν ὀρθοτομεῖ ἀπροϋπόθετα τόν λόγον τῆς ἀληθείας**. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τό «ἀλάθητο» εἶναι παραπλήσιον μέ τό «ἀλάθητο» τοῦ Πάπα, ὅπως χαρακτηριστικά ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης Ρωμανίδης. Ἀπλῶς εἶναι πιό δημοκρατικό, ἀλλ' ὄχι Ἀγιοπνευματικό. [Εὐνόητον εἶναι ὅτι οἱ προαναφερθέντες **σχεδιασμοί**, ἐφ' ὅσον τελικῶς ἰσχύσουν στήν μέλλουσα Σύνοδον, δέν ἔχουν καμμίαν σχέσηιν μέ τόν συνοδικό θεσμό, οὔτε κἄν «μηχα-

νιστικά» νοούμενον].

Θά παραθέσωμε σχετικῶς δύο χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τήν διδασκαλίαν τοῦ **Γέροντος Σωφρονίου (Σαχάρωφ)**, ἡ ὁποία, φυσικά, ταυτίζεται καί συνοψίζει τήν διδασκαλίαν καί τήν πρᾶξιν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ θέματος διαχρονικά. Ἐπελέξαμε τόν Γέροντα Σωφρόνιον γιά πολλούς λόγους. Καί διότι, ὡς σύγχρονος, ἐγνώριζε τούς περί τήν μέλλουσαν ταύτην Σύνοδον προβληματισμούς, καί ὡς ἄκρως πεπαιδευμένον, καί διότι οὐδεὶς δύναται νά τόν κατηγορήσῃ ὡς φανατικόν ἢ ὡς ἀντιπατριαρχικόν –ἄν καί Ρώσσοι, ὑπήγαγε τό Μοναστήριόν του στό Ἴεσσεξ ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἴκ. Πατριαρχείου–, καί, τό κυριώτερον, ὡς Πνευματοφόρον καί ὁμιλοῦντα ἐκ τῶν θείων αὐτοῦ ἐμπειριῶν καί ὄχι στοχαστικῶς ἐκ τῆς διανοίας του.

α' **Στό πρῶτο ἀπόσπασμα**, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχη ἐπισημάνει ὅτι τά μέλη τῶν Συνόδων πρέπει νά εἶναι ἐκπαιδευμένα στήν ἀρετήν τῆς **ὑπακοῆς** καί νά παραμένουν σέ **ἀδιάλειπτη νοερά προσευχή**, ἡ ὁποία θά τούς πληροφορῇ **«πότε καί σέ ποιόν ὁμιλεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον»**, **διά νά ὑπακούσουν σ' αὐτόν, χωρίς νά ἐπηρεάζωνται ἀπό τήν ἱεραρχικήν θέσιν τῶν συνοδικῶν** –καθόσον «Τό Πνεῦμα Αὐτό “ὅπου θέλει πνεῖ” (Ἰωάν. 3, 8), χωρίς ὅπωςδήποτε νά ὑπολογίζει τήν ἱεραρχικήν θέσιν τῶν συνοδικῶν»–, στήν συνέχεια φανερώνει τό μυστήριον τῆς ἀληθοῦς καί ὄντως ἀλαθίτου Συνόδου: **«Ὁ καθένας ἀπό ἐκείνους, στούς ὁποίους ἀποκαλύπτεται κατὰ τήν ἐνέργειά Του τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ἐκφράζει τήν Ἀλήθεια μέ ταπείνωσιν, καί ὅλοι μέ τήν χαρά τοῦ πνεύματός τους τήν ἀποδέχονται»**.



Καί άμέσως κατωτέρω συμπεραίνει ώμά καί άπερίφραστα: «Όταν δέν ύπάρχουν τά σημεία αυτά, ή Άγία Σύνοδος μετατρέπεται σέ “σύλλογο” ή “ώμάδα” είδικών διεκπεραιωτών ή έπαγγελματιών θεολόγων, χωρίς νά ύπάρχει ή δυνατότητα έξόδου από τό επίπεδον των ανθρώπινων είκασιών». («Τό μυστήριον τής χριστιανικής ζωής», σσ. 32-33).

Χρειάζεται κάποιον σχολίον;

β' Στο δεύτερο άπόσπασμα άναφέρεται στό Filioque καί στην προσωπική του άρνησι νά συμφωνήση μέ αυτό «έστω καί αν όλιοι οί Έπίσκοποι του κόσμου συναχθούν σέ κάποια Οικουμενική Σύνοδο καί ύποστηρίξουν τό δόγμα αυτό του ρωμαιοκαθολικισμού». Νομίζω, όμως, ότι άξίζει νά παρατεθῆ όλόκληρο τό σχετικό άπόσπασμα αυτούσιο, δεδομένης καί τής βαρύτητας του σχολιαζομένου θέματος (filioque) γιά τίς διαχριστιανικές σχέσεις, μέ τίς όποιες θά ασχοληθῆ ή Σύνοδος «Γιά νά άπομακρύνουμε μέ ριζικό τρόπο από τό Σύμβολο τής πίστεώς μας τή διαφορούμενη έννοια του Filioque (καί εκ του Υίου), άρνούμαστε κατηγορηματικά νά δεχθώμε στό Σύμβολο τον όρο αυτό. Δέν μās χρειάζονται οί ποικίλες έρμηνείες, πού “άπαλύνουν” τό νόημα του όρου αυτού. Ό όρος αυτός, ούτως ή άλλως, έπιστρέφει τό πνεύμα του ανθρώπου στό ίδιο βασικό λάθος του ρωμαιοκαθολικισμού, δηλαδή στην άναγνώριση ύπεροχής του άπροσώπου (ύπερπροσωπικού) γενικού επάνω στό προσωπικό, τό μερικό.

» Για μένα προσωπικά, αυτό έχει τόσο σπουδαία σημασία, ώστε νά μή βλέπω τον έαυτό μου σέ θέση νά συμφωνεί μέ τό Filioque, έστω καί αν όλιοι οί Έπίσκοποι του κόσμου συναχθούν

σέ κάποια Οικουμενική Σύνοδο καί ύποστηρίξουν τό δόγμα αυτό του ρωμαιοκαθολικισμού.

» Έξω από τό δόγμα του Filioque, δηλαδή μέ την Όρθόδοξη θεώρηση τής Θεότητας, καί συνεπώς καί τή θεώρηση του ανθρώπου (άνθρωπολογία), είναι άδύνατον νά διανοηθώμε τό δόγμα του άλάθτου του Πάπα τής Ρώμης. Τό δόγμα αυτό από μόνο του οδηγεί τον Χριστιανισμό τόσο μακριά από τον αυθεντικό χαρακτήρα καί τό νόημά του, ώστε άπλως νά μίν μπορώ νά άναγνωρίσω ούτε Χριστό ούτε άνθρωπο στον ρωμαιοκαθολικισμό. Δέν είναι τυχαίο ότι καί έξωτερικά ή έκφραση του προσώπου τους τόσο διαφέρει από την έκφραση του όρθοδόξου ανθρώπου». (ένθ' αν., σσ. 143-144).

Βάσει των άνωτέρω -τά όποια καί έκφράζουν την πίστιν, την διδασκαλία καί την δισχιλιετή πρῶξιν τής Όρθόδοξου Έκκλησίας- είναι άδιανόπτον νά διακηρύττεται εκ των προτέρων καί άπροϋπόθετα ή αυθεντία καί τό άλάθτον τής μελλούσης Συνόδου, καί νά εκσφενδονίζονται άπειλαί καθ' όσων τυχόν δέν θά συμφωνήσουν.

» Αν ίσχυε τό γράμμα καί τό πνεύμα των προσυνοδικών κεμένων, θά έπρεπε νά έθεωρούσαμε ως Οικουμενικές πλείστες όσες Συνόδους, τίς όποιες ή Έκκλησία κατεδίκασε ως Αίρετικές, Ψευδοσυνόδους, Ληστρικές κ.τ.δ. [Λ.χ.: την «Ληστρικήν» εν Έφέσῳ (449) την εν Λυών (1274), την εν Φερράρα-Φλωρεντία (1438-1440) κ.ά.π.] καί, κατά συνέπειαν, πλείστους όσους Άγίους Μάρτυρας καί Όμολογητάς (Λ.χ.: τον Άγιον Φλαβιανόν Κωνσταντινουπόλεως, τούς επί Βέκκου μαρτυρήσαντας Άγιορείτας Πατέρας, τον Άγιον Μάρκον τον Ευγενικόν κ.ά.π.) θά έπρεπε νά τούς θεωρούσα-

με ως αναθεματισμένους αίρετικούς, επειδή ανυπάκουσαν στίς δῆθεν Οικουμενικές Συνόδους.

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ προσυνοδικά κείμενα, στὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἀνακήρυξις μιᾶς Συνόδου ὡς **Οἰκουμενικῆς γίνεται ἐκ τῶν ὑστέρων** (συνήθως ὑπὸ τῆς ἐπομένης Συνόδου), ἀφοῦ, δηλαδή, γίνῃ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν **συνείδησιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος**.

Λίαν ἀποκαλυπτικὴ διὰ τὸν καθοριστικὸν αὐτὸν ρόλον τοῦ πληρώματος στὸν Συνοδικὸν θεσμόν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἡ γνωστὴ **Ἐγκύκλιος τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν (1848)**, ἀπαντητικὴ πρὸς τὸν πάπα Πῖον τὸν Θ΄, πού μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: «Παρ’ ἡμῖν **οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι** ἐδυνήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα, δι-

ὅτι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἦτοι αὐτός ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδές τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ». Εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ ἀναντίρρητος ἡ μαρτυρία αὐτή, διότι **δέν προέρχεται ἀπὸ στόματα λαϊκῶν ἢ μοναχῶν**, πού ἐνδεχομένως ἦταν δυνατόν νά κατηγορηθοῦν ὅτι διεκδικοῦν καὶ σφετερίζονται ξένα δικαιώματα, **ἀλλὰ ἀπὸ τὰ στόματα Πατριαρχῶν** –καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν Σύνοδον καὶ τῶν τεσσάρων Ὁρθόδοξων Πατριαρχῶν– πού ὁμολογοῦν ἀπερίφραστα τὰ ἐν τῇ Ὁρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἰσχύοντα, χωρὶς νά θεωροῦν ὅτι δι’ αὐτῶν περιορίζουν τὴν δικαιοδοσίαν τους, ἀλλ’ ὄντες βέβαιοι ὅτι καταθέτουν αὐθεντικὰ τὴν Ὁρθόδοξον πραγματικότητα.

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιὰ τὴ συνδρομὴ σας

Γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς συνδρομῆς σας (ἔσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καὶ Κύπρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τὴν ἔνθετη ταχυπληρωμὴ (ἐμπεριέχεται σέ δύο τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικὸ τέλος ἀπὸ τὶς ἄλλες ταχυδρομικὲς ἐπιταγές ἢ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπὸ τοὺς κατωτέρω δύο τραπεζικοὺς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τὸ ὄνοματεπώνυμό σας, ἔτσι ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.

Ἐθνικὴ Τράπεζα: 421/614374-15, IBAN GR 4901104210000042161437415 καὶ

Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454

Γράφετε καθαρά τὰ στοιχεῖα σας

Ἐάν στείλατε μία φορά στὴ διάρκεια τοῦ ἔτους τὴ συνδρομὴ σας στὴν *Παρακαταθήκη*, ἀγνοῖστε τὴν ταχυπληρωμὴ, πού θά βρεῖτε γιὰ δευτέρη φορά ἐντὸς τοῦ περιοδικοῦ.

Ἡ ἀποστολὴ τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομὴ γίνεται δύο φορές τὸ χρόνο.

Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε **καθαρά** στὴ θέση «Ἀποστολέας» τὰ στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στὴν ἐτικέτα τῆς *Παρακαταθήκης*, πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στὴν ἐτικέτα στὸν φάκελο τῆς Παρακαταθήκης καὶ ἄλλα ἐσεῖς στὴν ταχυπληρωμὴ, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τὸ τηλέφωνό σας.



**Ο ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ*
ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ**

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου (Ζηζιούλα)

«...ή συμμετοχή του κάθε επίσκοπου στή συνοδική πράξη της Έκκλησίας είναι δικαίωμα και καθήκον, τό όποιο άπορρέει άπ' ευθείας άπό τή χειροτονία του και δέν έξαρτάται άπό καμία άλλη διοικητική πράξη ή άλλη ενέργεια. Συνεπώς, κάθε επίσκοπος δικαίω της χειροτονίας του μπορεί και πρέπει νά μετέχει στίς συνόδους πού άφορούν στή ζωή της τοπικής του Έκκλησίας και της Έκκλησίας γενικά».[...]

«Ό τυχόν αποκλεισθείς επίσκοπος θά είχε χωρίς άλλο τό δικαίωμα νά αρνηθεί τήν αυθεντία και τό κύρος της συνόδου και τών αποφάσεών της, τουλάχιστον γιά τήν έπαρχία του». [...]

«Πάντως χρειάζεται νά τονισθεί ότι γιά νά ύπάρξει ή πλήρης έννοια της Συνόδου καλό είναι νά μετάσχουν σέ αυτήν όσο τό δυνατόν περισσότεροι επίσκοποι, και τοϋτο γιά λόγους τυπικούς-κανονι-

κούς αλλά και γιά βαθύτερους πνευματικούς και θεολογικούς λόγους. Έτσι, κανονικά, δέν είναι τυχαίο ότι **οί αρχαίοι κανόνες επέβαλλαν στους επισκόπους νά μετέχουν στίς συνόδους, άπειλώντας μέ βαρύτερες ποινές τους παραβάτες...** τό συνοδικό γεγονός τελει και κατά τήν οϋσία του και κατά τήν ύστατη έκβασή του υπό τήν αιγίδα του Αγίου Πνεύματος, και συνεπώς δέν είναι δυνατόν έκ τών προτέρων νά προβλεφθοϋν οί αποφάσεις μιās συνόδου, ώστε νά εκχωρηθεί, κατά κάποιο τρόπο, «έξουσιοδότηση» χειρισμοϋ τών θεμάτων άπό κάποιους επίσκοπους πρός κάποιους άλλους»!

(Αποσπάσματα άπό άρθρο του Μητρ. Περγάμου στό περιοδικό «Θεολογία» (έτους 2009), κατά παράθεσιν της έφημ. Όρθόδοξος Τύπος, 18/3/2016 σσ. 1 και 4.)

* Πραγματικά **έκπλήσσεται** κανείς μέ τίς σωστές και όρθόδοξες αυτές θέσεις του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, τίς όποιες είχε εκθέσει σέ παλαιότερο άρθρο του (2009). Καί έκπλήσσεται, διότι αυτός ήταν και είναι ό ιθύνων νοϋς της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», στίς προσυνοδικές διασκέψεις της όποίας, μέ τελευταία αυτή στό Σαμπεζϋ της Γενεύης τόν Ιανουάριο του 2016, **άπεφασίσθησαν άκριβώς τά αντίθετα άπό αυτά πού διεκήρυσσε τότε!** Αυτές τίς όρθόδοξες θέσεις, πού εκτίθενται στό άρθρο του Μητροπολίτου Περγάμου, πρέπει νά τίς κάνουν σημαία όσοι άσκοϋν κριτική στίς απαράδεκτες μεθοδεϋσεις και τόν «Κανονισμό λειτουργίας» της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου».

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ*

Μαρτυρία π. Έφραϊμ Κατουνακιώτη στὸν καθηγητὴ κ. Δημ. Τσελεγγίδη

Στή συνέχεια, θά πῶ κάτι, τό ὁποῖο ἔχει νά κάνει μέ προσωπική κατάθεση. Συνδεόμενα ἐπί δεκαετίες μέ τόν π. Έφραϊμ τόν Κατουνακιώτη, τοῦ ὁποῖου τό ἦθος καί τό φρόνημα εἶναι ἐγνωσμένα. Εἶναι ἐγνωσμένο, ἐπίσης, ὅτι εἶχε κι αὐτός «πνευματική τπλεόραση». Ὅσον ἀφορᾷ ἐμένα, πολλές φορές πήγαινα μέ τήν πρόθεση, νά θέσω κάποια ἐρωτήματα πολύ συγκεκριμένα, μέ μία ἀξιολογική σειρά, καί χρησιμοποιώντας τό δικό μου λεξιλόγιο. Καί ὅταν πήγαινα κοντά του, χωρίς νά τοῦ θέσω κἄν τήν ἐρώτηση, μοῦ ἀπαντοῦσε μέ αὐτήν τή διαδοχή τῶν ἐρωτημάτων πού εἶχα καί μέ τό λεξιλόγιό μου. Τό λέω, ὡς προσωπική πείρα. Δέν ἀποτελεῖ κάτι καινοφανές. Αὐτό συνέβαινε καί μέ πολλούς ἄλλους.

Κάποτε, λοιπόν, νεαρός τότε καθηγητής στή Θεολογική, μιᾶμε τώρα πρὶν ἀπό τριάντα χρόνια, τοῦ εἶπα τό ἐξῆς. Ἐπειδή καί στή Θεολογική Σχολή, ἰδιαίτερα τῆς Θεσσαλονίκης, τό κλίμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀνθεῖ, εἶχα κάποια ἔντονα προβλήματα καί ἐρωτήματα, ἐπειδή ἔβλεπα νά ἐκπροσωπεῖται ἀπό σεβαστούς, κατά τά ἄλλα, καθηγητές. Φυσικά, τόσο ἡ συνείδησή μου ὅσο καί οἱ γνώσεις μου ἀντιδρούσαν μέν, ἤθελα ὁμως, πέρα ἀπό τήν ἐπιστημονική μου θέση, **νά ἔχω καί τήν χαρισματική ἀπάντηση**, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἔκανα καί σέ πάρα πολλά ἄλλα θέματα.

Τόν ρώτησα, λοιπόν, ἐπί τοῦ συγκεκριμένου, μήπως μπορεῖ νά μοῦ πει τί πρᾶγμα εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός. Μοῦ ἀπάντησε ἀπερίφραστα καί χωρίς καμμία δυσκολία: «Αὐτήν τήν ἐρώτηση, παιδί μου, μοῦ τήν ἔχει κάνει κι ἓνας ἀκόμη νωρίτερα ἀπό σένα. Ἐγώ, ἐδῶ πέρα ἐπάνω, βρίσκομαι σαράντα χρόνια στά βράχια. Ἐχω ξεχάσει καί τά ἑλληνικά μου»- σημειωτέον τελείωσε σχολαρχεῖο - «ἀλλά μ' αὐτό τό θέμα δέν ἔχω ἀσχοληθεῖ. Γι' αὐτό, ἐπειδή ἔπρεπε νά τό ἀπαντήσω, ἀφοῦ δέχτηκα ἐρώτημα καί δέν εἶχα καμμία γνώμη πάνω στό θέμα, πήγα στό κελλί μου καί **προσευχήθηκα καί ρώτησα τόν Χριστό νά μέ πληροφορήσει τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός. Πῆρα τήν ἀπάντησή του, ἡ ὁποία εἶναι, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει πνεῦμα πονηρίας καί κυριαρχεῖται ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα**». Καί τόν ρώτησα, πῶς ἀκριβῶς πιστοποιήθηκε αὐτό. Μοῦ ἀπάντησε, πῶς «μετά τήν προσευχή γέμισε τό κελλί μου ἀπό ἀφόρητη δυσωδία, ἡ ὁποία μοῦ ἔφερνε ἀσφυξία στήν ψυχή, δέν μπορούσα νά ἀναπνεύσω πνευματικά». Τόν ρώτησα, ἂν αὐτό ἦταν ἓνα ἔκτακτο γεγονός γι' αὐτόν ἢ ἂν ἔτσι τοῦ ἀπαντᾷ ὁ Χριστός σέ ἀνάλογες περιπτώσεις, καί μέ βεβαίωσε, ὅτι «σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, πού εἶναι μπλεγμένες μέ μάγια, μέ ἀκάθαρτα πνεύματα, αὐτή εἶναι ἡ κατάσταση, στήν ὁποία μέ εἰσάγει. Μερικές φορές ὑπάρχει καί λεκτική ἀπάντηση, ἀλλά στήν προκειμένη περίπτωση, αὐτή ἦταν ἡ ἀπάντηση καί **ἔχω ἀπόλυτη τή βε-**

* Ἀπό τό βιβλίο «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας». Μία Σύνοδος μέ ἔλλειμμα συνοδικότητας καί Ὁρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας», σελίδες 80, διαστ. 17x24 ἐκ., ἔκδοση «Συνάξεως Ὁρθόδοξων Ρωμηῶν “Φώτης Κόντογλου”», Τρίκαλα, Μάρτιος 2016. Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ τήν ἀπομαγνητοφωνημένη μορφή τῆς τριώρης ἐκπομπῆς - συνομιλίας τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Πειραιϊκῆς Ἐκκλησίας κ. Λυκούργου Μαρκούδη μέ τόν καθηγητὴ κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη.

ρισμάτων τῆς Ἡμερίδος τοῦ Πειραιᾶ γιά τήν ὁποία εἶχαμε γράψει στό προηγούμενο τεῦχος τῆς *Παρακαταθήκης*:

Μέ τί Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, σήμερα Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε στό Στάδιο Ειρήνης καί Φιλίας, αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη», στό Νέο Φάληρο Πειραιῶς, Θεολογική - Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, μέ θέμα: «“ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ”»: Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες».

Τήν διοργάνωση, τήν ὁποία πραγματοποίησαν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γλυφάδας, Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Κυθήρων καί Πειραιῶς, καθώς καί ἡ Σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν, ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, Καθηγούμενοι καί Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν, ἀγιορεῖτες Πατέρες, κληρικοί, πρόεδροι χριστιανικῶν Σωματείων καί Ὁργανώσεων, Καθηγητές Θεολογικῶν Σχολῶν καί Θεολόγοι καί γύρω στους χίλιους πιστούς. Τήν Ἡμερίδα διοργάνωσε πενταμελής Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή: α) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεῖμ, β) ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλλινός, Ὁμ. Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γ) ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμ. Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. δ) ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, καί ε) ὁ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής τῆς Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Στήν Ἡμερίδα παρέστη καί ἀπνύθυνε χαιρετισμό ὁ Ἐπίσκοπος Μπαντσέν κ. Λογγίνος τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ προϊστάμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὁρους π. Σάββας. Ἐπίσης ὁ Μητροπο-

λίτης Λόβετς τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας κ. Γαβριήλ ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν π. Ματθαῖο Βουλκανέσκου, κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος καί ἀνέγνωσε τόν χαιρετισμό του.

Τό γενικό θέμα τῆς Ἡμερίδος ἀναπτύχθηκε σέ τέσσερις Συνεδρίες ἀπό τούς εἰσηγητές: τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πειραιῶς κ. Σεραφεῖμ, Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεον, Γλυφάδας κ. Παῦλον, Κυθήρων κ. Σεραφεῖμ, καί Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίαν, τούς πανεπιστημιακούς καθηγητές, τόν πρωτ. π. Γεώργιο Μεταλλινόν, τόν πρωτ. π. Θεόδωρο Ζήση, τόν κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, τόν πανοσ. ἀρχιμ. π. Σαράντη Σαράντο, διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τόν πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο Ἀναστασίου, τόν πρωτ. π. Πέτρο Heers, διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., τόν πρωτ. π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο, Θεολόγο, (Μr. Θεολογίας), ἐφημέριο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, τόν πανοσ. ἀρχιμ. π. Παῦλο Δημητρακόπουλο, Θεολόγο, (Μr. Θεολογίας), Διευθυντή τοῦ Γραφείου Αἰρέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τόν κ. Σταῦρο Μποζοβίτη, Θεολόγο-Συγγραφέα, μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ὁ «Σωτήρ» καί τόν πρωτ. π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο, Θεολόγο, κληρικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Ἀπό τίς εἰσηγήσεις καί τόν ἐπακολουθήσαντα διάλογο προέκυψε καί ἐκρίθηκε ὁμοφώνως τό παρά κάτω Ψήφισμα-Πόρισμα: [...]

[Τό Ψήφισμα κατακλείεται ὡς ἐξῆς:]

Συνοψίζοντας τά παρά πάνω, συμπεραίνουμε ὅτι ἡ μέλλουσα νά συγκληθεῖ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος δέν θά εἶναι οὔτε Μεγάλη, οὔτε Ἁγία, διότι μέ βάση τά μέχρι σήμερα δεδομένα, δέν προκύ-



πτει ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με την Συνοδική και Κανονική Παράδοση της Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας και ότι θα λειτουργήσει ὄντως ὡς γνήσια συνέχεια τῶν ἀρχαίων μεγάλων Οἰκουμενικῶν και Τοπικῶν Συνόδων. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο εἶναι διατυπωμένα τά δογματικοῦ χαρακτῆρος προσυνοδικά κείμενα δέν ἀφήνουν κανένα περιθώριο ἀμφιβολίας, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος **ἀποσκοπεῖ νά προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στους ἑτεροδόξους** και νά διευρύνει τά κανονικά και χαρισματικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, καμμία Πανορθόδοξη Σύνοδος δέν μπορεῖ νά ὀριοθετήσει διαφορετικά τήν μέχρι σήμερα ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ὑπάρχουν ἐπίσης ἐνδείξεις, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος θά προχωρήσει σέ καταδίκη τῶν συγχρόνων αἰρέσεων και πρωτίστως τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀντίθετα μάλιστα ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ μέλλουσα νά συγκληθεῖ Ἁγία και Μεγάλη Σύνοδος ἐπιχειρεῖ νά τήν νομιμοποιήσει και νά τήν ἐδραιώσει. Ὡστόσο, οἱ ὅποιες ἀποφάσεις της μέ οἰκουμενιστικό πνεῦμα εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι, ὅτι **δέν θά γίνουν δεκτές ἀπό τόν κλῆρο και τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ**, ἐνῶ ἡ ἴδια θά καταγραφεῖ στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὡς ψευδοσύνοδος.



«Ἡ Εὐρώπη πρέπει νά πάψει νά εἶναι λευκή»

Ἔχουν ξεσαλώσει οἱ νεοταξίτες. Δέν τηροῦν πλέον οὔτε τά προσχήματα. Ἀποκαλύπτουν ἀνοικτά τά σκοτεινά τους σχέδια. Παραθέτουμε ἐνδιαφέρουσα ἀνάρτηση τοῦ μπλόγκ *Κόκκινος Οὐρανός* (redskywarning) τῆς 1.4.2016.

«Ἡ Εὐρώπη πρέπει νά πάψει νά εἶναι

λευκή», εἶπε ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Frans Timmermans (video)

«Ἡ διαφορετικότητα τώρα σέ ὀρισμένα μέρη τῆς Εὐρώπης θεωρεῖται ἀπειλή», εἶπε.

«Ἡ διαφορετικότητα ἔρχεται μέ προκλήσεις. Ἀλλά **ἡ διαφορετικότητα εἶναι τό πεπρωμένο τῆς ἀνθρωπότητας**».

«Δέν πρόκειται νά ὑπάρχει, ἀκόμα και στά πύ ἀπομακρυσμένα μέρη τοῦ πλανήτη, ἕνα ἔθνος πού δέν θά ἔχει διαφορετικότητα στό μέλλον. Ἐκεῖ **ὀδεύει ἡ ἀνθρωπότητα**».

«Και ἐκεῖνοι οἱ πολιτικοί πού προσπαθοῦν νά περάσουν στους ψηφοφόρους τους τήν ἰδέα μᾶς κοινωνίας πού ἀποτελεῖται ἀποκλειστικά ἀπό ἄτομα ἑνός πολιτισμοῦ, προσπαθοῦν νά ἀπεικονίσουν ἕνα μέλλον βασισμένο σέ ἕνα παρελθόν πού δέν ὑπῆρξε ποτέ, ὡς ἐκ τούτου, αὐτό τό μέλλον δέν θά ὑπάρξει ποτέ».

«Ἡ Εὐρώπη **θά ἔχει διαφορετικότητα**, ὅπως και ὅλα τά ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου θά ἔχουν διαφορετικότητα».

«Τό μόνο ἐρώτημα εἶναι, πῶς μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ἐν λόγῳ διαφορετικότητα. Και ἡ ἀπάντησή μου σέ αὐτό εἶναι, μέ τήν ἐξασφάλιση ὅτι οἱ ἀξίες μας θά καθορίζουν τό πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε τήν διαφορετικότητα και ὄχι μέ τό νά παραιτηθοῦμε ἀπό τίς ἀξίες μας ἀρνούμενοι τήν διαφορετικότητα. Αὐτό θά μᾶς φέρει κάτω ὡς κοινωνία».

«Ἄν δέν τό κάνουμε αὐτό σωστά, πιστεύω πραγματικά ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν θά παραμείνει ἡ Εὐρώπη πού χτίσαμε. **Ἡ Εὐρώπη δέν θά παραμείνει ἕνα μέρος εἰρήνης και ἐλευθερίας, γιά πολύ καιρό**».

Καί σχολιάζει τό μπλόγκ:

Ἡ ὁμιλία αὐτή ἔγινε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ἀλλά ὑπῆρξε μιά πλήρης συσκότιση τῶν μέσων ἐνημέρωσης, τουλάχιστον στό διαδίκτυο.

Τό νά ἀκούγεται ἡ λέξη «ἐλευθερία» ἀπό Εὐρωκράτες εἶναι σάν νά ἀκοῦς τήν λέξη «ἀγάπη» ἀπό ἕνα βιαστή. Μιλοῦν μέ ὕφος «δημοκράτη» καί «ἀνθρωπιστῆ» καταπατώντας τήν βούληση τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καί ὑβρίζοντας καί κυνηγώντας ὅσους δέν ὑποτάσσονται στά σχέδιά τους. Μιλοῦν γιά «ἀξίες» χωρίς νά μᾶς ποῦν ποιές εἶναι αὐτές οἱ ἀξίες. Μιλοῦν γιά «ἀνάμειξη τῶν φυλῶν» ἢ «ἀνάμειξη τοῦ κόσμου», ἀλλά αὐτό ἀφορᾷ μόνο τίς πατρίδες τῶν Λευκῶν Εὐρωπαίων, ὅπου αὐτή ἡ «ἀνάμειξη» πρέπει νά ἐπιβληθεῖ μέ τό νόμο καί τήν βία. **Δέν ὑπάρχει καμμιά διεθνής πίεση γιά τήν ἐπιβολή τῆς διαφορετικότητας σέ κάποια ἀσιατική χώρα.** Δέν ὑπάρχει καμμιά διεθνής πίεση γιά τήν ἐπιβολή τῆς διαφορετικότητας σέ κάποια χώρα μαύρων. Αὐτό πού ἐπιζητοῦν καί τό ἀποκρῦβουν πίσω ἀπό ὠραίες λέξεις εἶναι ἡ **Λευκή Γενοκτονία**.

ΚΟ 1: Νά θυμίσουμε ὅτι ὁ Τίμμερμανς μαζί μέ τόν «Ἐπίτροπο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς» Δημήτριο Ἀβραμόπουλο, ὅταν ἐπισκέφτηκαν τήν Κῶ, γνώρισαν «θερμή ὑποδοχή» ἀπό τούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ.

ΚΟ 2: Νά θυμίσουμε ἐπίσης ὅτι ὁ κ. Τίμμερμανς εἶναι θαμώνας τῆς Λέσχης Bilderberg. (Ὅπως καί ὁ Ἀβραμόπουλος).



**«Θά δεῖτε τρεῖς φαμίλιες
σέ ἕνα σπίτι»**

Ὁ τίτλος τῆς ἀνάρτησης στό amfissa

newzblogspot.gr μέ ἡμερομηνία 6.4.2016 τά λέγει ὅλα: Πατροκοσμᾶς: «Θά δεῖτε τρεῖς φαμίλιες σέ ἕνα σπίτι» –ΟΗΕ καί Τζ. Σόρος δίνουν ἐπίδομα 300 εὐρώ γιά νά «φιλοξενηθοῦν» πρόσφυγες ἀπό ἑλληνικές οἰκογένειες!

Σχόλιο«Π»: Ἐλπίζουμε καί εὐχόμεθα οἱ Ἕλληνες νά ἀποστρέψουν τό πρόσωπό τους ἀπό τά ἀργύρια τῆς προδοσίας τῆς Πατρίδος.



Καταψηφίστε τόν Οἰκουμενισμό

Ὑπογράψτε τό κείμενο πού κυκλοφορεῖ μέ τίτλο: «Αἴτημα μελῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», στό ὁποῖο ἐπισημαίνονται τά ἐλλείμματα συνοδικότητος καί Ὁρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», πού εὐχόμεθα νά μὴν πραγματοποιηθεῖ τόν Ἰούνιο στήν Κρήτη.

Μέ τό κείμενο αὐτό ζητοῦμε ἀπὸ τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό καί νά ζητήσουν τήν ἀπόσυρση τοῦ ἐπίμαχου οἰκουμενιστικοῦ κειμένου «Σχέσεις τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τόν λοιπόν χριστιανικό κόσμον».

Πληροφορίες γιά τό κείμενο: Στή «Σύναξη Ὁρθοδόξων Ρωμηῶν “Φώτης Κόντογλου”», ΤΘ 107, 421 32 Τρίκαλα. Τηλ. 6989.77.50.03



Σοδομίτες καί ὄχι ὁμοφυλόφιλοι Μωαμεθανοί καί ὄχι μουσουλμάνοι

Φίλος Ἁγιορείτης Μοναχός μᾶς συνέστησε ἐν ἀγάπῃ τά ἐξῆς καί τόν εὐχαριστοῦμε. Ἀσπαζόμεθα καί ἐμεῖς τή γνώμη του.



1) Μή χρησιμοποιείτε, μᾶς εἶπε, τόν ὄρο «ὁμοφυλόφιλοι». Προτιμῆστε τόν γραφικό ὄρο «σοδομίτες». Πολλῶ μᾶλλον εἶναι λάθος νά χρησιμοποιοῦμε τόν ὄρο «ὁμόφυλοι», ὁ ὁποῖος δηλώνει ὁμαλή καί ὄχι ἀποκλίνουσα συμπεριφορά.

2) Μή χρησιμοποιείτε τόν ὄρο «μουσουλμάνοι» ἀλλά τόν ὄρο «μωαμεθανοί». Διότι, μουσουλμάνος σημαίνει πιστός. Ἄν ἐμεῖς τούς ὀνομάζουμε «πιστούς», τούς δίνουμε, τρόπον τινά, μόνοι μας τό δικαίωμα νά μᾶς ὀνομάζουν «ἀπίστους» (γκιαούρ στά τουρκικά). Ὁ ὄρος μωαμεθανός σημαίνει ὄπαδός τοῦ Μωάμεθ. Παραφθορές τοῦ ὄρου μωαμεθανός εἶναι καί οἱ ὄροι μωχαμετάνος καί μεμέτης, πού χρησιμοποιοῦσαν (σωστά) οἱ παλαιότεροι, γιά νά δηλώσουν αὐτούς, πού σήμερα (λανθασμένα) ὀνομάζουμε μουσουλμάνους.



Δύο ἀξιόλογα περιοδικά. Ἄναζητῆστε τα

Κυκλοφοροῦν ἀπό τή «Σύναξη Ὁρθοδόξων Ρωμῶν "Φώτης Κόντογλου"» δύο ἀξιόλογες ἐκδόσεις:

1. «Ἡ ἄρνηση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ὡς Ὁμολογία Πίστεως», τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγούμενου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων.

2. «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας». Μία Σύνοδος μέ ἔλλειμμα συνοδικότητας καί Ὁρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας», τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Πρόκειται γιά τήν ἀπομαγνητοφωνημένη μορφή τῆς τριώρης ἐκπομπῆς - συνομιλίας τοῦ κ. Λυκούργου Μαρκούδη, διευθυντοῦ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ

«Πειραϊκή Ἐκκλησία» μέ τόν καθηγητή κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη.

Γιά νά τά προμηθευθεῖτε (δωρεάν), γράψτε: «Σύναξη Ὁρθοδόξων Ρωμῶν "Φώτης Κόντογλου"» Τ.Θ. 107, Τρίκαλα 42132 Τηλ: 6989.77.50.03



Φταίει ὁ ἀρχηγός τῆς Μαφίας ἢ ἐκεῖνος πού τόν κάλεσε;

Ἐάν κάποιος ἀπευθύνει ἔκκληση γιά βοήθεια στόν ἀρχηγό τῆς Μαφίας καί ἐκεῖνος προθυμοποιηθεῖ νά βοηθήσει, γιά νά ἀποκομίσει ὀφέλη, ποιός φταίει; Ἐκεῖνος πού τόν κάλεσε ἢ ὁ ἄλλος πού ἀνταποκρίθηκε;

Ἡ ἀλληγορία ἀναφέρεται στήν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στήν ἀγιοτόκο Λέσβο στίς 16 Ἀπριλίου 2016, γιά νά βοηθήσει, ὅπως λένε, στήν εὐαισθητοποίηση τῆς διεθνούς κοινῆς γνώμης γιά τό «προσφυγικό». Ὅποιος καί ἂν κάλεσε τόν πάπα, τήν εὐθύνη ἔχει πρωτίστως αὐτός πού τόν κάλεσε καί ὄχι αὐτός πού ἀνταποκρίθηκε.

Στό θέμα τοῦ **ποιός τελικά κάλεσε τόν πάπα** στή Λέσβο οἱ πληροφορίες εἶναι (σκοπίμως;) ἀντικρουόμενες. Ἔχουμε **τήν ἴδια ἡμερομηνία** (5 Ἀπριλίου): **1.** Τό Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ., ἀπό τό ὁποῖο μαθαίνουμε ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἰερώνυμος ἔστειλε προσκλήσεις σέ Βατικανό, Π.Σ.Ε. καί ἄλλους ἰσχυρούς τῆς γῆς, γιά νά «βοηθήσουν» στό «προσφυγικό». **2. Τήν ἴδια ἡμερομηνία** ὁ Οἶκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος προσκαλεῖ τόν πάπα, ἐνῶ σύμφωνα μέ τήν Δ.Ι.Σ., ὑποτίθεται, ὅτι αὐτή κάλεσε τόν Πατριάρχη στή Λέσβο. Εἶναι ἀξιωματικό ὅτι ὁ πάπας, ἀπαντώντας, εὐχαριστεῖ τόν Πατριάρχη καί ὄχι τόν Ἀρχιεπίσκοπο. **3. Τήν ἴδια ἡμερομηνία**

ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπευθύνει πρόσκληση στὸν πάπα.

Νά θεωρήσουμε σύμπτωση τό ὅτι καί τά τρία ἔγγραφα ἔχουν τήν ἴδια ἡμερομηνία;

Πάντως, ὅπως καί νά ἔχει τό θέμα τοῦ ποιός τελικά τόν κάλεσε, σημασία ἔχει ὅτι ὁ πάπας **ἀνταποκρίθηκε, γιατί αὐτό τόν βοηθᾷ στό χτίσιμο τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ του προφίλ** ὡς «φιάνθρωπου» καί «προστάτη τῶν ἀδυνάτων»! Καί πετᾷ πυροτεχνήματα «νά πέσουν τά τείχη καί οἱ φράχτες, γιατί αὐτό δέν εἶναι –ὅπως λέγει– χριστιανικό».

Τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ, ὅμως, εἶ-

ναι μία ἀπό τίς καλύτερα φυλασσόμενες, μέ τείχη καί φρουρές, περιοχές στὸν πλανήτη.

Ὁ πάπας θά ἀπεδείκνυε ἐμπράκτως αὐτά πού λέγει, ἐάν ἔπαιρνε μερικές ἑκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες ἐκεῖ στό Βατικανό καί στήν παπική Δύση, νά τοὺς τρέφει μέ τά κέρδη τῆς παπικῆς «Τράπεζας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ἀπό τό ἐμπόριο ὄπλων!

Ἀλήθεια, ἂν ἀνταποκριθεῖ καί τό Π.Σ.Ε. στήν πρόσκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἰερωνύμου, τί θά κάνουμε; Νέες φιέστες στή Λέσβο;



ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση «Παρακαταθήκη»
Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 020007

Ἐκδότης - ὑπεύθυνος κατά τόν νόμο: Βασιλική σύζ. Ἡρ. Λαμπροπούλου

Σύμβουλος Ἐκδόσεως: Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης

Ἐκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζή Δ. Ἀγγελική

Ἐκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζή Δ. Ἀγγελική

Συνδρομή ἐσωτερικοῦ ἐτήσια: 10 €

Συνδρομή ἐξωτερικοῦ ἐτήσια: 30 €

Συνδρομή Κύπρου ἐτήσια: 15 €

Ἐπιστολές - Συνδρομές: Περιοδικόν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Τ.Θ. 18407, Τ.Κ. 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310.222.511, FAX: 2310.462.562

e-mail: parakatathiki@gmail.com

Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους καί ἀκολουθοῦν τήν ὀρθογραφία τους.

© ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.