



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 795

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ἐπί τῆ Ἑορτῆ τῶν Χριστουγέννων
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

*Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός,
ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ.*

(Κάθισμα Ἦχος δ')

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ψάλλει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καθώς ἐορτάζει τή Μεγάλῃ Ἑορτῇ τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι μεγάλη ἡ Ἑορτή αὐτή, διότι συναντοῦμε στό νόημα καί τό περιεχόμενό της τό Μυστήριον τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό Μυστήριον τῆς σωτηρίας μας ἐνεργούμενον. Εἶναι σημαντική αὐτή ἡ Ἑορτή, διότι δίδεται ἡ εὐκαιρία στόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς ἀλλά καί σέ ὅλους μαζί νά δοῦμε ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί ἀσφαλῶς, ὅταν ὁ ἱερός ὑμνογράφος μας καλεῖ νά δοῦμε πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός, δέν ἐννοεῖ ἀπλῶς τήν γεωγραφική τοπογραφία, δέν ζητᾶ ἀπλῶς νά δοῦμε στό χάρτη πού εὐρίσκεται ἡ Βηθλεέμ, δέν λέει ἀπλῶς νά πᾶμε στή Βηθλεέμ. Μᾶς μεταφέρει στό νόημα αὐτῆς τῆς αἰωνίου πόλεως, μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε τό νόημα ἑνός Σπηλαιίου πού ἔγινε ἀπό χῶρος εἰς τόν ὁποῖον κατοικοῦσαν τά ἄλογα ζῶα Θεοδέγμον Σπήλαιον, δηλαδή Σπήλαιο τό ὁποῖον ἐδέχθη τόν ἴδιο τόν Θεό. Εἶναι, λοιπόν, σημαντικό νά κατανοήσουμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔρχεται στή Γῆ καί δέν ἔρχεται ἡ Ἑορτή νά μᾶς θυμίση τά τοῦ παρελθόντος ἱερά γεγονότα, ἀλλά ἔρχεται νά μιλήση στήν καρδιά τοῦ καθενός μας καί νά μᾶς μεταφέρει σέ αὐτό τό νόημα πού τό Γεγονός αὐτό περικλείει καί πού ἔχει σχέση μέ τή ζωή τοῦ καθενός μας.

Ὁ Χριστός γεννᾶται! Ὁ Χριστός φανερῶνεται! Ὁ Χριστός ἔρχεται γιά μία ἀκόμη φορά γιά νά δώση στό ἀνθρώπινο γένος τί δυνατότητα νά ζήση τί μοναδική χαρά. Ἔρχεται γιά νά φέρη στόν κόσμον τήν εἰρήνη, τήν ἐνότητα, τήν ἀγάπη. Ὅμως ἀδελφοί μου, δέν ἀρκεῖ ἡ παρουσία τοῦ Θεανθρώπου στή Γῆ. Πρέπει καί ἐμεῖς οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς Γῆς νά ἀνεβοῦμε στόν Οὐρανό. Αὐτή ἀκριβῶς ἡ συνάντηση τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς γίνεται ἀπό τί μία πλευρά μέ τί Θεία Συγκατάβαση, δηλαδή ὁ ἴδιος ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά γίνῃ κατὰ χάριν καί κατὰ μετοχήν Θεός. Ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά βιώσῃ καί νά ζήσῃ αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου τί μοναδικότητα. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται νά δῆ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός γιά νά μπορέσῃ ἡ καρδιά τοῦ καθενός μας νά χωρέσῃ τόν Ἀχώρητο, νά δεχθῆ τόν ἴδιο τόν Θεό καί νά ζήσῃ τό Μυστήριον τῆς Καινῆς Κτίσεως.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καθὼς ἀφιερώνει τόν περίφημο θεολογικό λόγον εἰς τήν παροῦσα Ἑορτή, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει: «σήμερον οὐρανοῦ καί γῆς ὁμοτιμίαν ὄρω καί τῶν κάτω πρὸς τά ἐπέκεινα πάντων ἄνοδον, ἐφάμιλλον οὖσαν τῇ συγκαταβάσει τῶν ἄνω», δηλαδή «βλέπω σήμερον νά ἔχουν τήν ἴδια ἀξία ὁ Οὐρανός καί ἡ Γῆ καί βλέπω ὅλα αὐτά πού εὐρίσκονται κάτω νά πορεύονται πρὸς τήν ἄνοδο, ἡ ὁποία εἶναι ἐφάμιλλη πρὸς τί συγκατάβαση τῶν ἄνω». Αὐτή δηλαδή ἡ κατάβαση τοῦ Θεοῦ σημαίνει ἀνάβαση δική μας στή Δόξα τοῦ Οὐρανοῦ. Κατεβαίνει ὁ Οὐρανός γιά νά ἀνέβῃ ἡ Γῆ. Κατεβαίνει ὁ Οὐρανός γιά νά ἀνέβῃ ὁ ἄνθρωπος.

Στὴν ἐποχή πού ζοῦμε, μία ἐποχή πολλῶν δυσκολιῶν καί προβλημάτων, πολλῶν συγκρούσεων καί πολλῶν ἀντιθέσεων, σέ μία ἐποχή πού ὑπάρχει τό πρόβλημα τῶν ἀστέγων, τῶν ἀνθρώπων πού χάνουν τά σπίτια τους καί δέν ἔχουν τόπο νά μείνουν, σέ μία ἐποχή πού βλέπουμε νά ὑπάρχη παντοῦ ὁ πόνος καί ἡ ὀδύνη ἔρχεται τό Μήνυμα μέσα ἀπό τήν Ἑορτή πού ἐορτάζουμε. Καί ἀκοῦμε καί πάλι τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ νά λέγῃ: «Ὁ προαιώνιος καί ἀπερίληπτος καί παντοκράτωρ Λόγος ὡς ἀνέστιος, ἄστεγος, ἄοικος ἐν σπηλαίῳ νῦν κατὰ σάρκα τίκεται, καί ὡς βρέφος ἐπί φάτνης προτίθεται, καί ὀφθαλμοῖς ὀραῖται καί χερσὶ ψηλαφᾶται καί σπαργάνων περιελεῖται σειραῖς». Αὐτή ἀκριβῶς ἡ συγκατάβαση τῆς Θείας Ἀγάπης, αὐτή ἡ Ὑποποιός ταπείνωση, αὐτή ἡ εὐλογημένη ταπείνωση, τήν ὁποία ἔκανε στολή ὁ Θεός καί τήν ἐφόρεσε καί ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἐμᾶς χωρὶς ἁμαρτίαν καί ἦλθε χωρὶς νά ἔχει δική του ἐστία, γεννᾶται σέ ἓνα Σπήλαιον καί τίκεται κατὰ σάρκα ὡς βρέφος στή φάτνη καί ἔρχεται ἀκριβῶς σέ ὅλους μας νά δώση τί δυνατότητα νά Τόν ψηλαφήσουμε μέ τά χέρια, γιά νά δώση αὐτή τί δυνατότητα πού μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά βιώσῃ καθὼς Τόν προσεγγίζει.

Ναί, ἀδελφοί μου, μποροῦμε καί σήμερον, μποροῦμε καί κάθε στιγμή νά δοῦμε πού γεννιέται ὁ Χριστός. «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Ἐγεννήθη ὁ Χριστός στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Καί σήμερον ὁ Χριστός γεννᾶται σέ κάθε καρδιά πού ἀνοίγει τήν πόρτα τῆς ψυχῆς, σέ κάθε ἄνθρωπο πού δέχεται τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Σπήλαιο Θεοδέγμον. Γιά νά δεχθοῦμε, ὅμως, τόν

Χριστό στή ζωή μας πρέπει νά ἔχουμε τίς προϋποθέσεις τοῦ ταπεινοῦ φρονήματος. Γιά νά ζήσουμε τό μεγαλεῖο τῆς Θεότητος πρέπει νά ἔχουμε τό ἀντίκρουσμα τοῦ ταπεινοῦ βιώματος, πρέπει νά ἔχουμε ἀπωθήσει τό μάταιο φρόνημα, πρέπει νά ἔχουμε καθάριση τούς ἑαυτούς μας ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος καί πρέπει νά ἔχουμε ἐπίγνωση ὅτι καθώς ἐορτάζουμε τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ δίδουμε στόν ἑαυτό μας τή δυνατότητα νά χαρῆ γιά τή δική μας γέννηση. Ἐορτάζοντας τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐορτάζουμε τή δική μας γέννηση στήν Καινούργια Ζωή, στή Ζωή τῆς Ἀφθαρσίας καί τῆς Ἀθανασίας, στή Ζωή τῆς Καταλλαγῆς καί τῆς Συμφιλίωσης ἀνάμεσα στόν Θεόν καί τόν Ἄνθρωπον.

Ἔχουν περάσει πλέον δύο χιλιάδες χρόνια ἀπό τότε. Τό Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων παραμένει πάντοτε ἐπίκαιρο. «Ἐπί γῆς εἰρήνην, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Τό Μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Αἰώνιον Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων πού ἔρχεται νά ἐνώσῃ τά διεστῶτα, πού φέρνει πολύ κοντά τόν Οὐρανό καί τή Γῆ στήν ἐγγύτητα τῆς ἐνότητος· μᾶς ἐνόητος πού καλούμεθα ὅλοι μας νά ζήσουμε στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού γεννᾶται ἐκ τῆς Παρθένου.

Εὐχομαι ἀπό καρδίας τά φετεινά Χριστούγεννα γιά τή ζωή ὅλων μας νά εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς καινούργιας πορείας, μιᾶς νέας προσπαθείας καί μιᾶς ἄλλης προσεγγίσεως στό Μυστήριον τῆς Ἐορτῆς πού κάνει τά παιδιά νά χαίρονται, πού δίδει τή δυνατότητα στους μεγάλους νά γίνουν παιδιά καί πού δίδει τήν εὐκαιρία σέ ὅλους νά ζήσουν τή χαρά καί τή δόξα, πού ἔζησε ἐκεῖνο τό ἄσημο Σπίλαιο τῆς Βηθλεέμ· ἐκεῖ ὅπου ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἐκεῖ ὅπου γεννᾶται καί σήμερον ὁ Χριστός καί δίδει τή δυνατότητα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς νά γεννηθῆ μέσα στή δική σου, μέσα στή δική μου, μέσα στή δική μας καρδιά. Καλά Χριστούγεννα καί ἡ εὐλογία τοῦ δι ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου νά χαρίσῃ στίς καρδιές μας τήν ἀκακία καί τή μεθεκτική διάθεση στή Δόξα τοῦ Οὐρανοῦ, στήν ἄκτιστον Χάριν, στό Φῶς γιά τό ὅποῖον ὁ Ἄστηρ ἔρχεται νά ὀδηγήσῃ τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς διά νά φθάσουμε καί νά βροῦμε τόν τόπον, ὅπου ἐγεννήθη ὁ Χριστός.

Ἔτη Πολλά

καί ἐν παντί παρά τοῦ δι' ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου εὐλογημένα



Διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Ἀαγκαδᾶ, Λιπῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

* Να ἀναγνωσθῆ εὐκρινῶς τήν ἡμέραν τῆς ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατὰ τό Κοινωνικόν.-