

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια

Τά παιδιά: Ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου!



Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Νικολάου καί Ἰωάννας ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2011 ἕως 2020, Ν. Μαγνησίας. Βλ. σελ. 9.

ΤΕΥΧΟΣ
171/2021

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένωσης Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 43ο, αρ. φύλλου 171

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021

Ακαδημίας 78Α — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης-εκδότης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «Leridis printing solutions»,
Κορωπί Άττικής ☎ 210-66.30.990.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σέ όσους τή ζητήσουν. Δεκτές οι προ-
αιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζεῖν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν
καὶ φιλογονεῖν».**



«Πελαργίζεῖν» σημαίνει: μίμηση
τῶν πελαργῶν, ποὺ εἶναι πτηνά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πο-
λύτεκνα, φιλόστοργα, ἀλλά
καὶ φιλογονικά! Γι' αὐτὸ ἡ τι-
μὴ-εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς

γονεῖς λέγεται «ἀντιπελάργωσις» (Ἄγιος Βασί-
λειος ὁ Μέγας, PG 29, 176C). Εἶναι τὸ σύμβολο
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.



Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

● Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μη κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεῖ ὡς
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ἀπόρων Ὑ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό
ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και ἄνω,
ἀνήλικα ἢ σπουδάζοντα.

● **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 ἢ 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν,
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, ἀλλά και ΑΓΑΜΩΝ
μητέρων και γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες
πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 5), γίνο-
νται κατ' ἐξαιρέση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό
Οικογενειακῆς Καταστάσεως, ὑγείας-Κρα-
τικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς και οἰκογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

● **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**
τρόφιμα, ἱματισμό καινούργη ἢ σέ καλή
και καθαρή κατάσταση (κυρίως γιά παι-
διά, ἐφήβους και νέους), κλινοσκεπάσμα-
τα, οἰκιακά σκευή, βιβλία, σχολικά εἶδη,
παιχνίδια κλπ., χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώ-
ων Πολυτέκνων ἀδελφῶν μας.

● **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:**

✓ βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας και
ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή (σελ. 14-15).

✓ Οἱ Δωρητές μας, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ,
μποροῦν νά ἀποστείλουν χρηματική δωρεά
και μέσω **PayPal** (βλ. www.pefip.gr).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGRAA**
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**
- Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, ΜΟΝΟ μέ
κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Σωματεῖου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει πληροφορίες.
- **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οἱ Φίλοι-Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν
Τράπεζα, νά μέσ ἀποστέλλουν τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (μέ Email ἢ Fax),
ἐπειδή οἱ Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ μέ: ● ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ● ΕΥΛΟΓΙΑ-Σύσταση
τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος και Κύπρου ● ΕΠΑΙΝΟ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αθηνῶν κ.ἄ.



ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ...!

Η νέα σχολική χρονιά, πηγή προσμονής και χαράς για τους μικρούς μας φίλους, ξεκίνησε. Όπως κάθε χρόνο, από τη στήλη αυτή, κάνουμε **έκκληση** στους Φίλους Αναγνώστες να συνδράμουν στο έργο της άρωγής των Πολυτέκνων Οικογενειών, πού ιδιαίτερα τό μήνα αυτό δοκιμάζονται από τό πρόσθετο βάρος τής αγοράς των σχολικών ειδών! Άν μιās μέσης Οικογένειας ό προϋπολογισμός επιβαρύνεται αισθητά από τά έξοδα αυτά, είναι εύκολο νά φανταστούμε πόσο - αναλογικά - δυσβάστακτο καθίσταται τό κόστος αυτό για μιá Ύπερπολύτεκνη και Πολύτεκνη Οικογένεια.

Μέ τή βοήθεια του Θεού και φέτος, παρά τίς δυσκολίες πού έχουν ένσκήψει στή Χώρα μας, θά συμπαρασταθούμε στο μέτρο του δυνατού στις αγαπητές μας Πολύτεκνες Οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας νά στηρίξουμε τά παιδιά στήν προσπάθειά τους για πρόοδο και προκοπή. Έτσι παίρνουμε κι έμεις μερίδιο από τή χαρά τους και τά καμαρώνουμε βλέποντάς τα νά προχωρούν και νά διακρίνονται, παρά τίς αντιξοότητες πού αντιμετωπίζουν.

Μέ δεδομένο τό κόστος τής προσπάθειας, αλλά και τήν άμέριστη δική σας αγάπη και ύποστήριξη, αγαπητοί μας Άναγνώστες, εύχαριστώντας έκ των προτέρων, εύελπιστούμε και αναμένουμε τήν πολύτιμη βοήθειά σας. Καλή σχολική χρονιά!



Ένα ελάχιστο δείγμα από τά σχολικά πού έτοιμάσαμε για τους μικρούς μας Φίλους στήν έναρξη τής περσινής σχολικής χρονιάς. Μέ τή βοήθειά σας ελπίζουμε ότι και φέτος θά ανταποκριθούμε στις εκατοντάδες έκκλησεις των Πολυτέκνων Οικογενειών και θά μοιράσουμε χαμόγελα στά πολλά-πολλά χαριτωμένα παιδιά τους!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ:

- Τετράδια θεμάτων (2θεμα, 3θεμα, 4θεμα)
- τετράδια 30φ.-50φ.-80φ.-100φ., άπλά, χρωματιστά, αντιγραφής, μαθηματικών, μουσικής
- τσάντες
- μολύβια
- γόμες
- στυλό
- ξύστρες
- μαρκαδόρους
- ξυλομπογιές
- χαρτί φωτοτυπικού (πακέτο)
- εύρετήρια
- χάρακες-γεωμετρικά όργανα
- μπλόκ ζωγραφικής
- τέμπερες
- διορθωτικά
- ντοσιέ
- κόλλες (στίκ και ύγρές)
- διαφάνειες
- φόρμες γυμναστικής
- άθλητικά παπούτσια
- και... ό,τιδήποτε άλλο έχουμε ξεχάσει.



Άκολουθείστε τή σελίδα τής Π.Ε.Φ.Π. στο Facebook:
<https://www.facebook.com/pefip>

Caterina Scorsone:

Η κόρη της γεννήθηκε με σύνδρομο Down καί είναι υπέροχη, όπως όλα τὰ παιδιά!

Στήν Ελλάδα, όπως και τήν Κύπρο, δυστυχώς, τὰ παιδιά μέ τρισωμία 21 ή όπως είναι γνωστό μέ σύνδρομο Down αντιμετωπίζονται ως «παιδιά ενός κατώτερου Θεού». Μάλιστα, όταν διαγιγνώσκονται, από τήν εμβρυϊκή ήδη ηλικία, μέ μεγάλη ή μικρή πιθανότητα (γιατί για πιθανότητες πρόκειται και όχι για 100% ακρίβεια) νά πάσχουν, ή άμεση και πολλές φορές πιεστική αντίδραση τών γιατρών είναι νά προτείνουν στους γονείς τήν έκτρωση.

Όμως, τόσο στή Χώρα μας, όσο και στό έξωτερικό υπάρχουν ακόμα μητέρες πού σέβονται τήν ιερότητα και τή μοναδικότητα τής ζωής και δέν προχωρούν σέ έκτρωση, αλλά φέρνουν στόν κόσμο τὰ άθωα μωράκια τους. **Καί τότε μένουν έκθαμβες για τήν άπλετη αγάπη, τή χαρά και τό φως πού τούς ανταποδίδουν.** Μιά τέτοια περίπτωση παρουσιάζουμε εδώ.



Τὰ παιδιά μέ σύνδρομο Down δέν είναι τὰ αδύναμα παιδιά τής οικογένειας. Είναι άπλως παιδιά, όπως είναι όλα τὰ υπόλοιπα. Καί ή διάσημη Καναδή ήθοποιός Caterina Scorsone*, ως μαμά μιās κόρης μέ σύνδρομο Down, μάς τό επιβεβαιώνει, λέγοντας σέ μιιά συνέντευξη της για τήν άξιαγάπητη κορούλα της Pippa: «Ο μόνος τρόπος νά μήν εντοπίσεις τήν τελειότητα, είναι νά τήν ψάχνεις κάπου άλλου».

Η πρωταγωνίστρια τής δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Grey's Anatomy» έχει τρεις (3) κόρες, τήν 9χρονη Eliza, τήν 2χρονη Lucky και τήν 5χρονη Pippa. Πέντε χρόνια πού άλλαξαν τή φιλοσοφία της περί μητρότητας. Μιλώντας, λοιπόν, για τήν Pippa, ή Caterina Scorsone ανέφερε ότι δέν θά μπορούσε νά είναι πιό χαρούμενη μαμά και συμπλήρωσε ότι «ή διαφορετικότητά της έχει συμπληρώσει τή ζωή μου και τήν οικογένειά μας». Ώστόσο, παραδέχεται πώς τὰ συναισθήματά της ήταν διαφορετικά στήν αρχή. «Όταν γεννήθηκε ή κόρη μου, φοβόμουν. Δέν ήξερα τίποτα για τήν τρισωμία 21, τό όνομα μιās άκολουθίας ενός τρίτου αντιγράφου του 21ου χρωμοσώματος, γνωστότερο ως σύνδρομο Down. Δέν ήξερα τίποτα. Τό μόνο πού ήξερα για τό σύνδρομο αυτό ήταν ότι οι άνθρωποι τό αντιμετωπίζαν

* Η ήθοποιός γεννήθηκε τό 1981 και μεγάλωσε σέ Πολύτεκνη Οικογένεια μέ 5 παιδιά. Μετά τή γέννηση τής κόρης της Pippa επικεντρώθηκε μέ ζήλο στήν υποστήριξη τών δικαιωμάτων όσων έχουν γνωστικές διαφορές και άναπηρίες.

μέ φόβο. Όπότε σκέφτηκα ότι πρέπει νά τό αντιμετώπισω καί ἐγώ μέ τόν ἴδιο τρόπο».

«Ἡ κόρη μου εἶναι τέλεια, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι!»

«Ὁ χειρότερος ἐχθρός τῆς διαφορετικότητας εἶναι ἡ προκατάληψη. Ἐάν ὀριοθετεῖς τή σκέψη τοῦ μυαλοῦ σου ἀπέναντι σέ ὅ,τι διαφορετικό ἔρχεται στή ζωή σου, τότε δέν θά μάθεις ποτέ τί ἔχει νά σοῦ προσφέρει πραγματικά». Καί ἡ Caterina Scorsone ἀλλάξε γρήγορα τή νοοτροπία της. Ἀποδέχθηκε τή διαφορετικότητα τῆς Pippa, ὡς μιᾶ ιδιαίτερη προσωπικότητα. «Ἄνοιξε μιᾶ πόρτα στή ζωή μου πρὸς τό καλύτερο», ἀνέφερε ἡ ἡθοποιός γιά τήν κόρη της. «Ξαφνικά ἔγινε ξεκάθαρο», λέει, καί προσθέτει: «**Δέν ὑπάρχει πρότυπο ἀνθρώπου. Κανείς δέν γεννήθηκε τέλειος. Οἱ μετρήσεις τῆς τελειότητας εἶναι ὑποκειμενικές ἀνάλογα μέ τό ἄτομο πού τίς μετράει. Ἡ κόρη μου εἶναι τέλεια, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι.**»

Σέ μιᾶ ἄλλη συνέντευξή της εἶχε δηλώσει: «Πολλοί γονεῖς ὅταν μαθαίνουν ὅτι τό νέο μωρό τους ἔχει σύνδρομο Down, ἀνησυχοῦν γιά τό ἀντίκτυπο πού θά ἔχει αὐτό στά ἄλλα τους παιδιά. Μακάρι νά μπορούσα νά δείξω σέ ὅλους τή χαρά, τή γλυκύτητα καί τήν ἀγάπη μέ τά ὅποια ἔχει γεμίσει ἡ οἰκογένειά μας ἀπό τότε πού γεννήθηκε ἡ Pippa... Ἦταν πραγματικά τό μεγαλύτερο δῶρο πού θά μπορούσα νά κάνω στήν ἀδελφή της...».

Ἡ Caterina Scorsone, ἔκανε αὐτό πού πολλοί διστάζουν νά κάνουν καί μόνο κερδισμένη βγῆκε. «**Ἡ γέννηση ἑνός μωροῦ μέ σύνδρομο Down εἶναι κάτι πού πρέπει νά ἀποτελεῖ λόγο χαρᾶς παρά φόβου,**» ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων στό τέλος τῆς συνέντευξής της.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τοὺς ΝΕΟΥΣ —, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔσω κάποιοι ὠρῶν καί ἡμερῶν, μέ ὅποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἐπόμενης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού δέν ἐπιτρέπουν στό ἔμβρυο νά ἐμφυτευτεῖ στή μήτρα τῆς μητέρας καί ἀποβάλλεται). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι» (ὅταν συναινοῦν), ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποὶ συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπὸν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμοῦ ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, ἄς μὴ δυσκολευθεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνηγορεῖται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὀδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἢ τηλεφωνεῖτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημιζονται πειστικά. Ἐνημερωθεῖτε ὑπεύθυνα καί ἀπό τήν ἴστοσελίδα: www.afistemenziso.gr. Ζητήστε μας σχετικά ἐντυπα, πού διαθέτομε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνετα ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509.
E-mail: info@pefip.gr.

**Ἀφῆστε με
νά ζήσω!**



Μιά θλιβερή διαφημιστική έκστρατεία:

«Ένας Πλανήτης, Ένα Παιδί»!



«Τό πιό ώραϊο (!) δώρο πού μορδεϊς νά κάνεις στό πρῶτο σου παιδί, εἶναι νά μήν κάνεις ἄλλο»... (τό μήνυμα μιᾶς ἀπό τίς ἀφίσες τους, σέ στάση λεωφορρείων).

Καί οἱ λόγοι πού ἐπικαλοῦνται; Ὁ κίνδυνος ἀπό τήν κλιματική ἀλλαγὴ!... Ἰσχυρίζονται ὅτι μειώνοντας τόν πληθυσμό τοῦ Πλανήτη, θά μειωθεῖ τό ἀποτύπωμα ἀνθρώπου, πού ἀφήνουν οἱ ἄνθρωποι κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς τους, κι ἔτσι θά «σωθεῖ» ἡ Γῆ! Μάλιστα, δημοσιεύουν μελέτες σχετικά μέ τήν ἐξοικονόμηση πόρων πού αὐτό θά ἐπιφέρει.

Ἡ παράνοια τοῦ ἄκρατου ἐγωῖσμοῦ σέ ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς! Βέβαια, οὔτε λόγος γιά μείωση τῶν βιομηχανικῶν ρύπων πού ἐκπέμπουν τά ἀνεπτυγμένα καί ἀναπτυσσόμενα Κράτη, μολύνοντας ἀνεπανόρθωτα τόν Πλανήτη μας. Οὔτε λόγος γιά δίκαιη κατανομή τοῦ παγκόσμιου πλούτου, πού τόν νέμονται, στή συντριπτική πλειοψηφία του, κάποιες ἑκατοντάδες οἰκογένειες ἀνά τόν κόσμο. Οὔτε λόγος τά πλούσια κράτη νά βοηθήσουν οὐσιαστικά τά ἀσθενέστερα, ἀντί νά καταληστεύουν τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τους.

Καί ἴσως κάποιιοι ἀναγνώστες μας, διαβάζοντας γι' αὐτή τήν καμπάνια, μορδεῖ νά ἰσχυριστοῦν ὅτι αὐτά γίνονται στήν Ἀμερική... Ἐμεῖς, δυστυχῶς, δέν χρειαζόμαστε καμπάνιες γιά νά καταδικάσουμε τό Ἔθνος μας στή δημογραφική ἐξαφάνιση! Ἦδη ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, στή μαστιζόμενη ἀπό τήν ὑπογεννητικότητα Χώρα μας, ἡ πλειοψηφία ἐπιλέγει νά γεννᾷ μόνο ἓνα (1) παιδί ἢ τό πολύ δύο (2). Γι' ἄλλη μιᾶ χρονιά, τό 2020, οἱ θάνατοι στή Χώρα μας ἦταν περισσό-

τεροι κατά 46.234 από τις γεννήσεις. Ένας δημογραφικός κατήφορος είναι σέ εξέλιξη...!

Άς ευχηθούμε, νά μᾶς φωτίσει ὁ Θεός, πρὶν εἶναι πολὺ ἄργά (ἐάν δέν εἶναι ἤδη), ν' ἀλλάξουμε πορεία καὶ νά ἐπιστρέψουμε στὴν πατροπαράδοτη ἀγάπη μας, ὡς Ἕλληνες, στὴν Οἰκογένεια, τὰ παιδιά, ὅσα δώσει ὁ Πανάγαθος, καὶ τὴν εὐλογημένη τεκνογονία.



Τό δημογραφικό ρολόι μετράει αντίστροφα...!

Κι ἐνῶ στό ἐξωτερικό συμβαίνουν τὰ ἀνωτέρω θλιβερά, στή Χώρα μας, πού μαστίζεται ἀπό τὴν ὑπογεννητικότητα, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρά. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιάς, προβληματιζόμενοι παρατηροῦμε τὰ δεδομένα, ὅπως ἀναφέρονται σέ δημοσιεύματα: «τό παράπλευρο συμπέρασμα πού προκύπτει ἀπό τὴ σύγκριση τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση καὶ τοῦ ἐκτιμώμενου πραγματικοῦ κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1960, εἶναι ὅτι ὁ δημογραφικός “Ἡρώδης” κατὰ τὰ τελευταῖα 55-60 χρόνια “ἀφάνισε” πάνω ἀπὸ 1.000.000 μαθητές στά Νηπιαγωγεῖα καὶ τὰ Δημοτικά, δηλαδή οἱ μαθητές αὐτοὶ μειώθηκαν κατὰ 1.000.000»! (Δημήτρης Στεργίου, www.ot.gr, 15.7.21).

Μάλιστα, πρὶν λίγες ἡμέρες ἀνακοινώθηκε, ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ κλείσιμο σαράντα (40) σχολείων στὴν Περιφέρεια Ἡπείρου, ἐνῶ ἄλλα τριάντα ὀκτώ (38) δέν θά λειτουργήσουν στὴν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ



Θράκης. Μιλᾶμε γιὰ δεκάδες Νηπιαγωγεῖα καὶ Δημοτικά Σχολεῖα πού ἐρημώνουν. Κι ἐνῶ συμβαίνουν αὐτά, οἱ κυβερνῶντες, σχεδόν διαχρονικά, συνεχίζουν τὴν ἀντιοικογενειακὴ τους πολιτικὴ, καταργώντας ἐπιδόματα, καὶ προωθώντας τὶς ἐκτρώσεις καὶ ὀτιδήποτε ἀρνητικό πού ἐνισχύει καὶ ἐπιταχύνει τὸ δημογραφικό μας κατήφορο. Ἀλλά, ὅπως δυστυχῶς δήλωσε καὶ ἡ κα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἡ λύση (!) δέν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ... τοὺς μετανάστες (Ἐφημ. «Δημοκρατία», 4.6.21, σελ. 5). Ἀλίμονο στό Ἔθνος μας...!

Ἡμερ-ωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

• Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καὶ Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καὶ Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Γιὰ τὴν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμὰ νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

• Γιά ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

Καθημερινὰ 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καὶ Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιὰ Πολυτέκνους καὶ τὰ τέκνα τους: Τρίτη καὶ Πέμπτη 8.00 π.μ.–3.00 μ.μ., ☎ 210.38.08.826 (Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου).





ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ **ΕΠΙΚΟΙ**

- «Στήν Πολύτεκνη Οικογένεια υπάρχει ή ατμόσφαιρα τής θυσίας καί τής αγάπης...».



Πολύτεκνη Οικογένεια Παύλου καί Έλένης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα από 2014 έως 2021, Ν. Αιτωλ/νίας.

Τά χαριτωμένα παιδάκια τους είναι όλα μικρά, τό μεγαλύτερο πηγαίνει Β΄ Δημοτικού καί τό μικρότερο είναι μόλις 8 μηνών. Ο πατέρας δέν έχει μόνιμη εργασία, αλλά κάνει μεροκάματα όπου βρεί, ενώ ή μητέρα μεγαλώνει τά βλαστάρια τους. Όπως μᾶς γράφουν, δέν έχουν δικό τους σπίτι, αλλά μένουν μέ ενοίκιο.

Παρ' όλες, όμως, τίς δυσκολίες είναι χαρούμενοι καί δοξάζουν τό Θεό γιά τίς εὐλογίες Του καί πρωτίστως γιά τή μεγαλύτερη ἀπ' όλες, πού είναι τ' αξιαγάπητα παιδιά τους! Η φωτογραφία είναι ἀπό τή Βάπτιση τής μικρότερης κόρης τους, ή όποία έλαβε τό όνομα Παΐσια, πρὸς τιμήν του Ἁγίου Παΐσιου του Ἁγιορείτου. Ο Ἅγιος, τόν όποιο εΐχαμε τήν εὐλογία νά γνωρίσουμε, ἀγαπούσε πολύ τούς Πολυτέκνους, αλλά καί τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἄλλωστε, αὐτός εΐχε δώσει τήν εὐλογία του στόν μακαριστό Ἰδρυτή του Συλλόγου μας π. Νικόδημο γιά τήν ίδρυση καί τή συνέχιση τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Νά χαιρέστε, ἀγαπητοί φίλοι, τήν εὐλογημένη «κατ' οἶκον ἐκκλησία» σας. Ἐμεῖς, ὡς Π.Ε.ΦΙ.Π., αλλά πιστεύουμε καί οἱ Φίλοι Δωρητές μας θά εΐμαστε, μέ τή βοήθεια του Θεοῦ, πάντοτε δίπλα σας.

«Νιώθουμε πολύ εὐλογημένοι καί δοξάζουμε κάθε μέρα τόν Πανάγαθο Θεό, ό Ὅποιος ἀγαπάει καί φροντίζει ιδιαίτερα τούς Πολυτέκνους. Στήν Πολύτεκνη Οικογένεια υπάρχει ή ατμόσφαιρα θυσίας καί αγάπης. Οἱ δυσκολίες είναι πολλές, αλλά δέν μᾶς αφήνει ποτέ ό Θεός.

Ο σύζυγός μου είναι ψυκτικός κι εγώ ασχολούμαι καθημερινά μέ τή φροντίδα τών μικρών παιδιών μας. Μένουμε σ' ένα σπιτάκι μέ ενοίκιο, οἱ ανάγκες είναι πολλές καί καθημερινές... Ὅποιαδήποτε βοήθεια ἀπό εσᾶς θά ήταν μεγάλη χαρά γιά εμάς.

Τό έργο σας είναι μεγάλο καί δύσκολο καί θέλουμε νά σας εὐχαριστήσουμε πολύ γιά όλα. Ο Θεός νά είναι μαζί σας καί ή Παναγία μας νά σας σκεπάζει...». (24.8.2021).

Σχόλιο Συντάξεως: Προκειται γιά μιᾶ αξιοθαύμαστη Πολύτεκνη Οικογένεια.

• «Δίχως λουλούδια και παιδιά, ποιά θά 'χε ό κόσμος όμορφιά;»

Σάν ένα «μπουκέτο» όμορφα λουλούδια είναι και τά χαριτωμένα παιδιά τής φωτογραφίας στήν άγκαλιά τών ευτυχισμένων γονιών τους.

Τήν Οικόγένεια γνωρίσαμε πρόσφατα, μόλις πρίν λίγους μήνες. Έργάζεται μόνο ό πατέρας, ενώ ή μητέρα άσχολείται μέ τήν άνατροφή τών μικρών παιδιών τους. Διαμένουν μέ ένοίκιο και οι καθημερινές άνάγκες τους είναι μεγάλες.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ τίς μικρές δυνάμεις της θά είναι κοντά τους, και τό 'ίδιο ελπίζουμε κι έσείς αγαπητοί Φίλοι μας Άναγνώστες, γιατί «*άδελφός υπό άδελφού βοηθούμενος ως πόλις όχυρά και ύψηλή...*» (Παροιμ. 18, 19)!

Πολύτεκνη Οικόγένεια Νικολάου και Δήμητρας ΒΕΛΕΝΤΖΑ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα από 2010 έως 2021, Ν. Αττικής.



Συνέχεια από τό έξώφυλλο.

• Ή οικογενειακή παράδοση τής Πολυτεκνίας συνεχίζεται...!



Ή υπερπολύτεκνη Οικόγένεια Νικολάου και Ίωάννας ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, μέ 6 παιδιά, γεν. 2011–2020, Ν. Μαγνησίας.

Όσο υπάρχουν τέτοιες εύλογημένες Οικόγένειες στήν Πατρίδα μας, τίποτα δέν έχει χαθεί... κι άς είναι μειοψηφία. Γιατί, όπως ό Άπόστολος Παύλος γράφει: «*ούκ οΐδατε όπι μικρά ζύμη όλον τό φύραμα ζυμοΐ;*» (Α΄ Κορ. 5, 6)!

Ή φωτογραφία από τήν πρόσφατη Βάπτιση του τελευταίου παιδιού τους, πού τό όνόμασαν Παΐσια, πρός τιμήν του μεγάλου συγχρόνου Αγίου Παΐσιου του Άγιορείτου.

Νά σάς ζήσουν, αγαπητοί μας φίλοι, τά αξιαγάπητα παιδιά σας, νά σάς χαρίζει ό Πανάγαθος Θεός μας «*εύλογίες πνευματικές*» και νά σάς αξιώσει «*ιδείν τέκνα τέκνων*» (Άκολουθία του Γάμου)!

Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά όταν βλέπουμε παιδιά Πολυτέκνων Οικόγενειών νά δημιουργούν τίς δικές τους Πολύτεκνες Οικόγένειες. Και αυτό στήν έποχή μας προσλαμβάνει ιδιαίτερη αξία, γιατί τό πνεύμα τής κοινωνίας μας είναι σε γενικές γραμμές έχθρικό πρός τήν Πολυτεκνία. Τό θυσιαστικό παράδειγμα, όμως, τών γονέων τους και οι ώρσες άναμνήσεις τους από τίς μεγάλες Οικόγένειές τους, αλλά και ή αγάπη τους στά παιδιά, τούς οδηγούν νά άψηφίσουν τίς «σειρήνες» και νά εισέλθουν στο δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα ύπεροχο και θαυμαστό «στάδιο» τής Πολυτεκνίας. Αυτό συμβαίνει και μέ τήν έδώ παρουσιαζόμενη Ή υπερπολύτεκνη Οικόγένεια.

Ό πατέρας είναι τό 8ο από τά 9 παιδιά τής Ή υπερπολύτεκνης Οικόγενείας Άθανασίου και Ήλιάδας Μπιρμπίλη (μέ 28 έγγόνια, έως τώρα), τήν όποία ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τή χαρά νά γνωρίζει από τό 1981. Ένώ και ή μητέρα προέρχεται από Πολύτεκνη Οικόγένεια μέ 4 κόρες.

Πρόκειται γιά μιá ώραία Οικόγένεια μέ μικρά παιδιά, πού τή χαρακτηρίζει ή βαθιά πίστη στο Θεό και ή συνειδητή έκκλησιαστική ζωή.

«Ἡμέρα τοῦ Παιδιοῦ» σέ Ὁρθόδοξη Ἐνορία τοῦ Ἐξωτερικοῦ!



Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης καί Ἁγίου Παΐσιου.

Ἡ συγκεκριμένη ἐνορία ἔχει καθιερώσει τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Ἰουνίου «Ἡμέρα Ἑορτῆς τῶν Παιδιῶν», τήν ὁποία ἐφέτος ἀφιέρωσε στήν Οἰκογένεια. Μάλιστα, τά παιδιά τῆς Ἐνορίας, μαζί μέ ἄλλους ἐνοριίτες, μέσω κάποιων δραστηριοτήτων, συγκέντρωσαν χρήματα, τά ὁποία προσέφεραν, ὅπως προείπαμε, γιά τά ἀξιαγάπητα παιδιά τῶν Πολυτέκνων τῆς Πατρίδος μας.

Αὕτη ἡ θαυμάσια ἰδέα, πού ὑλοποίησε ἡ νεοσύστατη Ἐνορία (ἰδρύθηκε μόλις πρίν 3 χρόνια), **εὐχόμεστε νά βρεῖ μιμητές καί σέ ἄλλες Ὁρθόδοξες Ἐνορίες τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό ἐξωτερικό.** Ταπεινά προτείνουμε νά καθιερωθεῖ καί ἐτήσια «Ἑορτή τῆς Οἰκογένειας», μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια. Ἔτσι, μέ τήν ἐμπρακτική ἐφαρμογή τῆς θεόδοτης ἐντολῆς τῆς ἀγάπης,* θά ἐνισχύονται ὑλικά, ἀλλά καί ἠθικά οἱ «αἰμοδότες» τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία συνεχῶς φθίνει καί σβήνει δημογραφικά. Σέ 30 χρόνια, δυστυχῶς, δέν θά ὑπάρχουν στή Χώρα μας οὔτε 8 ἑκατομμύρια Ἕλληνες!

Εὐχαριστοῦμε θερμά καί ἀπό αὐτή τή θέση τόν σεβαστό π. Εὐάγγελο, τά ἀγαπητά παιδιά τῆς Ἐνορίας του, ἀλλά καί ὅλους ὅσοι συνεισέφεραν. Εὐχόμεστε ἡ Ἁγία Εἰρήνη, ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος νά τοῦς εὐλογοῦν καί νά τοῦς χαριτώνουν.

* «αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή ἡ ἐμῆ, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.» (Ὁ Κύριος, Ἰωάν. 15, 12).



«Γιά νά αὐξηθῆ ἡ ἀγάπη, πρέπει νά τήν δώσης. Ὅποιος ὅμως δέν δίνει ἔστω καί τήν λίγη ἀγάπη πού ἔχει, εἶναι σάν νά ἔχη ἓνα ἀπλόχερο σπόρο, ἀλλά τόν κρατάει καί δέν τόν σπέρνει. Αὐτός εἶναι ὁ πονηρός δοῦλος πού ἔκρυψε τό τάλαντο (Ματθ. 25, 25). **Ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη πού θά προσφέρης, θά ἔχης νά λάβης. Ἄν δέν δώσης ἀγάπη, δέν θά λάβης ἀγάπη.**»

(Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἀγιορείτης, «Λόγοι Ε'. Πάθη καί Ἀρετές», ἐκδ. Ἱ. Ἡ. «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή, σελ. 110).

Ἑλένη Ἰωαννίδη:

Ἡ Ὑπερπολύτεκνη Μάνα τοῦ ἔπους τοῦ '40

Τοῦ Γ. Δ. Κούβελα

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἶναι μία ἀπό τίς λαμπρότερες σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Κατά τίς ὥρες ἐκεῖνες, ὁ λαός μας στάθηκε ὄρθιος μπροστά στίς σιδερόφρακτες στρατιές τοῦ φασισμού καί ἔγραψε μέ τήν αὐτοθυσία του καί τόν ἡρωισμό του τό ἀθάνατο ἔπος τοῦ '40 καί τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης.



Στόν ἀγώνα αὐτόν ὑπέρ βιωμάτων καί ἐστιῶν δέν ὑστέρησε κανένας. Ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι, μικροί καί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅλος ὁ λαός ἔτρεξε νά βοηθήσει. Ἀνάμεσα στίς γενναῖες Ἑλληνίδες ὑπῆρξε καί ἡ Μεσσηνια Ἑλένη Ἰωαννίδη, ἀπό τήν Κυπαρισσία. Πρόκειται γιά μία σπουδαία γυναικεῖα μορφή, μία ἀπό τίς ἡρωίδες τοῦ ἔπους τοῦ '40. Ἐδωσε ἓνα ὑπέροχο παράδειγμα ἡρωισμοῦ στήν τότε ἀγωνιζόμενη Πατρίδα μας.

Εἶχε στείλει ἀπό τήν Κυπαρισσία, στίς 2 Φεβρουαρίου 1940, στόν τότε Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας Ἀλέξανδρο Κορυζῆ*, τήν παρακάτω συγκινητική ἐπιστολή:

«Ὁ υἱός μου Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης ἀπωλέσθη εἰς τάς ἐπιχειρήσεις τῆς Κλεισούρας. Παρηγγεῖλα εἰς τούς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας: Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον καί Νίκον, νά ἐκδικηθῶσιν τόν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ των. Κρατῶ εἰς ἐφεδρεῖαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καί Μενέλαον Ἰωαννίδη, κλάσεων 1917 καί νεωτέρων.

»Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καί οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἢ τυχόν ἀπωλείας ἐτέρου τέκνου μου πρός ἐκδίκησιν ἐχθροῦ. **Ὑστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι: Ζήτω ἡ Πατρίς!**».

... Ἡ γενναία Ἑλληνίδα, **μάνα δέκα παιδιῶν**, ἡ Ἑλένη Ἰωαννίδη, ἔστειλε τήν ἐπιστολή στόν τότε Πρωθυπουργό, ὅταν ἐπισήμως τήν πληροφορήσαν γιά τόν θάνατον τοῦ παιδιοῦ της. Τιμώντας ἡ Πατρίδα τό παράδειγμα τῆς ἀξίας αὐτῆς Ἑλληνίδας, ἔστησε τό ἄγαλμά της στόν τόπον ὅπου ἔζησε, τήν Κυπαρισσία Μεσσηνίας, στήν ὁδὸ Δημάρχου Ἀθανασίου Ἰωαννίδη, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός της. Μιλώντας στά ἀποκαλυπτήρια ὁ ἐγγονός τῆς Ἑλένης Ἰωαννίδη, ὁ Παῦλος Ἰωαννίδης, εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων: «Ἡ γιαγιά μου εἶναι ἐκεῖνη πού προσέφερε θυσία στήν πατρίδα, ἐκτός ἀπό τό παιδί της, τόν Βαγγέλη, πού σκοτώθηκε στίς ἐπιχειρήσεις

* Ὁ Ἀλέξανδρος Κορυζῆς (1885-1941) ἦταν Νομικός, Οἰκονομολόγος καί διετέλεσε Πρωθυπουργός τῆς Χώρας γιά 80 ἡμέρες μόνο, ἀπό τόν θάνατον τοῦ Ἰωάννη Μεταξά μέχρι καί τήν 1η ἡμέρα τῆς Γερμανικῆς Εἰσβολῆς. **Χαρακτηριστικὸν Πρωθυπουργός τοῦ 2ου «Ὄχι» τῆς Ἑλλάδας στόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον.**

τῆς Κλεισούρας, καί τά ὑπόλοιπα ὀκτώ ἀγόρια τῆς, νά ἐκδικηθοῦν τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ τους. Ἡ τιμή εἶναι μεγάλη, ἀνήκει, ὅμως, σέ ὅλες τίς μάνες πού, μέ τόν ἕνα ἢ τόν ἄλλο τρόπο, στήριξαν καί στηρίζουν τίς οἰκογένειες, τίς κοινωνίες καί κατ' ἐπέκταση τήν πατρίδα... Ἡ **γιαγιά μου, Ἑλένη Ἰωαννίδη, δημιούργησε μιὰ πολυμελή οἰκογένεια μέ δέκα (10) παιδιά, τριάντα δύο (32) ἐγγόνια, πενήντα πέντε (55) δισέγγονα καί τριάντα ὀκτώ (38) τρισέγγονα.** Πορεύτηκε μέ ἀγάπη γιά τήν ἐργασία καί τή ζωή. Ἐξόφλησε τό χρέος τῆς, πνευματικά καί ὑλικά, δίδοντας πάντα τό παράδειγμα». Καί κατέληξε ὁ ἐγγονός τῆς: «Στήν ἀπλότητα τοῦ τρόπου καί τοῦ χαρακτήρα τῆς κρυβόταν μιὰ μεγάλη καρδιά. Πιστεύουμε ὅτι τιμώντας τούς ἄξιους, τιμάμε τούς ἴδιους τούς ἑαυτούς μας καί τό βαθύτερο ἠθικό νόημα τῆς ζωῆς». (Ἐφημερίδα Ἐλευθερία Καλαμάτας, 30.3.2009).



Τιμή καί δόξα στίς Ἑλληνίδες ὄλων τῶν ἐποχῶν, πού δείχνουν τόν δρόμο τῆς ἀγάπης καί τοῦ καθήκοντος. Ὑποκλινόμαστε ἐνώπιόν τους.
(ΠΗΓΗ: Περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», τ. 552, Ὀκτώβριος 2020, σελ. 236-237).

Ἰ. Μνημόσυνο π. Νικοδήμου Μπιλάλη (1932 – † 4.6.2014)



Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε τό Σάββατο, 5 Ἰουνίου 2021, στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς (ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα), τό 7ετές Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἰδρυτῆ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀλλά καί τοῦ ἀδελφοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Νικοδήμος ὁ Ἄγιορείτης», τοῦ ἀγιορείτου μοναχοῦ π. Νικοδήμου Μπιλάλη.

Οἱ δύο Σύλλογοι κάθε χρόνο τιμοῦν τόν ἀείμνηστο Γέροντα, αἰσθανόμενοι βαθεῖα εὐγνωμοσύνη γιά τήν ἀνεκτίμητη προσφορά του. Χιλιάδες εἶναι οἱ Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας πού εὐεργετήθηκαν ἀπό αὐτόν, ὑλικά, ἀλλά πρωτίστως πνευματικά. Ἐκατοντάδες παιδιά σώθηκαν ἀπό ἔκτρωση καί πολύ περισσότερα γεννήθηκαν μέ τίς παραινήσεις καί τίς προσευχές του.

Προσευχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά τόν ἀναπαύει «ἐν χώρᾳ ζώντων» κι ἐμᾶς νά μᾶς ἐλεήσει, ὥστε νά φανοῦμε, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, ἀντάξιοι συνεχιστές τῆς πνευματικῆς κληρονομιάς πού μᾶς ἄφησε. Αἰωνία του ἡ μνήμη!



Παιδιά Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν πού παρευρέθηκαν στό Μνημόσυνο.



❖ Μέ μεγάλη χαρά σάς παρουσιάζουμε έναν εξαιρετικό Συλλογικό και Άφιερωματικό στις Πολύτεκνες Οικογένειες Τόμο με τίτλο: **«Μιά άγκαλιά γεμάτη ΠΑΙΔΙΑ»**. Τό πρωτότυπο αυτό βιβλίο προλογίζει ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ενώ την εισαγωγή ύπογράφει ο πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ιωάννης Θαλασσινός.

Είκοσι μία (21) βιοματικές διηγήσεις, προσωπικές καταθέσεις ψυχών που προσεγγίζουν την πολυτεκνία «ώς μεγάλο δώρο του Θεού, που μέσα από δοκιμασίες και δυσκολίες, οδηγεί στην Άνάσταση». Χωρίς φόβο για τη ζωή, «μέ τα μάτια χαμηλά και την καρδιά ψηλά», επιλέγουν την προσφορά της θυσιαστικής αγάπης όταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα διαλαλεί τη φιληδονία και τον ατομισμό.

Όπως χαρακτηριστικά συμπεραίνει ο Υπερπολύτεκνος πατέρας και αγαπητός μας φίλος κ. Στρατής Παλιάκης «μάς άξιώσε ο Θεός νά ζήσουμε την πολυτεκνία και μέσω αυτής την καλλιτεκνία. Γιατί όπως η πολυτεκνία είναι δώρο Θεού και όχι δικό μας κατόρθωμα, έτσι και η καλλιτεκνία ήρθε ως ενθάρρυνση, δώρο του Θεού προς δόξαν Του!».

Διατίθεται από τις έκλεκτες εκδόσεις «Έαρ» (όδ. Μαυρομιχάλη 32, 10680 Αθήνα, τηλ. 210.36.38.621, ιστοσελίδα: www.ear-books.com). **Μέρος των εσόδων θά διατεθεί υπέρ του έργου του Συλλόγου μας και γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά τις εκδόσεις, αλλά και τους έκλεκτους συγγραφείς, που άφιλοκερδώς συμμετείχαν. Τό συνιστούμε θερμά!**

❖ Τό παρουσιαζόμενο έδω ωφέλιμο έργο είναι ένα πόνημα που αναφέρεται σέ **δύο Έγκωμιαστικούς Λόγους στόν Άγιο τής συγγνώμης, τόν Άγιο Διονύσιο Ζακύνθου**. Ο πρώτος λόγος, ό όποιος **έκδίδεται γιά πρώτη φορά**, έχει συντεθεί από τόν **Άγιο Νικόδημο τόν Άγιορείτη** (1749- † 14.7.1809), ενώ ό δεύτερος είναι έργο του λογίου **έπισκόπου Μύρων Λυκίας, Ιωάννη του Δινδίου** (; - †1796).

Έντυπωσιάζει τόν αναγνώστη ό προσεγμένος λόγος, ή περίτεχνη δομή, ό πλούτος των έκφραστικών μέσων, ενώ παράλληλα έξαιρείται ή βαθειά θεολογική γνώση, ή συνείδηση τής όρθοδόξου πνευματικής παραδόσεως και ή σοφία του Εύαγγελίου.



Όλα αυτά συνθέτουν δύο μοναδικά κείμενα αφιερωμένα στον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, Διονύσιο.

Στό βιβλίο περιέχονται παραπομπές και σχόλια διευκρινιστικά για την κατανόηση, καθώς και επεξηγηματικό λεξιλόγιο. Είναι έγχρωμο, ενώ το σύνολο των σελίδων του ανέρχεται στις 128. Είναι έκδοση του συστεγαζομένου με την Π.Ε.ΦΙ.Π. Συλλόγου «Ο Άγιος Νικόδημος ο Άγιορείτης»* (ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ, 106 78 Ἀθήνα, τηλ. 210.38.08.826).

Τά ἔσοδα ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ βιβλίου θά διατεθοῦν ἐξ ὀλοκλήρου ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου «Ο Άγιος Νικόδημος ο Άγιορείτης».

* Ὁ Σύλλογος εἶναι μὴ κερδοσκοπικό, κοινωφελές Σωματεῖο, πού ἰδρύθηκε τὸ 1971 ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἄγιορείτη Μοναχὸ π. Νικόδημο Μπιλάλη († 2014).

Οἱ σκοποὶ του, σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό, εἶναι:

α) Ἡ τιμὴ καὶ προβολὴ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς καὶ Διδασκάλου ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἄγιορείτου· β) ἡ διάδοση καὶ προβολὴ τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς διδασκαλίας καὶ εἰδικώτερον τοῦ μοναχικοῦ ιδεώδους, μάλιστα δὲ τοῦ Ἄγιορείτικοῦ Μοναχισμοῦ· γ) ἡ ἐπὶ τῆ βάσει τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Παραδόσεως διδασκαλία καὶ οἰκοδομὴ καὶ δ) ἡ ἐν τῷ πνεύματι τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης ἀσκήσις τῆς φιλανθρωπίας».

Στά πλαίσια τῆς δράσης του ὁ Σύλλογος: ● **Ἀνήγειρε** τὸν πρῶτο Ἱερό Ναὸ τοῦ Ἁγίου στό Ἅγιον Ὄρος, στό Κελλίον τῶν «Σκουρταίων» στίς Καρυές, ὅπου καὶ ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. ● **Ἀναστήλωσε** τὸ ἐρημοκάλυβο τοῦ Ἁγίου στήν Καψάλα Ἁγίου Ὄρους, στήν περιοχὴ «Ραχῶνι τοῦ Θεωνά». ● **Ἐξέδωσε** τὸν «Πρωτότυπο Βίο τοῦ Ἁγίου» σὲ πάνω ἀπὸ 120.000 ἀντίτυπα (μέχρι στιγμῆς ἔχουν γίνῃ 11 ἐπανεκδόσεις), τὸν ποῖο ἐξαρχῆς διανέμει δωρεάν. ● **Ἐκτύπωσε** καὶ διανέμει δωρεάν τὴν ἱερὴ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου σὲ χιλιάδες ἀντίτυπα. ● **Διαθέτει** πρὸς διάδοση τῶν ψυχωσπηρίων ἔργων τοῦ Ἁγίου, τὰ κυκλοφοροῦμενα, ἀπὸ διαφόρους Ἐκδοτικούς Οἴκους, ἱερὰ Συγγράμματα του, μὲ βιβλιοπωλικὴ ἔκπτωση χωρὶς κανένα οικονομικὸ ὄφελος. ● **Τιμᾶ** πανηγυρικά, ἀπὸ τῆς ἰδρύσεώς του, στίς 14 Ἰουλίου, τὴν ἱερὴ Μνήμη τοῦ Ἁγίου μὲ Ἀγρυπνία στήν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετρακῆ (Ἀθήνα). ● **Ἐχει ἐκδόσει** διάφορα βιβλία πνευματικοῦ-ὀμολογιακοῦ περιεχομένου.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ἡ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Κράτος **Σχολὴ Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς** ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 67 στήν Ἀθήνα, προσφέρει σὲ **παιδιά**



Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσουν **ΔΩΡΕΑΝ** μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Οἱ ἐγγραφές ξεκινοῦν τὴν 9η 9.2021. Ὅσοι καὶ ὅσες ἐπιθυμοῦν νὰ ἐγγραφοῦν, παρακαλοῦνται νὰ ἔρθουν σὲ τηλεφωνικὴ συνεννόηση μὲ τὴ γραμματεία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Εὐχαριστοῦμε ὀλόψυχα τὴ διεύθυνση τῆς Σχολῆς γιὰ τὴν ἔμπρακτη βοήθεια καὶ στήριξη στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελὴς Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέξης 8 - Κάτω Πολεμῖδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγος-καθηγητῆς. Ὁρες ἐπικοινωνίας 13:00-23:00.

ΝΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

● **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): CY97 0050 0282 0002 8201 9263 1901.**

ΚΩΔ. SWIFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): HEBACY2N.

Σημείωση: Οἱ γνωστοὶ παλαιοὶ λογαριασμοὶ τοῦ Συλλόγου θά ἰσχύουν μέχρι 31.12.2021.

Ἡ «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» ὑποχρεωτικά στὰ σχολεῖα μας!

Συνέχεια ἀπὸ τὸ ὀπισθόφυλλο.

ἀπὸ τὴν ἀναπαραγωγικὴ λειτουργία καί τὶς μὴ παραδοσιακὲς μορφὲς οἰκογένειας (π.χ. ὁμόφυλες).

- Διδάσκουν τὴν ἀμφισβήτηση τῶν θεσμῶν, τῶν οἰκογενειακῶν καὶ παραδοσιακῶν ἀξιών, τῆς θρησκευτικῆς πίστης καὶ προωθοῦν τὸν ἀκτιβισμό ὑπὲρ τῶν σεξουαλικῶν δικαιωμάτων.

- Ὑποστηρίζουν τὴν περιφρόνηση τῆς ἀνθρώπινης ἀγέννητης ζωῆς, τῆς σεξουαλικῆς κανονικότητας, τῆς σεξουαλικῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς συζυγικῆς πίστης.

- Ὑποβαθμίζουν τὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ δώσουν στὰ παιδιὰ τους ἀγωγὴ σύμφωνα μὲ τὶς οἰκογενειακὲς τους ἀρχές.

Τὰ ἐν λόγῳ προγράμματα στρέφονται στὴν πραγματικότητα ἐναντίον τῶν παιδιῶν μας.

Τελικὰ τὰ παιδιὰ μέσα ἀπὸ τὴ διαδικασία τῶν σεξουαλικῶν πειραματισμῶν, τὴν ἀντισύλληψη καὶ τὴν ἀμβλωση, ξεκομμένα ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ χωρὶς πνευματικὰ ἐρείσματα, βγαίνουν στὴν ἐνήλικη ζωὴ πληγωμένα καὶ ἀδύναμα νὰ συνάψουν μία σταθερὴ ἐτερόφυλη σχέση καὶ νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια.

Ὅμως ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση!

Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγή εἶναι ἡ ἐπιστὴμη τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀξιών της, συνδυασμένων μὲ τὴν ἀνθρώπινη βιολογία τῆς ἀναπαραγωγῆς. Εἶναι ἀναμενόμενο τὸ θέμα νὰ ἀπασχολεῖ τὰ παιδιὰ καὶ νὰ ζητοῦν ἀπαντήσεις, ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας μὲ τὰ πολλαπλὰ ἐρεθίσματα ἀπὸ τὸ περιβάλλον τους. Ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῶν γονέων νὰ τὰ διαπαιδαγωγήσουν καὶ σ' αὐτὸ τὸ θέμα.

Ἐάν δὲν ἀναλάβουν Οἱ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ, θὰ προλάβουν μὲ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ τὰ σχολικὰ προγράμματα.

Οἱ θεέσεις μας:

- Τὰ παιδιὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση.
- **Τὰ καταλληλότερα ἄτομα γιὰ νὰ τὴν προσφέρουν εἶναι οἱ γονεῖς**, γιατί τὰ ἀγαποῦν ἀληθινὰ, γνωρίζουν τὶς ἀνάγκες τους καὶ θὰ τοὺς δώσουν τὴν ἀγωγή πού θὰ τὰ κάνει εὐτυχισμένα.

Οἱ γονεῖς γνωρίζουν ὅτι:

Ἡ σεξουαλικὴ δραστηριότητα προσφέρει χαρὰ, πληρότητα καὶ ἀσφάλεια μόνο ὅταν συνοδεύει μιὰ σταθερὴ σχέση ἀγάπης, δηλαδὴ μόνο μέσα στὸν χριστιανικὸ γάμο.

Στὸ πλαίσιο τῆς ἔγκυρης ἐνημέρωσης, τὸ Κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καὶ Παιδιά» προέβη στὴν ἐκδοση ἑνὸς βιβλίου. Συγγραφέας εἶναι ἡ **ἰατρός κα Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη** καὶ ἔχει τὸν τίτλο: **«Καλύτερα ἓνα χρόνο νωρίτερα, παρά πέντε λεπτὰ ἀργότερα»** καὶ ὑπότιτλο: **«Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση. Ὑπάρχει τρόπος...»** (ἐκδ. «Ἐαρ», www.ear-books.com, σ.σ. 120). Ἀξίζει νὰ τὸ προμηθευτεῖτε.



Ἡ «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» ὕποχρεωτικά στό σχολεία μας!



Ἀπό τή νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα μέ νόμο πού δυστυχῶς ψηφίστηκε ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή, ἡ «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» ἐντάχθηκε στήν ἐκπαίδευση, ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο ἀκόμη, ὡς ὑποχρεωτική.

Ἔχοντας καί στό παρελθόν ἀσχοληθεῖ μέ τά ἀπαράδεκτα αὐτά προγράμματα (βλ. Ε.Π.Ο., τ. 164/2019, σελ. 7-9), πού κατά τά προηγούμενα ἔτη διδάσκονταν πιλοτικά, ἐκφράζουμε μαζί μέ τό Κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» (Mum, Dad and Kids), τήν ἐντονη ἀντίθεσή μας γιά τό περιεχόμενό τους, ἀλλά καί γιά τήν ὑποχρεωτικότητα. Παρακάτω παραθέτουμε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ **ἐνημερωτικοῦ φυλλαδίου**, πού ἐξέδωσε τό Κίνημα καί διατίθεται

δωρεάν, ἀλλά καί σέ ἠλεκτρονική μορφή στήν ἴστοσελίδα του (www.mumdadandkids.gr), ὅπου ὑπάρχει πλούσιο σχετικό ὕλικό.

Προσκαλοῦμε καί παρακαλοῦμε τοὺς γονεῖς καί τοὺς ἐκπαιδευτικούς νά ἐνημερωθοῦν γιά τά ἐπιζήμια αὐτά προγράμματα, τά ὁποῖα θά μολύνουν χιλιάδες ἀθῶες παιδικές ψυχές, καί νά ἀντιδράσουν μέ κάθε νόμιμο τρόπο, πρὶν εἶναι πολύ ἀργά!

... Τήν 11η Ἰουνίου 2020 ψηφίστηκε τό πολυνομοσχέδιο γιά τήν Παιδεία, τό ὁποῖο προβλέπει τή σταδιακή ἔνταξη σχολικῶν προγραμμάτων σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο ἕως καί τό Γυμνάσιο. Τά προγράμματα αὐτά **ὑποτίθεται** πῶς προωθοῦν μέ ἐπιστημονικό τρόπο τή σεξουαλική καί ἀναπαραγωγική ὑγεία, τήν καταπολέμηση τῆς ἐμφυλης βίας καί τῆς σεξουαλικῆς ἐκμετάλλευσης, τήν πρόληψη τῆς ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης, τῶν ἐκτρώσεων, τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων νοσημάτων καί τοῦ ἐκφοβισμοῦ ἐξαιτίας τῆς διαφορετικότητας.

Στήν πραγματικότητα, κανένας ἀπό τοὺς στόχους αὐτούς δέν ἐπιτεύχθηκε στίς χώρες ὅπου ἐφαρμόστηκαν. Ἀντ' αὐτῶν, καί μέ τήν ὑποστήριξη παγκόσμιων ὀργανισμῶν ὅπως ὁ Π.Ο.Υ. καί ἡ UNESCO, τά προγράμματα αὐτά προωθοῦν τά λεγόμενα «σεξουαλικά δικαιώματα». Δηλαδή:

- Ἐνισχύουν τή σεξουαλικοποίηση τῶν παιδιῶν ἀπό τή νηπιακή ἡλικία, τῆς μὴ κανονικῆς σεξουαλικῆς συμπεριφορῆς, τήν ἀποσύνδεση τῆς σεξουαλικῆς